

GÜNÜMÜZÜN GÖREVİ TÜRKİYE'YE SAHİP ÇIKMAKTIR

Aydınlık Dergisi, 8 Haziran 1997

Yıldırım Koç

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çelik, 26 Mayıs 1997 günü akşamı Kanal 7'de haber programına çıktı. Kendisine, TÜRK-İŞ'teki iç sorunlara ilişkin olarak sorulan soruya yanıt verirken, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Bayram Meral için, “**sürüsüne saldıran köpek**” ve “**saman çuvalı**” dedi, “Bayram Meral hayatı boyunca doğruluk denilen şeyi bilmemiştir,” iddiasında bulundu ve **TÜRK-İŞ'in hükümete yönelik tavrını ve DİSK, TESK, TOBB ve TİSK ile olan işbirliğini eleştirdi.**

Halbuki Şeker-İş Sendikası'nın TÜRK-İŞ Genel Başkanlığı'na gönderdiği ve Genel Başkan Ömer Çelik ve Genel Başkan Vekili Vahap Polat imzalarını taşıyan 12 Nisan 1997 gün ve 397 sayılı yazıda çok farklı bir üslupla şunlar yazılıyordu:

“Sendikamız Şeker-İş'in 17. Toplu İş Sözleşmesi bilindiği gibi 1 Mart 1997 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşmemizde muvakkat üyelerimize iyileştirme zammı yapılamamış, daimi üyelerimize ise % 15'lik zam yapılmış, bu da ortalama 4.500.000 TL olarak yansıtılmıştır. TÜRK-İŞ Koordinasyon Kurulu'nun alacağı kararlar doğrultusunda, iyileştirme zammının daimi ve muvakkat üyelerimize de aynen yansıtılması, 2nci altı aylık zam uygulamasının ise aylık uygulamada karşılaşılabilecek zorluklar dikkate alınarak 3'er aylık veya 6'şar aylık enflasyona endekslenmesi hususunda TÜRK-İŞ Koordinasyon Kurulu ile Hükümet arasında tutulacak tutanakta sendikamız üyelerinin de dikkate alınarak protokolde özellikle belirtilmesini emir ve müsaadelerimize arz ederiz.”

TÜRK-İŞ 1952 yılında kuruldu. 45 yıllık tarihinde TÜRK-İŞ içinde ve TÜRK-İŞ Yönetimleri ile üye Sendikaların yönetimleri arasında birçok anlaşmazlık ve tartışma yaşandı. Ancak TÜRK-İŞ tarihinde hiçbir sendika genel başkanı, TÜRK-İŞ Genel Başkanı için “sürüsüne saldıran köpek” ve “saman çuvalı” gibi hakaretlerde bulunmadı.

TÜRK-İŞ'te yaşanan gerginliğin arkasındaki gerçek nedir?

TÜRK-İŞ bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter devlet yapısının bütünlüğüne ve bağımsızlığına, Atatürk ilke ve devrimlerine, demokratik ve laik sosyal hukuk devletine ve parlamenter demokrasiye sahip çıkmaktadır. TÜRK-İŞ Genel Kurul kararlarında, Başkanlar Kurulu karar ve bildirimlerinde ve Yönetim Kurulu kararlarında hakim olan anlayış budur. TÜRK-İŞ'in bugünkü tavrı, 5 Ocak 1997 günkü mitinge adını veren “Türkiye'ye sahip çık, demokratikleşme için mücadele et” anlayışında ifade edilmiştir. Ancak TÜRK-İŞ'in Türkiye'ye sahip çıkma çizgisi, Refahiyol Hükümeti'nin bugünkü tavrıyla çelişmektedir. Hükümet, TÜRK-İŞ'in temel görev kabul ettiği bu konularda gereken duyarlılığı göstermemekte, tam tersi bir çizgi izlemektedir. TÜRK-İŞ ise, farklı programlar etrafında farklı ittifaklar oluştururken, Türkiye'ye sahip çıkma programı etrafında DİSK, TESK, TOBB ve TİSK ile biraraya gelmiştir. Bu, günümüzdeki mevzilenme açısından son derece doğrudur. Günümüzün birinci görevi, Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük düşmanı olan irticaya karşı en geniş cephenin oluşturulmasıdır. Yapılan budur. Ancak bundan Refah Partisi de, DYP'nin bir kanadı da hoşnut değildir.

TÜRK-İŞ'teki tartışma, Türkiye'de sürmekte olan bu büyük ve Türkiye'nin geleceğini belirleyecek mücadelenin TÜRK-İŞ'e yansımalarından ve yansıtılmasından başka birşey değildir. Bir tarafta Türkiye'ye sahip çıkanlar, demokratik ve laik sosyal hukuk devletini savunanlar, Cumhuriyet döneminin kazanımlarına sahip çıkan ve bunları daha da geliştirmeye çalışanlar; diğer tarafta ise Türkiye'ye zarar veren bu hükümetle çeşitli nedenlerle yakın ilişki içinde bulunanlar ve Refahiyol Hükümeti'ni savunanlar vardır.