

KİMLE BİRLİKTE? KİME KARŞI?

Aydınlık Dergisi, 29 Mart 1998

Yıldırım Koç

Emperyalizme ve Osmanlı İmparatorluğu'na karşı Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde gerçekleştirilen Ulusal Kurtuluş Savaşı'mızın ardından, devralınan ümmeti çağdaş bir milliyetçilik anlayışına dayalı bir ulusa dönüştürme ve siyasal bağımsızlığı güçlendirecek ekonomik altyapıyı sağlama mücadelesi başladığında, Cumhuriyet Hükümetlerinin karşısına emperyalist-şeriatçı-Kürt milliyetçisi ittifakı çıktı. Cumhuriyet Hükümetleri, Ortaçağ kalıntılarının emperyalistlerle ittifakını ezdiler, ülkemizde bir aydınlanma sürecini, demokratik devrim sürecini başlattılar. İşçi sınıfının zayıflığı, bu sürecin istenilen sonuçlara ulaşmasını engelledi.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğünün ve bağımsızlığının, demokrasinin ve ülkemizdeki aydınlanma sürecinin önünde yine bu üçlü ittifak var. Emperyalizm, gelişmekte olan ülkelerde ulusal devletleri zayıflatmak istiyor. Batı istihbarat örgütleri ve bunların uzantıları, bizim gibi ülkelerde "mutedil İslam"ı denetim altında geliştiriyor ve destekliyor, çeteler oluşturuyor, rüşveti ve yolsuzlukları yaygınlaştırıyor, etnik farklılıkları bir istikrarsızlık kaynağı olarak etkili bir biçimde kullanıyor.

Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık hareketi ne yapacaktır?

İşçi sınıfımız, 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında kaybettiği hak ve özgürlüklerinin sıkıntılarının sürdüğü bir dönemde, kökten değişmiş bulunan dünya ve Türkiye koşullarını incelemeyen ve değerlendirmeden bir tavır mı belirleyecektir? Demokrasinin tüm nimetlerinden yararlanarak Türkiye'de demokrasiyi ortadan kaldırmaya çalışan şeriatçıların oyununa mı gelecektir? İran'da Şah yönetimine karşı mollalarla işbirliği yapan Tudeh'lilerin trajedisi Türkiye'de yinelenen midir? Sivas katliamında şeriatçıların gerçek yüzü açıkça ortaya çıktıktan sonra, bunların demokrasi ve insan haklarına ilişkin sözleri ciddiye mi alınacaktır? PKK'nın katliamlarını onaylayan ve şeriatçılarla işbirliği içindeki Kürt milliyetçilerinin insan hakları ve demokrasi konusundaki sözlerine inanılacak mıdır?

Yoksa, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğünü ve bağımsızlığını, parlamenter demokratik düzeni, laik ve demokratik sosyal hukuk devletini, Mustafa Kemal Atatürk'ün temsil ettiği çağdaş uygarlık ülküsünü, işçi haklarını ve sendikal hak ve özgürlükleri savunan tüm diğer güçlerle, bir ulusal demokrasi ve laiklik cephesi mi oluşturacaktır?

Bugün Türkiye'de şeriatçılarla Kemalistler arasında ölümüne bir kavga vardır.

Kimlerle birlikte olacağız? Demokrasiyi yok ederek Türkiye'yi karanlıklara boğmak isteyen şeriatçılarla mı, Sivas katliamını yapanlar, koruyanlar veya bu katliam karşısında seslerini çıkarmayanlarla mı; yoksa, şeriatçıların karanlığını ezecek aydınlanma güçleriyle mi, Kemalistlerle mi?

Bugün Türkiye'de istikrarsızlık yaratmak isteyenler, ulusal zenginliğimiz olan etnik farklılıklarımızı tahrik etmektedir.

Kimlerle omuz omuza olacağız? Türkiye'yi Yugoslavya mezbahasına döndürmek isteyen emperyalist güçlerle ve onların ülkemizdeki uzantılarıyla mı; çağdışı etnik kavgaların daha geniş özgürlükler ve demokrasi temelinde aşılmasını savunan, ancak bölücü teröristlere karşı yurdumuzu savunanlarla, Türkiye'nin Orta Doğu'da ve Kafkaslar'da A.B.D.'nin jandarmalığı rolünü üstlenmesine karşı çıkanlarla mı?

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu'nun 21 Mart 1998 günlü açıklamasında bu sorular gayet açık bir biçimde yanıtlanmaktadır: "Halkımız ve TÜRK-İŞ, ... Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanı olan ve bazı dış güçlerce de desteklenen irticai ve bölücü güçler ittifakına karşı, güçlü bir ulusal demokrasi ve laiklik cephesi oluşturulmasını istemektedir."

Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık hareketi, demokrasi mücadelesinde, şeriatçılar ve Kürt milliyetçileri ittifakıyla omuz omuza, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı değil; şeriatçılar, Kürt milliyetçileri ve emperyalistler ittifakına karşı, "demokrasiyi, laik ve demokratik sosyal hukuk devletini, Atatürk ilke ve inkılaplarını, cumhuriyetin kazanımlarını savunan tüm güçlerle omuz omuzadır." Günümüzde Türkiye'de demokrasinin, insan haklarının ve sendikal hak ve özgürlüklerin en büyük düşmanı, irticadır ve müttefiki emperyalizmdir.