

TÜRKİYE KAPİTALİZMİ YENİ BİR YOLA GİRİYOR

Aydınlık Dergisi, 30 Ağustos 1998

Yıldırım Koç

Alaaddin Çakıcı, Kürşat Yılmaz ve Hüseyin Baybaşı'nın, yabancı ülkelerin polisleri ile birlikte gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandı. Sedat Peker ise kendisi gelip teslim oldu. Bunlar ve benzeri bazı olaylar, kendiliğinden ortaya çıkan ve birbiriyle bağlantısı olmayan gelişmeler mi, ülkemizdeki köklü bir değişikliğin yansımaları mı?

Türkiye'de kapitalizm var. Ama kapitalizmin de çeşitli biçimleri söz konusu. Kolombiya'da da kapitalizm, Fransa'da da kapitalizm var. Türkiye, özellikle 1990 sonrasında Kolombiya doğrultusunda bir yola girmişti. Kayıt-dışı sektör hızla büyümüşü. Körfez Savaşı'nın kayıpları, uyuşturucu trafiğinden kapatılmaya çalışılıyordu. "Narkoekonomi"den söz edilir olmuştu. Almanya'da Türk bayrağının üstünde eroin şırıngasıyla resimler yayınlanıyordu. Bir dönem Gladyo tetikçiliği yapanlar 1990 sonrasında bu ilişkileri kesilince alternatif bir silahlı güç oluşturma çabası içinde uyuşturucu trafiğine dalmıştı. Bu çeteler Devleti ele geçirmeye çalışıyordu. Türkiye'de kapitalizmin en iğrenci, en gerici, en acımasız yerleştirilmek isteniyordu.

Bu gelişim, uyuşturucu bağlantılı çetelerin Devleti ele geçirdiği bir Kolombiya, mollaların uyuşturucu tüccarlarıyla Devlete yerleştiği bir Afganistan doğrultusundaydı.

Bu gidiş, Türkiye Cumhuriyeti'ni yok edecek bir süreçti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğini ve bütünlüğünü ve laik ve demokratik sosyal hukuk devletini savunan güçler, bu gidişe karşı geniş bir cephe oluşturdular. Bu cephenin programı kapitalizmi aşmayı içermiyordu; ancak kapitalizm çerçevesinde de olsa, laik ve demokratik bir sosyal hukuk devletini öngörüyordu.

Görevi, yurdu ve Cumhuriyeti savunmak olan güçler de bu cephede yer aldı.

Bu cephe günümüzde ağır basıyor. Bu cephenin daha da ağır basması için tüm güçlerin sefer edilmesi gerekiyor.

Türkiye'de bu cephe içinde işçi sınıfının dışındaki güçler bugün belirleyici konumdadır. Onların uygulamaya çalıştıkları program ise, üretime dönük, ulusal bütünlüğü bozmayacak, sermayedarlar güçlenirken Türkiye Cumhuriyeti'nin de güçlenmesine katkıda bulunacak bir kapitalizmin hakim kılınmasıdır. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde, rüşvetin ve hırsızlığın azaltılması, yolsuzlukların önlenmesi, ülkücü mafyanın gücünün kırılması, uyuşturucu trafiğinin büyük ölçüde engellenmesi, kayıt-dışı sektörün kayıt altına alınması, Avrupa Birliği'ne uygun bir kapitalizmin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için ciddi çabalar olacağına benzemektedir.

Türkiye işçi sınıfı günümüzde bu süreçte belirleyici bir rol oynayabilecek güçte değildir. Buna karşın, çetelerin, irticanın, ırkçılığın, bölücülüğün ve terörün her türünün geriletileceği, kayıt-dışı sektörün küçültüleceği bir süreç, ülkemizde demokratikleşme çabalarına katkıda bulunacaktır.

Türkiye kapitalizmi yeni bir yola girmişe benzemektedir.