

ONURLU VE BİLİNÇLİ OLMAK

Ülkü Ocakları Dergisi, Temmuz 2003

Yıldırım Koç

Dünyanın çok az ülkesi, Türkiye gibi önemli bir jeopolitik ve jeostratejik konumdadır. 21. yüzyılda, Avrupa ve Asya'nın bütünlüğünden oluşan Avrasya, her açıdan son derece önemli bir rol oynayacaktır. Türkiye, Avrasya'nın merkezindedir. Türkiye, Avrasya ile Afrika'nın da tam ortasındadır. Türkiye, ayrıca, tarihsel olarak çok sorunlu üç bölge olan Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu'nun da tam merkezindedir. Böyle bir konumda, emperyalist güçlere karşı ilk başarılı başkaldırının ve Milli Kurtuluş Savaşı'nın ürünü olan Türkiye Cumhuriyeti, varlığını sürdürebilmek ve daha da güçlendirebilmek için, her türlü tehlikeye karşı son derece duyarlı davranmak zorundadır. Türkiye coğrafyası, kullanacak güce sahip olana büyük imkanlar sunarken, zayıf olana da acımaz.

Türkiye bugün zayıftır, ve ne yazık ki, daha da zayıflamaktadır.

Türkiye'yi çeşitli biçimlerde soyanlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter devlet yapısının bütünlüğü ve bağımsızlığı açısından çok büyük zararlar vermişlerdir. Borç alan buyruk alır. Borca bağımlı hale getirilenin siyasi bağımsızlığı da tehlikeye girer. Türkiye bugün bu noktadadır. 1919 yılında bağımsızlığımızın elden gidişi çok daha belirgindi. Bugün, dedelerimizin ve nenelerimizin kanıyla ve silah gücüyle kazanılmış bağımsızlığımızın elimizden uçup gittiğini görmek biraz daha zordur. Özellikle, televizyon kanallarının ve gazetelerin büyük bölümünün izlediği yayın politikası, bu zorluğu daha da artırmaktadır.

Ne yapmak lazım?

Bilinçli (şuurlu) ve onurlu olmak zorundayız.

Bilinçli (şuurlu) olmak zorundayız. Çevremizde, ülkemizin ve ulusumuzun geleceği açısından tehdit oluşturan tuzaklar dolu. Bu tuzaklara düşmemek için tarih bilincine ve bilgisine sahip olmalıyız. Sevr Antlaşması'nı unutan bugünü anlayamaz. Türkiye'de 19. yüzyılın son döneminde ve 20. yüzyılın başlarındaki misyoner faaliyetlerini unutan, bugün Avrupa Birliği'nin Türkiye'den taleplerini anlayamaz. Binlerce yıllık tarihimizi bilmeyen, en sıkıntılı dönemlerde beklenmedik atılımlar yapma gücümüzü hatırlamayan, geleceğe umutla bakamaz. Emperyalist güçlerin ve ülkemizdeki işbirlikçilerinin bizi bölmek ve birbirimize düşürmek için kullandıkları oyunları zamanında kavrayacak ve boşa çıkaracak bilincimiz olmazsa, istemeden de olsa onlara yardımcı oluruz. Bu ve benzeri nedenlerle, her açıdan bilinçli (şuurlu) olmak zorundayız.

Onurlu olmak zorundayız. Bugün ülkemizi parçalamak isteyen emperyalist güçlere hoş görünmek kolaydır ve kişiye önemli çıkarlar sağlayabilir. Türkiye'yi zayıflatmaya veya parçalamaya çalışanların arkasını araştırın. Çok büyük bir bölümünde emperyalistlerin parasını görürsünüz. Bazılarına "proje" adı altında maaş bağlanmıştır. Bazılarının çocuklarına burs bulunmuştur. Bazıları ikide bir yabancı ülkelere götürülüp ağırlanır. Hepsisi de efendilerine hizmet etmek için uğraşır dururlar. Hırsızlığın, soygunculuğun, çürümüşlüğü yaygınlaştığı ve olağanlaştığı durumlarda, bir halkın ulus olma özelliği zayıflar. Onurlu olmak, ulusal bütünleşmenin güçlendirilmesi açısından da son derece önemlidir. Onurlu olmak zordur; ama insan olmanın, bu zor coğrafyada bağımsız ve güçlü bir devleti yaşatabilmenin önşartı, onurlu olmaktır.

Ahlaksızlığın her türünün sistemli bir biçimde yaygınlaştırıldığı şartlarda onura; yanlış bilgilendirmenin, vurdumduymazlığın ve cehaletin sistemli bir biçimde yaygınlaştırıldığı şartlarda da bilince (şuura) her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bilinç ve onur, okuyarak, hoşgörü içinde tartışarak, dostumuza anlayışlı, düşmanımıza karşı acımasız ve katı davranarak kazanılır.