

İŞÇİ SINIFI ENTERNASYONALİZMİ Mİ, SENDİKA EMPERYALİZMİ Mİ?

Aydınlık Gazetesi, 2 Nisan 2018

Yıldırım Koç

Halkımız Amerikan emperyalizminin ne olduğunu, PKK terör örgütünün saldırılarını ve Fethullahçı casusluk ve terör örgütünün darbe girişimini somut olarak yaşadıkdan sonra iyice öğrendi. Avrupa Birliği'nin de emperyalist bir blok olduğu, Avrupa'nın emperyalist ülkelerinin de Türkiye'nin ve halkımızın düşmanı olduğu her geçen gün daha da açık bir biçimde ortaya çıkıyor.

Düşmandan para alır mısınız?

Düşman size para veriyorsa, bunu niçin verdiğini düşünmez misiniz?

Yoksa Irak'ta ve Suriye'de yüzbinlerce insanın katili ABD'nin, bölücü terör örgütünü ve Fethullahçı casusluk ve terör örgütünü koruyup kollayan Avrupa emperyalistlerinin çok iyiliksever, demokrat, hümanist olduğunu mu sanıyorsunuz?

Bu soruları, AB fonlarından, Avrupa'nın çeşitli emperyalist ülkelerinden ve ABD'den doğrudan veya dolaylı yollarla para alan sendikacılara soruyorum.

Bu parayı veren bunun karşılığını fazlasıyla alır.

İsrail'in istihbarat örgütü MOSSAD'ın bir sözü varmış. "Para verin; parayı alan bir gün nasıl olsa onun karşılığını ödeyeceğini bilerek parayı almıştır," derlermiş.

EMPERYALİSTLER POTANSİYEL İŞBİRLİKÇİLERİNİ NASIL YEMLİYOR?

Emperyalistlerin, geçmiş sömürgecilik dönemini de düşünürseniz, yüzlerce yıllık sömürme ve yönetme deneyimi var. Bu deneyimlerle insanları ve örgütleri etkilemeyi, yönlendirmeyi ve hatta emir altına almanın yöntemlerini çok iyi biliyorlar.

Bunun birinci yolu, doğrudan para vermek, ilgili kişilerin yakınlarına yurtdışında gezi olanağı sağlamak, bu kişilerin çocuklarına yabancı ülkelerin üniversitelerinde burs vermek, vb.

Devletin doğrudan para vermesinin sakıncalı olduğu durumlarda, araçların kullanılması da gündeme geliyor.

SENDİKA EMPERYALİZMİ

"Sendika emperyalizmi" kavramı onyıllardır kullanılıyor. Kastedilen, bazı sendikaların sendikal faaliyet görünümü altında kendi ülkelerinin emperyalist politikalarına hizmet etmesi.

Günümüzde uluslararası sendikal örgütlerin büyük çoğunluğu, emperyalist ülkelerin sendikal merkezlerinin kontrolü altındadır. Emperyalist ülkelerin sendikal merkezlerinin hemen hemen tümü ise kendi devletlerinin ve hakim sınıflarının çıkarları doğrultusunda hareket eder. Bu nedenle de uluslararası sendikacılık hareketinin politikaları, emperyalist ülkelerin politikalarıyla uyumludur ve onların aracı konumundadır. Uluslararası sendikal örgütler de Soğuk Savaş yıllarında ve ardından ABD hegemonyasının süreceğinin sanıldığı dönemde, emperyalizmin birer aracı oldu. Emperyalist ülkelerin bizim gibi ülkelerin sendikacılarını yemlemede kullandıkları kaynakların bir bölümü doğrudan bu ülkelerin devletleri aracılığıyla aktarılırken, bir bölümü de bu uluslararası sendikal örgütler aracılığıyla verildi.

Bazı ülkelerde devletler, sendikalarıyla işbirliği içinde, çeşitli enstitüler veya benzeri örgütler kurdular. Bu örgütler, görünüşte bağımsız kuruluşlar. Ancak buraların çalışması için gerekli parayı emperyalist devlet veriyor. Bu ülkenin sendikacıları da hem devletlerine hizmet ediyor, hem de ek gelir sağlıyorlar. Böylece Türkiye gibi ülkelere gidip, istihbarat ve yönlendirme çalışması yapıyorlar.

Bir de vakıflar var. Görünüşte sendika dostu ve hatta sosyalizme yakın gibi gözüken vakıfların çok büyük bölümü tüm gelirlerini emperyalist devletlerden alıyor. Türkiye'de faaliyette bulunan Friedrich Ebert Vakfı ve Rosa Luxemburg Vakfı bu nitelikte.

Ortada işçi sınıfı enternasyonalizmi veya küresel saldırıya karşı küresel direniş yok. Sözkonusu olan, düşmanımız emperyalizmin destekçisi sendikaların Türkiye gibi ülkelere istihbarat ve yönlendirme çalışması yapmasıdır.