

EMEKLİ KİTLELERİ NEDEN SESSİZ?

Aydınlık Gazetesi, 31 Ekim 2016

Yıldırım Koç

29 Ekim 2016 günlü yazımda SSK'dan emekli olup yaşlılık aylığı alanların AKP iktidarları döneminde satınalma gücünün nasıl değiştiğini iki örnekle anlatmıştım.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun istatistiklerine internet üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz. Bu istatistiklere göre, Temmuz 2016 itibarıyla 8,0 milyon kişi yaşlılık aylığı, 121 bin kişi malullül aylığı alıyor. Ölen sigortalıların dul ve yetimlerinin sayısı da 3,3 milyon. Aylık alanların toplam sayısı 11,4 milyonu aşıyor.

SGK'dan yaşlılık aylığı alanların 5,0 milyonu SSK emeklisi, 1,7 milyonu Bağ-Kur emeklisi ve 1,4 milyonu da Emekli Sandığı emeklisi.

SSK emeklisi olarak yaşlılık aylığı alanların sayısı hızla artıyor. Bu sayı 2004 yılında 2,8 milyonken, 2016 yılı Temmuz ayında 5,0 milyona yükselmiş.

AYLIKLAR YÜKSEK Mİ?

SGK'nın ödediği yaşlılık, malullük, dul-yetim aylıkları yeterli mi?

Nereden baktığınıza bağlı.

Sosyal sigortacı olarak bakıyorsanız, sigortalının ödediği primlere ve bu primlerin gelir getirici bir biçimde kullanılıp kullanılmadığına bakarsınız. Ortalama ömür beklentisini hesap edersiniz. Sosyal güvenliğin finansmanına devletin ne ölçüde katıldığına bakarsınız. Diğer bir deyişle, aylıkların hesabı bir gelir-gider sorunudur. Ödenen aylıkla kişinin geçinip geçinemeyeceği dikkate alınmaz.

Bu aylığı alan kişi olarak bakıyorsanız, geçinip geçinemediğiniz, aldığınız aylığın günün koşullarına göre ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamadığı esastır. Ancak bu insanlar gerçekçidir. Aldıkları aylığın yetip yetmediğine göre değil, düne göre nasıl olduğuna bakarak hesap ederler. Kapitalist düzen insanları sürekli olarak tüketmeye yöneltir. Her gün ihtiyaç olarak kabul ettirilen yeni ürünler piyasaya çıkar. Bunlara yetişmek her babayığidin harcı değildir. SGK'dan aylık alan kişi, son derece gerçekçi hareket ederek, paranın yetmediğinden yakınsa bile, durumu düne göre daha iyiyse tepki göstermez.

YOKSULLUK EDEBİYATI MERAKI

Bu noktada tartışmalar başlıyor.

Bazı kişiler, yoksulluk edebiyatı yaparak, yaşlılık aylığı, malullül aylığı ve dul-yetim aylığı alanların durumlarının sürekli kötüleştiğinden söz ediyor; yoksulluk edebiyatı yapıyor.

Halbuki bu insanların gelirleri yeterli değil, ancak satınalma güçleri düşmüyor, tam tersine, artıyor.

Eğer durumları sürekli kötüleşiyor olsaydı, bu insanlar tepki gösterirdi.

Eğer insanların durumlarının sürekli kötüleşmesine karşın tepki göstermediğini ileri sürüyorsanız, bunun iki nedeni olabilir.

Ya ülkede müthiş bir baskı yaşanıyor, tepki gösterenlerin iflahı kesiliyordur.

Ya da bu insanlar aptaldır.

Bugün emekliler ve yakınları, ekonomik çıkarları için kitlesel tepki gösterme eğiliminde değil. Emeklilerin üyesi bulunduğu dernekler ve sendikalar, eylemlere çok az üye getirebiliyor.

Bu insanların durumlarının kötüleşmesine karşın kitlesel eylem eğilimi yoksa, bu insanlar dünyadan habersizdir, zeka düzeyleri de tartışmalıdır.

İşçiler eylem yaptığında işten atılma ve gelirlerini yitirme tehlikesini yaşarlar. Emekliler ise eylem yaptığında gelirlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya değildir.

Sonuç şu: Emeklilerin durumu kötü diyorsanız ayrı, kötüleşiyor diyorsanız ayrı.

Kötüleşiyor diyorsanız, hayal dünyasında yaşıyorsunuz.

Yoğun baskıların yaşanmadığı bir dönemde durumu kötüleşen kitleler tepki verir. Tepki vermeyen aptaldır. İnsanlarımız aptal olmadıklarına göre, tepki vermiyorlarsa, yoksulluk edebiyatı yapanlardan çok daha gerçekçidir.

Bu insanlara emekli aylıklarını bir ay ödemeyin, nasıl eylem yaptıklarını göreceksiniz.