

HALİL FAKİ ERDAL'A MEKTUP

Aydınlık Gazetesi, 8 Eylül 2015

Yıldırım Koç

Sayın Halil Faki Erdal
Türk Metal Sendikası İstanbul Anadolu Yakası Şube Başkanı

Merhaba.

Bana 6.8.2015 tarihli bir mektup gönderdin. Mektupta hakaretler vardı. Mektubun sonunda da "cesaretin varsa bu mektubu yayınlarsın" diye yazdın.

Ben de seni telefonla aradım. Cesaretimin olduğunu söyledim. Tek koşulum, senin aynı mektubu noter kanalıyla ve Aydınlik'ta yayınlanması talebiyle bana veya Aydınlik'a gönderme cesaretini göstermendi.

Göndereceğini söyledin.

Ben de "Halil Faki Erdal Delikanlıdır" başlıklı yazımda, senin mahalle kabadayısı, külhanbey veya gemi aslanı olmadığını; ağzından çıkan söze sahip çıkan bir delikanlı olduğunu yazdım. Mektubunu noter kanalıyla gönderirsen yayınlayacağımı, ardından basın yoluyla hakaret nedeniyle dava açacağımı belirttim.

Senden hâlâ bir cevap gelmedi.

MEKTUBUNU DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ

Senden cevap gelmedi, ama beni arayan ve seni iyi tanıdıklarını ileri süren bazı kişiler, noter kanalıyla ve yayınlanması talebiyle mektup gönderecek cesaretin olmadığını ileri sürdüler. Bir de hakkında ne iddialarda bulundular, bir bilsen. Söylemeye utanırım. Bir gün kısmet olur yüz yüze görüşebilirsek, bir bölümünü anlatırım sana.

Her neyse! Ben bu iftiralara karşı çıktım. Senin bu mektubu tamamiyle kendi özgür iradenle yazdığını, bir başkalarına yaranmak veya yağ çekmek gibi bir niyetinin kesinlikle olmadığını bu müfterilere sabırla anlattım.

Sen birilerinin emriyle tanımadığın birine hakaret edecek, birinin tetikçisi olacak kişisiz bir adam değilsin.

Senin öyle ucuz kahramanlardan olmadığını, mahkeme lafını duyunca tırsıp yüzgeri etmeyeceğini, ağzından çıkan lafı yemiyeceğini de söyledim.

Ben delikanlı adamı gözünden tanırım. Gerçi seninle yüzyüze gelmedik ve gözlerine pek bakamadım ama, Türk Metal'in internet sayfasındaki resminden delikanlı olduğunu söyleyebiliyorum.

Ancak bu delikanlılığını bir kez daha kanıtlaman lazım.

Şu mektubu lütfen bana veya Aydınlik'a noter kanalıyla ve yayınlanması talebiyle gönderiver.

TAZMİNAT SENİ KORKUTMAZ

1995 yılında bana yayın yoluyla hakaret eden birinden aldığı tazminatla yaklaşık 50 kişiye ziyafet çekmiş ve ardından yayınlanmış makalelerimi derlediğim bir kitabı bastırıp parasız dağıtmıştım.

Bu olayı hatırlayan bazı arkadaşlar, yayın yoluyla hakaret etmeye cesaret edersen, senden alacağım tazminatla vereceğim ziyafeti bekliyor.

Bu arkadaşlarımı sevindirmekten mutlu olduğundan da eminim.

Sen paraya pula kıymet veren biri değilsin. Pendik 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde süren davada bazı çeklerle ilgili olarak sana yönelik iddialar zaten iftira olsa gerek. Düşmanların ne derse desin, senin süttten çıkmış ak kaşık gibi tertemiz olduğundan benim hiç kuşku yok. Ancak yine de mektubunu bekliyorum.

Halil Faki Başkan! Beni insanlara karşı mahçup duruma düşürme. Sana kefil oldum. Delikanlı biri olduğumu yazdım. Üç-beş kuruş tazminat ödememek diye delikanlılıktan vazgeçmeyeceğimi söyledim (gerçi yayın yoluyla hakaret ettiğinde bu tazminat pek öyle üç-beş kuruşla da kalmıyor). Lafının arkasında duracak cesaretin olduğunu millete ilan ettim. Şimdi tutup beni millete rezil rüsva etme; yüzümü kara çıkarma.

Gözlerim yolda kaldı. Her gün Aydınlık'a mektubunun gelip gelmediğini sormaktan ben de bıktım, onlar da. Cesaretinden hiç kuşku yok. Hepimizi kurtar bu sıkıntıdan.

Haydi delikanlı Halil Faki Başkan, artık gönder şu mektubu da bu olayın yeni aşamasına geçebilelim.

Benim sözüm söz. Alacağım tazminatla vereceğim ziyafete seni de davet ederim; hep birlikte eğleniriz.