

# HALİL FAKİ ERDAL DELİKANLIDIR

Aydınlık Gazetesi, 15 Ağustos 2015

Yıldırım Koç

İlk makalem 1973 yılı Temmuz ayında Bülent Ecevit'in çıkarttığı **Özgür İnsan Dergisi'**nde "Tekelci Sermaye ve Türkiye'de Sermaye Birikimi" başlığıyla yayımlandı. 42 yıldır yayımlanan makalelerimin sayısı galiba 3 bini geçti. Aydınlik'ta 22 yılı aşkın süredir yazıyorum. Yalnızca Aydınlik'taki makalelerimin sayısı 2 bini bulmuştur.

Bu makalelerim nedeniyle hakarete uğramadım. Yalnızca 1995 yılı Aralık ayında bir kişi hakaret dolu bir yazı yayımladı. Dava ettim. 1996 yılı sonunda davayı kazandım.

8 Ağustos 2015 günü kargoyla bir mektup geldi. Mektubu gönderen kişi, Türk Metal Sendikası İstanbul Anadolu Yakası Şube Başkanı Halil Faki Erdal.

## HAKARETLERLE DOLU BİR MEKTUP

Mektupta hakaretler var. "Bir sürü karanlık işte görev almış sicili bozuk birisiniz" diyor. "Hayatını yalanlarınız ve iftiralarınız nedeniyle sizi dışlayan sendikalardan ve sendikacılardan intikam almaya adanmış bir müfterisiniz" diyor. Başkalarının "çıkarları için yazılar yazan bir tetikçisiniz" diyor.

Başka hakaretler de var.

Halil Faki Erdal'la tanışmayız. Ancak hakkında sürmekte olan bir dava nedeniyle kendisini biliyordum. Böyle bir mektubu niye yazdığını bir türlü anlayamadım.

10 Ağustos 2015 Pazartesi sabahı sendika telefonundan kendisini aradım. Sekreter bağıladı. Benim aramama şaşırıldı. Karşılıklı olarak saygılı bir biçimde konuştuk. 64 yaşında olduğumu, kendisinden epey yaşlı bir kişiye hakaret etmenin bizim geleneklerimize uymadığını söyledim.

Hakaret etmediğini ileri sürdü.

Mektubunun sonunda "çok merak ediyorum, siz bu mektubu köşenizde yayınlama cesaretini gösterebilir misiniz" yazıyordu.

Bunu hatırlattım. Mektubu noter kanalıyla gönderirse ve Aydınlik'ta yayınlanmasını resmen isterse, yayınlamaya söz verdiğimi söyledim. Tek koşulum, aynı mektubun noter kanalıyla Aydınlik Gazetesi'ne veya bana, yayınlanması talebiyle, gönderilmesiydi.

## MEKTUBU NOTER KANALIYLA GÖNDER

Ayrıca, 11 Ağustos Salı günkü yazımın kendisiyle ilgili olduğunu söyledim.

"Mektubu imzalayarak delikanlılık yapmışsın, kutlarım," dedim.

Mektup hakkında önce Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağımı, ardından da tazminat davası açacağımı belirttim. "Darılma, gücenme yok," dedim. Bir gün sendikasına uğrayıp çayını içmek istediğimi söyledim.

Şimdi Sayın Halil Faki Erdal'ın mektubu noter kanalıyla göndermesini bekliyorum.

Halil Faki Erdal delikanlı biri. Mektubu göndersin, yayınlayacağım. Ondan sonra da, hakaret suçunu basın yoluyla da işlediği için hakkında ikinci bir suç duyurusunda bulunacak ve ayrı bir tazminat davası açacağım.

Halil Faki Erdal mahalle kabadayısı değil. Mahalle kabadayısı olsa, eser gürlere, asıp keser, sonra sıkıyı ve riski görünce, tırsardı. Ama Halil Faki Erdal delikanlıdır; bana aynı mektubu noter aracılığıyla gönderecektir.

Halil Faki Erdal külhanbeyi değil. Külhanbeyi olsaydı, sözünün arkasında durmaz, "bu mektubu cesaretin varsa yayınlarsın" dedikten sonra lafını yer, mektubu göndermeye korkardı. Ama Halil Faki Erdal delikanlıdır; bana aynı mektubu noter kanalıyla ve basılması talebiyle göndereceğinden hiç kuşku yok.

Türkçede pek kullanılmayan "gemi aslanı" diye bir sözcük vardır. Gemi aslanı, "gösterişi yerinde olduğu halde hiçbir işe yaramayan adam" demektir. Halil Faki Erdal gemi aslanı değildir. Adam gibi adamdır. Altına imza attığı mektuba, ağzından çıkan lafa erkek gibi sahip çıkar. Bu nedenle noterden yapılacak tebligatı bekliyorum.

Tabii sonra da, belki sendikasına uğrayıp çayını içmek kısmet olmadan önce mahkemede görüşeceğiz.