

# ANTI-MİLLİ EMPERYALİST CEPHE

Aydınlık Gazetesi, 2 Kasım 2013

Yıldırım Koç

Politika ittifaklarla sürdürülür.

Türkiye’de günümüzde ilerici/Kemalist/sosyalist güçlerin önünde iki seçenek var.

Birinci seçenek, **anti-emperyalist milli cephe**dir.

İkinci seçenek, **anti-milli emperyalist cephe**dir.

Birinci seçenekte yer alanların amacı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türkiye halkının (Türk milletinin) bütünlüğünü emperyalist saldırılara karşı savunmak, Mustafa Kemal önderliğinde gerçekleştirilen milli demokratik devrimi daha da geliştirerek korumaktır.

## Anti-Milli Emperyalist Cephe

İkinci seçenekte yer alanların amacı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türkiye halkının (Türk milletinin) bütünlüğünü, emperyalistlerin istekleri doğrultusunda parçalamaktır. Bu saldırının belirleyici ögesi, ABD ve Avrupa Birliği emperyalistleridir. Türkiye’de gericiğin ve etnik bölücülüğün arkasında daima emperyalizm olmuştur. Bugün de AKP’nin, F tipi yapılanmanın ve çeşitli tarikat ve cemaatlerin arkasında da, PKK’nın, BDP’nin ve HDP’nin arkasında da emperyalizm vardır.

Birinci seçenek, anti-emperyalist milli cephe

İkinci seçenek, anti-milli emperyalist cephe

Emperyalizm saldırısını planlarken evrensel değerleri kullanır.

Irak’a saldırıda “demokrasi” kullanıldı.

Emperyalizmin Türkiye’ye saldırısında da eşitlik, özgürlük, demokrasi gibi saygın kavramlar kullanılıyor.

Emperyalizmin Türkiye’deki işbirlikçisi gericiler ve etnik bölücüler de aynı kavramları kullanıyorlar.

## HDP’nin Çizgisi Açıktır

Halkların Demokratik Partisi 15 Ekim 2012 tarihinde resmen kuruldu. Örgütün birinci kongresi ise 26-27 Ekim 2013 günleri Ankara’da toplandı.

HDP’nin kuruluş programında ABD emperyalizminden söz edilmiyor; ABD’nin saldırıları ve özellikle Ortadoğu’daki vahşeti ele alınmıyor.

HDP’nin kuruluş programında AB emperyalizminden de söz edilmiyor.

Programda soyut bir “emperyalizm” var. Ancak unutulmaması gereken nokta, PKK ve yandaşlarının Türkiye’yi “emperyalist” olmakla suçladığıdır.

HDP, halk içinde örgütlü bir gücü temsil etmeyen bazı “solcu”ların öne çıkarıldığı anti-milli emperyalist cephe yaratma stratejisinin bir ürünüdür.

Ne yazık ki, kendilerini ilerici/Kemalist/sosyalist kabul eden bazı kişi ve çevreler, emperyalizmin kullandığı ve kullanma süreleri dolduğunda süpürüp atacağı gericilerin ve etnik bölücülerin oyununa gelmektedir.

Anti-milli emperyalist cephenin oluşturulmasında AB ve ABD parasının ne kadar etkili olduğunu araştırmakta da yarar var.

AB emperyalistlerinden “proje” adı altında para alanların, Türkiye’de bölücülüğü “ilericilik, özgürlük, demokrasi” olarak sunmada epey başarılı olduklarını biliyoruz. ABD’nin de, gerek doğrudan elçilikler aracılığıyla, gerek CIA’nın denetimindeki bazı kuruluşlar eliyle para dağıttığı, bu yolla epeyce sayıda kişiyi yönlendirdiği de biliniyor.

## Lami Özgen HDP Kongresinde

KESK Genel Başkanı Lami Özgen, HDP’nin 26-27 Eylül 2013 günleri toplanan Kongresine katılarak, bu girişimi desteklediğini göstermiştir.

Konfederasyon genel başkanlarının parti kongrelerine katılmaları pek normal karşılanmaz. Özellikle eğer davetli olunan parti kongreleri arasında bir tercih yapılıyorsa, bazılarını gidiliyor, bazılarını gidilmiyorsa, bu durum bir siyasal tercihin de ifadesi olarak algılanır. Lami Özgen, bugüne kadarki çizgisiyle, tavrını açıkça koymuştur.

KESK’e bağlı sendikaların üyeleri, anti-milli emperyalist cephede midirler, anti-emperyalist milli cephede mi?

Türkiye’deki tüm ilerici/Kemalist/sosyalist güçler de bu tercihi yapmak zorundadır.

Sözkonusu iki seçenek, birbirinin zıttıdır; ikisi bir arada olmaz.

Araf’ta fazla kalınmaz. Tercih cehennem mi, cennet mi?