

GÜNÜMÜZDE SENDİKALARIN ÖNCELİKLİ GÖREVİ NE?

Aydınlık Gazetesi, 14 Eylül 2013

Yıldırım Koç

İyi bir sendika ne yapar?

Üyesinin çıkarlarını korur.

Üyesinin çıkarı nedir?

Üyenin Çıkarları Ücretle Sınırlı Değildir

- Eğer ülkenin bağımsızlık gibi bir sorunu yoksa,
 - eğer ülkede bir iç savaş tehlikesi bulunmuyorsa,
 - eğer emperyalist ülkeler sizin ülkenizi bölge savaşlarında taşeron olarak kullanma çabası içinde değilse,
 - eğer ülkede demokratik hak ve özgürlükler sürekli ihlal edilmiyorsa, vb. vb.,
- o taktirde bir sendikanın üyesinin çıkarı, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve gelirlerin yükseltilmesiyle sınırlı kabul edilebilir.

Eğer sendika "hizmet sendikacılığı" gibi bir anlayışla üyesine dinlenme tesisi, ambulans, vb. sağlar, onun bazı mağazalardan indirimli alışveriş yapmasına yardımcı olursa, buna da itiraz olmaz.

Ancak eğer sendika üyelerinin ve ailelerinin karşısında büyük tehlikeler varsa, iyi bir sendikanın görevi, işyerindeki sorunların ötesinde bunlarla da doğrudan ilgilenmektir.

Eğer bir sendika bu önemli görevleri ihmal ederse, o zaman "iyi" bir sendika olmaz, "kötü" bir sendika olur.

Bizlerin görevi de "kötü" sendikaları teşhir etmek ve eleştirmektir.

Günümüzde "Tarafsız"lık Yoktur

Sendikacılar çok kurnazdır. Osmanlı'da oyun çoktur. Sendikacı, Osmanlı'yı suya götürür, susuz getirir, tuz yalattır, bir daha suya götürür, yine susuz getirir.

Bazı sendikacılar bu soruları duymazlıktan gelerek sınavdan kaçmaya çalışacaktır. Böylesi dönemlerde "tarafsız"lık olmaz. "Tarafsız" maskesi takanlar, karşı tarafın gücünden korkarak sessizliği tercih edenler, zulüm karşısında susarak dilsiz şeytan konumuna düşenlerdir.

Türkiye'de sendikaları ve sendikacıları değerlendirmede şu soruları sormak lazım:

Bölücü Anayasa konusunda ne düşünüyorsunuz? Emperyalizmin ve AKP'nin bu önerisini destekliyor musunuz?

Emperyalizmin ve AKP'nin Suriye'ye ilişkin politikasını destekliyor musunuz? Desteklemiyorsanız, bu tavrınızı hangi biçimlerde ifade ettiniz?

Emperyalizmin ve AKP'nin açılım politikasını destekliyor musunuz? Akil adamlığı kabul edenleri kutladınız mı, eleştirdiniz mi?

Halkımızın Haziran başkaldırısını desteklediniz mi, Türkiye'nin birçok bölgesine yayılan ve işçilerle memurların ve onların ailelerinin çoğunluğu oluşturduğu bu halk hareketine karşı mı çıktınız? Sonbaharda yükselecek olan halk hareketi konusunda olası tavrınız ne?

Türkiye Cumhuriyeti'nin günümüz sınırları içinde üniter devlet yapısının bütünlüğünü ve Türkiye halkının (Türk milletinin) bölünmezliğini savunuyor musunuz? Türkiye'nin sorunlarının çözümünün milli ve sınıfsal bir programın hayata geçirilmesiyle mümkün olduğu görüşünde misiniz?

Sendikaları değerlendirmede mihenk taşı veya turnusal kağıdı, bu sorulardır.

Bu konularda "tarafsız" olduğunu söyleyerek böylesine kritik konularda üyesinin ve ailesinin çıkarlarını korumaktan kaçınan sendikacı, çalışma hayatına ilişkin konularda da aynı duyarsızlığı gösterecektir.

Türkiye halkının yaklaşık yüzde 70'i ücretlilerden oluşmaktadır.

Can, Namus, Mal Tehdit Altında

Milletimizin (Türkiye halkının) canı, namusu ve malı bugün tehdit altındadır.

Suriye'ye saldırı ve bölücü örgüte tavizlerin yol açacağı iç savaş, can alacaktır.

Namus ise bağımsızlık ve demokrasidir. Bağımsızlığımız ve demokrasi ayaklar altına alınmaktadır.

Halkımızın malının günümüzde en önemli unsurlarından biri, çalışma yaşamına ilişkin kazanımlardır.

Bugün halkımızın, sendikaların üyelerinin ve üyesi olmayan ücretlilerin canı, namusu ve malı büyük tehdit altındayken sesini çıkarmayanlara "iyi" sendika denebilir mi?