

KESK BU DURUMLARA DA MI DÜŞECEKTİ?

Aydınlık Gazetesi, 24 Ağustos 2013

Yıldırım Koç

Türkiye işçi sınıfı tarihinin en önemli eylemlerinden biri, 1995 yılı Aralık ayında KESK'e dönüşen Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonlaşma Kurulu (KÇSKK) tarafından 17-18 Haziran 1995 günleri Kızılay'da gerçekleştirilen ve 120-150 bin dolayında kamu çalışanın katıldığı Kızılay işgalidir. 17 Haziran günü Cenevre'deki ILO toplantısından dönmüştüm. Arkadaşların isteği üzerine meydana kurulan kürsüden bir konuşma yapmış, ILO Konferansındaki gelişmeleri özetle anlatmışım. Meydanda müthiş bir inanç ve coşku vardı.

5 Mart 1998 günü de KESK'e bağlı sendikalara üye yaklaşık 10 bin kişi Kızılay'da polisin biber gazlı saldırısına uğradı. Eylemi izliyordum. Polisin sıkıdığı basınçlı suya Kızılay postanesinin ön tarafında kolkola girerek direnenleri unutamam.

KESK 16-20 Ağustos 2013 günleri "İnsanca Yaşam, Güvenceli Gelecek, Eşit, Özgür ve Demokratik Bir Türkiye İçin Yürüyoruz!" şiarıyla 4 koldan Ankara'ya yürüdü.

İstanbul'da 50 Kişilik Eylem

Atilla Özsever, 20 Ağustos 2013 günü Yurt Gazetesi'nde yayımlanan yazısında İstanbul'daki eylemi şöyle anlatıyor: "KESK'in Edirne'den başlayan yürüyüş kolu, 16 Ağustos'ta İstanbul'a geldi, akşam da Kadıköy Altıyol'daki Boğa heykelinin önünden Yoğurtçu Parkı'na bir yürüyüş gerçekleştirildi. İllerdeki etkinliklerin dışında iller arasında otobüsle yolculuk yapılıyor. Kadıköy'de otobüsten inen 30 kadar KESK üyesi, yürüyüşe başladı, kendilerini de ancak 15-20 kişi karşıladı. Her halde İstanbul'daki KESK'e bağlı sendikaların sadece yönetim kurulları bu etkinliğe katılsaydı, sayı çok, çok fazla olurdu."

20 Ağustos 2013 günü Ankara'daki eyleme katılanların sayısı ise birkaç yüzle sınırlı kaldı.

1995 yılında 120-150 bin memura Kızılay'ı iki gün işgal ettirecek kadar güçlü olan KÇSKK nerede, İstanbul'da 50 kişiyle eylem yapan, dört koldan Ankara'ya yüründüğünde topladığı üye sayısı birkaç yüzle ifade edilen KESK nerede!

Bu arada bir de "kitlesel basın açıklaması" yapılmış.

Artık bu eylemlere "kitlesel basın açıklaması" yerine yalnızca "basın açıklaması" demek daha doğru olacak.

KESK Niçin Bu Duruma Düştü?

Peki, KESK'i bu duruma düşüren ne?

Eğer sendikacılık hareketini emperyalistlerin kontrolü ve güdümündeki Kürt milliyetçiliğine teslim ederseniz, varacağınız sonuç budur.

KESK'in internet sitesinde 15 Ağustos 2013 günü yer alan açıklamaya göre, bu eylemin amaçları arasında şunlar da var: "Mücadelemiz, bilimsel, demokratik, anadilde eğitim ve özerk üniversite isteyen gençlerimizin mücadelesidir! Mücadelemiz, Kürt halkının barış, demokrasi ve kimliğinin tanınması talebinin gerçekleşmesi içindir!"

Yine KESK'in internet sitesinde yer alan habere göre, Diyarbakır'daki yürüyüş sırasında "Rojava devrimini selamlıyoruz", "El Nursa Rojavadan defol" dövizleri taşındı ve yürüyüş boyunca, "Biji berxwedana Rojava", "Kürdistan faşizme mezar olacak", "Roboskî'yi unutma unutturma", "Biji berxwedana gelan" sloganları atıldı.

Milyonlarla Buluşmak mı, 50 Kişilik Eylem mi?

KESK'in 50 kişilik İstanbul eylemini, İstanbul Kadıköy'de 7 Temmuz günü milyonların katılımıyla gerçekleştirilen GazdanAdam Festivali ile de karşılaştırabilirsiniz.

Türk bayrağı ve Atatürk devrimleri temelinde anti-emperyalist, millici ve sınıfsal bir ittifak oluşturursanız, GazdanAdam Festivali olur.

AKP'nin akıl adamı Lami Özgen'in açıklamaları temelinde Kürt milliyetçiliğinin kuyruğuna takılırsanız, emperyalizme karşı tavır alamazsanız, AKP'yi küstürmemek isterseniz, İstanbul'da 50 kişilik eylem yaparsınız.

Tercih ve karar sizin.