

ALPASLAN IŞIKLI HOCAM ARAMIZDAN AYRILDI

Aydınlık Gazetesi, 15 Temmuz 2013

Yıldırım Koç

Prof.Dr.Alpaslan Işıkli, çalışma yaşamıyla bilimsel olarak ve emekten/vatandan yana bir bakış açısıyla uğraşanların hepsinin hocasıdır.

Prof.Dr.Alpaslan Işıkli benim önce hocamdı. Ünlü yapıtı **Sendikacılık ve Siyaset**'in ilk baskısı 1972 yılında SBF yayınlarından çıktığında almış ve okumuştum. Daha sonraki yıllarda çıkan tüm kitaplarını okudum.

Bana Hocalığının ikinci aşaması da 1980 yılında SBF'de yüksek lisans programında oldu.

Ben ODTÜ'lüyüm. ODTÜ'de öğrenciler birbirine "hocam" der. Çalışma hayatıyla uğraşanlar arasında ise "Hoca" dendiğinde Alpaslan Işıkli anlaşılır.

Alpaslan Hoca daha sonra benim ustam oldu. Hoca SBF'den, ben de ODTÜ'den 1402'lik olduk; Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı ikimizi de işten attı. İkimiz de Yol-İş'te çalışmaya başladık. Alpaslan Hoca Yol-İş'teki çalışma sürecinde ve daha sonra çeşitli kuruluşlarda bana ustalık yaptı.

Alpaslan Hoca ayrıca ağabeyim oldu. En sıkıntılı dönemlerimde Hoca'nın büyük destek ve yardımını gördüm.

Alpaslan Hoca yalnızca benim için değil, daha birçok kişi için de hocadır, ustadır, ağabeydir.

Ve ne yazık ki 13 Temmuz 2013 Cumartesi günü Hocamızı yitirdik. Hiç beklemediğimiz bir anda aramızdan ayrılıverdi.

Alpaslan Hoca 2003 yılında anılarını yayımlamıştı: **Gün Doğmadan**. Kitabın ikinci basımı 2006 yılında yapıldı.

Kitabın adı Hocamın dünyaya bakışını da yansıtıyor.

Hocam, Türkiye'nin en karanlık günlerinde bile, insanımıza güvendi, gün doğmadan neler doğar, dedi.

Türkiye'de, hele Alpaslan Hoca'nın kuşağında ve 10 yıl arkadan gelen bizim kuşakta anı yazmak herkesin harcı değildir. Anı yazabilmek ve yayımlayabilmek için temiz, dürüst, namuslu, onurlu, cesur olacaksınız. Kimse, "senin bu yazdıkların doğru değil," diyemeyecek. 12 Mart'ı ve 12 Eylül'ü namusunla atlatabilmiş olacaksınız; emperyalist güçlerin ve yerli sermayenin satın alamadığı ve korkutamadığı biri olacaksınız. Herkesin sustuğu dönemde bile sesini yükseltebileceksin. Kimse sana "korktun" veya "sattın" diyemeyecek.

Alpaslan Hoca, insanların aydın onurunu korumak için sürekli sınavdan geçmek zorunda kaldığı bir ülkede ve dönemde sınavlardan başarıyla geçen ve anılarını yazabilen çok az sayıda insandan biridir.

Alpaslan Hocamın Türkiye demokrasi ve bağımsızlık mücadelesine katkısı saymakla bitmez. Bunları kendisi dile getirmezdi; anımsatmak, öğrencileri olan bizlerin görevidir.

Bazılarının unutturmaya çalıştığı bir örneği anımsatayım.

Memurların sendikalaşma tartışmasını başlatan ve sendikalaşmanın gerçekleşmesi için en büyük katkıları olan kişi, Alpaslan Hoca'dır. Memurların sendika kurabileceğini ilk kez 1985 yılı sonunda Alpaslan Hoca gündeme getirdi.

Hoca mütevazıydı. Hani derler ya, "ülke bazı kişilerin yüzü suyu hürmetine ayakta duruyor." Bunca pislik arasında Türkiye'nin geleceği konusunda umutlu olmamızın nedeni, Alpaslan Hoca gibi insanların varlığı, kararlı tavrıdır.

Bir kamyonun rampadan aşağıya kaymasını tekerin altına konan bir takoz önler. Hoca da Türkiye için bu işlevi yerine getirenlerdendi.

Alpaslan Işıkli Hocam tüm yaşamı boyunca Kemalist devrimin kazanımlarını savundu ve bu devrimi, sınıfsız ve sömürsüz bir dünya ve Türkiye doğrultusunda geliştirebilmek için onurlu, sabırlı, kararlı ve sakin bir mücadele verdi.

Hocamın, 2013 Haziran başkaldırısında meydanları Türk Bayrağı ve Atatürk resimlerinin doldurmasında önemli katkısı vardı ve (çok şükür ki) en azından Haziran başkaldırısını görebildi.

Hocam Işıkli, ışıklar içinde yatsın; mücadelesi bizlere ışık tutmaya devam etsin.