

GERİCİ KÜRT MİLLİYETÇİLERİNİN OYUNUNA GELMEYELİM!

Aydınlık Gazetesi, 1 Temmuz 2013

Yıldırım Koç

Haziran ayında ülkemizin birçok bölgesine yayılan başkaldırı, AKP'nin "açılım" oyununu da bozdu.

Halkın başkaldırısında insanları birleştiren iki simge, Atatürk ve Türk Bayrağı oldu.

Milyonlarca kişinin Atatürk'ün temsil ettiği milli demokratik devrimin kazanımlarına sahip çıkması ve bunu Türk Bayrağı altında göstermesi, AKP'nin emperyalist güçlerin talepleri doğrultusunda Kürt milliyetçilerine taviz verme politikasını çökertti.

Tekrar vurgulamakta yarar var.

Günümüzde Kürt milliyetçiliği emperyalizmin kuyruğuna katılmış, emperyalizmin yarıdakılığını kabullenmiş, aşiret reislerinin, toprak ağalarının, tarikat şeyhlerinin, mafyanın, Kürt kökenli sermayedarların, her türlü gericiliğin değirmenine su taşıyan bir harekettir.

Halkın Atatürk ve Türk Bayrağı etrafında birleşmesi, emperyalizm-AKP-PKK oyunlarını bozdu.

İlk oyun bozulunca, emperyalistler ve ülkemizdeki işbirlikçileri yeni bir oyuna geçti.

Lice'de bir karakolun yapımını engellemek isteyen köylüler, "demokrasi mücahitleri" olarak sunulmak isteniyor.

Bu girişimin amacı, safları karıştırmak ve böylece halkın başkaldırısını parçalamaktır.

Atatürk ve Türk Bayrağı, Türkiye'nin tamamlanamamış milli demokratik devriminin üç ana hedefini temsil etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti, üniter devlet yapısı ve bunu pekiştiren ekonomik altyapısıyla bir ulus-devlettir.

Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran farklı köken ve inançlardan Türkiye halkı, tek bir Türk milletini oluşturur.

Türkiye'de hiçbir kesimin kalıtımsal ayrıcalıkları yoktur. Padişah ve halife ülkeden kovulmuştur. Kadınların erkeklerin kulu olması önlenmiştir. Aşiret reislerinin, toprak ağalarının, tarikat/cemaat şeyhlerinin etkisi kırılmıştır. Emperyalizmin ülkemizi ve halkımızı yönetme çabaları engellenmiştir. Özetle; insanlar kulluktan kurtarılarak özgür yurttaşlar haline getirilmiştir.

Türkiye'nin tamamlanamamış milli demokratik devriminin temel hedefleri bunlardır.

Lice'de karakola saldırtılanlar bu üç temel noktada bizlerden farklı düşünmektedir.

Karakola saldırtılanlar Türkiye'nin üniter devlet yapısına karşıdır; eyalet sistemini ve ardından Türkiye'nin parçalanarak, güneydoğu bölgemizin emperyalizmin kontrolündeki Kürdistan'a dönüştürülmesini istemektedir.

Karakola saldırtılanlar, emperyalizme karşı mücadelede oluşan milli bütünlüğümüzü parçalama çabasıdır.

Karakola saldırtılanlar, emperyalizmin, ağaların, şeyhlerin, aşiret reislerinin, mafyanın kulluğunu kabul edenlerdir.

Halkın başkaldırısının temel talepleri ile Lice'de karakola saldırtılanlarınkiler birbirinin tamamiyle zıttıdır.

Yaşanan, emperyalizmin yeni bir oyunudur.

Lice'de karakola yapılan saldırıya destek vermek, Atatürk'e ve Türk Bayrağı'na ihanet etmek anlamına gelmektedir.

Lice'deki karakol saldırısı, Kürt milliyetçilerinin bozulan oyun karşısında geliştirdikleri yeni oyundur.

Halkın başkaldırısı, AKP ile Kürt milliyetçilerinin ittifakını zora soktu. Kürt milliyetçileri, AKP'nin verdiği sözleri tutması için akıllarınca gövde gösteriyi yapıyorlar. Ancak belirleyici olan ABD+AB/AKP/PKK/Kürt milliyetçileri ittifakıdır. Kürt milliyetçilerinin, bu ittifakta yaşanan sorunları aşabilmek için AKP karşıtı bir görünüme yönelmeleri, Atatürk ve Türk Bayrağı altında toplananları aldatmamalıdır.

AKP'nin Kürt milliyetçilerine verdiği sözlerin hayata geçirilmesini engelleyen halk tepkisi, "düşmanımın düşmanı dostumdur" gibi bir anlayışla hareket etmemeli, AKP'ye karşı sınırlı bir tepki veren Kürt milliyetçilerini "dost" kabul etmemelidir.