

## AKİL SENDİKACILAR

Aydınlık Gazetesi, 9 Nisan 2013

Yıldırım Koç

Saflar çok netleşti.

KESK Genel Başkanı Lami Özgen, Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan “akil adam” seçildi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, “çözüm süreci”nin bir ihanet süreci olduğunu belirterek, “akil adam”lık önerisini reddetti; kendisine yakışanı yaptı. DİSK’in eski genel başkanı Erol Ekici, genel başkanlıktan ayrıldığını belirterek öneriyi kabul etmedi.

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı İsmail Tutoğlu’na “akil adam”lık teklifi bile götürülmedi. Sayın Tutoğlu’nun açık anti-emperyalist, millici ve sınıf kimliğini ön planda tutan tavrı böylece bir kez daha belgelendi.

“Akil” akıllı demektir. Ancak “âkil”in bir farklı anlamı daha vardır.

Ferit Devellioğlu’nun ünlü **Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat**’ına göre, “âkil”in anlamı “yiyen”dir. Örneğin, “âkil-ül-beşer” “insan eti yiyen”(adam) anlamındadır. “Âkil-ül küll”, “Her şeyi yiyen” demektir. “Âkil-ül-lâhm”, “et yiyen” demektir. “Âkil-ül-nebât” “otla beslenen”dir.

Bazı sendikacılar gerçekten “âkil”dir.

Saflar artık çok net. Safların oluşmasındaki ölçüt, Türkiye’nin milli demokratik devrimine karşı takınılan tavidir; millici kimlik ve sınıf kimliğidir.

Türkiye’nin Atatürk önderliğindeki milli demokratik devriminin üç temel hedefi vardı: Bir ulus-devletin kurulması, Türkiye halkından bir milletin oluşturulması ve insanların kulluktan kurtarılması.

Bu milli demokratik devrim, emperyalistlere, padişaha, halifeye, inancı sömüren ve emperyalistlerle işbirliği yapan din adamlarına, toprak ağalarına, aşiret reislerine, şeyhlere karşı yapılmıştı.

Günümüzde bu temelde bir saflaşma iyice netleşti.

Bir tarafta emperyalistler, AKP, Kürt milliyetçileri ve bu üçlünün yandaşları var.

Bunların savundukları görüşler, Türkiye’yi parçalayacak ve bu topraklarda örneği pek az yaşanmış bir iç savaşa sürükleyecek bir çizgidir.

Bu anlayıştakilere, ulus-devlete, Türkiye halkının Türk milletini oluşturmasına ve insanların kulluktan kurtarılmasına karşıdır.

Akil sendikacılar bu saftadır.

Karşı tarafta anti-emperyalist ve millici unsurlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter devlet yapısının bütünlüğünü, ulus-devleti, Türkiye halkının oluşturduğu Türk milletinin birliğini, insanların kulluktan kurtarılmasını, cumhuriyeti, laikliği, devletçiliği, halkçılığı, demokrasiyi savunanlar yer alıyor.

Günümüzde “barış” diye emperyalizmin planını savunanlar, Türkiye’de Yugoslavya’yı aratacak bir iç etnik kavganın altyapısını oluşturmaktadır.

Emperyalizmin bir ülkeye “barış” getireceğine inanmak için ya emperyalistlerin görevlisi, ya da aşırı derecede saf olmak gerekir.

Türkiye’de “barış”ın yolu, emperyalizme karşı birlikte mücadeleden, bağımsızlıktan, milletteşmeden, laiklikten, demokrasiden geçmektedir.

Akil sendikacılar Türkiye işçi sınıfı tarihinde, İstiklal Savaşı sırasında işgalci güçlerle işbirliği yapan İştirakçi Hilmi ve bazı sendikacılarla aynı sayfada yer alacaktır.

İştirakçi Hilmi, İstanbul’un işgal altında bulunduğu günlerde milli mücadeleye karşı çıkmış, İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanı Tim Harington’la yakın ilişki içine geçmiş, bir grevde bu emperyalistten maddi ve manevi yardım almıştı.

İştirakçi Hilmi İstanbul’da bir gece vurularak öldürüldü. Aynı anlayışla hareket eden akıl sendikacıların aynı kaderi paylaşmamasını diliyorum. Ancak anlayış ve davranışlarının onları tarihin aynı sayfasına yerleştirdiğini hatırlatayım.

Emperyalistlerin işbirlikçilerinin solculuk taslamamasını da özellikle rica ediyorum.