

BARBADOS'UN HIRSIZ SENDİKACISI

Aydınlık Gazetesi, 8 Eylül 2012

Yıldırım Koç

Barbados, Amerika kıtasında, Güney Karayibler bölgesinde 288 bin nüfuslu bir ada ülkesidir. Başkenti Bridgetown, para birimi Barbados doları, resmi dili İngilizce'dir.

Geçenlerde bir Amerikalı'dan Barbados'taki bir sendikacının hırsızlıklarını dinledim. Dinledikçe şaşkına döndüm ve Türkiye'de böyle sendikacılar olmadığı için halimize şükrettim. Çok şükür, Türkiye'de böyle kendilerine emanet edilen parayı çalan iğrenç hırsızlar, şerefsiz dolandırıcılar yok.

Barbados'lu sendikacının adını vermeyeceğim; ola ki bu yazıdan haberi olur ve beni mahkemeye verir. Bu hırsızın adına "Barba" diyelim.

Bu Barba anasının gözüymüş. 2003 yılı başlarında sendika adına Bridgetown yakınlarında bir otel almış. Otelin gerçek değeri 1 milyon Barbados doları kadarmış. Bizim Barba sendikasına bu otel için 2,3 milyon Barbados doları ödetmiş. Otel alındıktan sonra hemen tadilat başlamış. Tadilat için de (inanmayacaksınız ama) tam 9 milyon Barbados doları ödenmiş. Sonra da bu otel Barba'nın bir yakınına çok düşük bir para karşılığında kiraya verilmiş. Çok şükür ülkemizde Barba gibileri yok.

Bizim Barba bu otelle yetinmemiş. Barbados'un başkenti Bridgetown'da sendikası adına bir otel almış. Nedense bu otelde de tadilat gündeme gelmiş. Barba'nın damadı bu tadilat işini üstlenmiş. Bu tadilat işinden epey bir vurgun vurmuşlar. Ardından bu oteli düşük bir para karşılığında kiraya vermişler. Ancak kiraya vermelerine rağmen, otelin birçok ihtiyacını sendikadan karşılamaya devam etmişler.

Barba ve ailesi, bu vurgunlardan epey para götürmüş. Bu paraların bir bölümüyle Barba'nın karısına, kızına ve oğluna gayrimenkul alınmış. Bir bölüm para da banka hesaplarında tutulmuş. Barba akıllıymış. Tüm yumurtaları tek sepete koymazmış. Daha da uyanık davranıp, paranın epey bir bölümünü kızının banka hesabına yatırmış.

Barbados'ta da minareyi çalan kılıfını ayarlamış. Ancak Barbadoslular hıristiyan olduklarından, onların dilinde bu ifade, "kilisenin çan kulesini çalan kılıfını ayarlar" biçimindeymiş. Barba kılıf uzmanıymış.

Barba'nın hırsızlıkta akıllıcası ve ortağı bir iktisat profesörüymüş. Bu kişi, aynı zamanda Barbados'un ünlü gazetelerinden birinde yazarlık da yapıyormuş. Bu akıllıcasının teşviki ve yardımıyla, Bridgetown'da bir hastane işine girmişler. Daha doğrusu, zarar etmekte olan bir hastaneyi, gerçek fiyatının yaklaşık 4 katına satın almışlar. Tabii paralar sendikadan çıkmış; sendikadan çıkan paranın bir bölümü, zarar eden hastanenin sahiplerinin kasasına, daha büyük bölümü de Barba'nın cebine inmiş. Barba'nın cebi, milyonlarca Barbados dolarını bile alabilecek kadar büyükmüş.

Barba'nın hırsızlıklarını saymakla bitmiyor.

Peki, bu Barba sendikacılık yapıyor muymuş?

Bu Barbados bizim Türkiye'den çok farklıymış. Bizim Türkiye'de sendikacılar sendikacılık yapar. Halbuki Barbados'ta Barba ve çevresindekiler sendikacılık değil, hırsızlık yapıyorlarmış.

Barbados'ta sendikal haklar çiğnenirken, Barba'nın sesi çıkmazmış; çünkü Barba'nın sesi hırsızlık sırasında kısılmışmış.

Bunlar Amerikalı'nın anlattıkları, Ancak, bu Amerikalı benimle dalga mı geçti, anlayamadım. Bir insan, hele hele bir sendikacı, bu kadar ahlaksız ve şerefsiz olabilir mi? Olamaz, diye düşünüyorum. Bizde "ar damarı çatlamak" diye bir laf vardır. Barba'nın ar damarı yok ki, çatlasın.

Bereket bu anlatılanlar bize binlerce kilometre uzaktaki Barbados'ta yaşanmış.

Bizim sendikacılarımız arasında Barba gibilerine rastlamak (çok şükür) mümkün değil.

Kahrolsun Barbados'un Barba'sı.