

ŞEVKET YILMAZ KADAR BİLE OLAMIYOR MUSUNUZ?

Aydınlık Gazetesi, 9 Nisan 2012

Yıldırım Koç

Türk-İş'in 1982-1992 dönemi genel başkanı Şevket Yılmaz ile yıldızımız bir türlü barışmadıydı. Birbirimizi hiç sevmedik.

Rahmetli Şevket Yılmaz'ın gözükara biri olduğu söylenemez. Askeri yönetim dönemindeki teslimiyetçi tavrı, 1982 Anayasasına ilişkin referandumda "evet" olarak yorumlanan açıklaması, yıllarca ANAP'a yaranma çabaları akıllardadır. Hatırlamayana belgeleriyle hatırlatmaya hazırım.

24 Mart 1987 günü Türk-İş ve bağlı sendikaların yöneticileri TBMM Başkanlığı'na bir mektup vermek için toplandıklarında, Türk-İş Genel Merkezi'nden öteye bir adım atamamışlardı.

Şevket Bey'i birçok yazımda, çeşitli kitaplarımda sert biçimde eleştirmiştim.

Ancak şimdiki Türk-İş yönetimine baktığımda Şevket Yılmaz kadar bile olamadıklarını görüyorum.

Şevket Yılmaz'ın birkaç olumlu işi de oldu. Bunlardan biri, Türkiye'yi Irak bataklığına sürüklemeye yönelik emperyalist plana karşı durabilmesiydi.

1990 yılında Turgut Özal, Türkiye'yi ABD'nin taşeronu olarak Irak'a karşı savaşa sürmeye çalışıyordu.

Türk-İş buna karşı çıktı.

Türk-İş yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Türk-İş Yönetim Kurulu, direkt hasım olmadığımız bu davada, ülkemizin gereksiz yere bir savaş macerasına itilmesine karşıdır. Yangının eşiğinde bir Türkiye'nin böyle bir çatışmadan büyük zarar görmemesi imkansızdır." (*Türk-İş Dergisi*, Ağustos 1990, s.5)

Türk-İş 5 Eylül 1990 tarihinde de şu açıklamayı yaptı: "İşçiler, sendikalarımız ve onların üst örgütü Türk-İş, Körfez krizi nedeniyle Türkiye'nin sıcak bir savaşta taraf ve hedef olmasını istememektedir." (*Türk-İş Haber Bülteni*, 5.9.1990)

Türk-İş Başkanlar Kurulu, 26 Eylül 1990 günü şu açıklamayı yayımladı: "Türk-İş Başkanlar Kurulu dünya barışını tehdit eden Körfez Krizi sorununun savaşa başvurulmaksızın çözüme ulaştırılması dileğini belirtirken, toprak bütünlüğümüzün savunulması dışında ülkemizin herhangi bir şekilde bir savaş içine sokulmasına kesinlikle karşı olduğunu açıklar." (*Türk-İş Haber Bülteni*, 26.9.1990)

Türk-İş, 1991 yılına girilirken şu dileği ifade etti: "Körfez Krizi nedeniyle tehlikeye girmiş bulunan dünya barışının kan dökülmeden mutlu sona ulaşmasını temenni ederken, muhtemel bir çatışmada Türkiye'nin kesinlikle taraf durumuna düşürülmemesi için çaba gösterilmesini bekliyoruz." (*Türk-İş Haber Bülteni*, 31.12.1990)

Türkiye günümüzde göz göre göre, emperyalistlerin taşeronu olarak Suriye'nin üzerine sürülmeye çalışılıyor.

Vatan için, sınıfsız ve sömürsüz bir dünya ideali için ölünür; emperyalist için ölünmez.

Emperyalistlere karşı bağımsızlık savaşı iyidir; emperyalistlerin taşeronu olarak saldırgan bir savaş kötüdür.

Türkiye'nin Suriye'ye karşı savaş bataklığına sürüklenmesinde hayatını kaybedecek evlatlarımız, Amerikan emperyalizminin çıkarları için ölmüş olacaklardır.

Bugün halkımızın yaklaşık yüzde 70'i işçidir, memurdur, emeklidir, işgücünü satmaya çalışan işsizdir.

Sendikalarımız, bu kitleyi temsil etme iddiasındadır.

Temsil için daha önemli bir konu var mı?

Hâlâ "evlatlarımız için canımız feda" yalanını mı tekrarlayacaksınız?

Evlatlarımız emperyalistler için kurban edilmek isteniyor.

Bu girişime karşı tepkisiz kalan sendikal örgütler, tarihi bir hata işlemektedir.

Yarın böyle bir saldırı gerçekleşirse, evlatlarımızın cenaze törenleri, Türkiye'nin bataklığa sürüklendiği süreçte sorumluluklarını yerine getirmeyen ve sessiz kalanların yuhalandığı toplantılara dönüşecektir.

Savaşa karşı sesinizi yükseltin, tepkinizi gösterin!

Şevket Yılmaz kadar bile olamıyorsanız, yazık!