

KÜRTÇÜ VE ÜMMETÇİ İŞÇİLERİN VE MEMURLARIN İŞİ ZOR

Aydınlık Dergisi, 8 Şubat 2004

Yıldırım Koç

29 Aralık 2003 tarihinde Meclis'e sunulan ve 14 ve 15 Ocak 2004 günleri Meclis Komisyonlarında kabul edilen Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı, Kürtçü ve ümmetçi işçiler ve memurlar açısından ciddi sıkıntı yaratıyor.

Bu tasarımı kimler destekliyor diye baktığımızda, bildiğimiz ittifakı görüyoruz: Emperyalizm, ümmetçiler, Kürtçüler. Bunların yanına, bazı saflar ve iyiniyetli insanlarla, bilinçli olarak bu yönde tercih kullananlar da ekleniyor.

Avrupa Birliği ve ABD emperyalizmi bu yeniden yapılandırmayı zorluyor. Bu amaçla da IMF, Dünya Bankası ve OECD'yi kullanıyor.

PKK-Kadek Başkanlık Konseyi, 27 Haziran 2003 günlü açıklamasında, yerel yönetimlerin güçlendirilmesini ve eğitim ve sağlık gibi hizmetlerin yerel yönetimlere devredilmesini talep etmişti. Kadek'in yerine kurulan Kongra-Gel de 2003 yılı sonunda yaptığı kuruluş kongresinde yerel yönetimler konusunda 1,5 sayfalık bir karar aldı. Kararda şöyle deniliyor: "Eğitim, sağlık ve trafik düzenlemesi gibi, Merkezi Yönetimin üstlendiği kimi hizmetler yerel yönetimlere devredilecektir." Kürtçüler, yerel yönetimlerin güçlenmesine, Kürdistan'ı kurma yolunda bir aşama olarak bakıyorlar. Kendi açılarından haklılar da. Sevr Antlaşması'nın 62. maddesinde "yerel özerklik" verildiğini, 64. maddede ise bunun (emperyalizme bağımlı bir) "bağımsızlığa" dönüştürüldüğünü ve Musul ilindeki Kürtlerle bütünlük sağlanmasının öngörüldüğünü bizler de biliyoruz, Kürtçüler de.

Ümmetçiler de umutlarını bu ve benzeri tasarımlara bağladılar. Devleti ele geçiremediler. Kadrolaşıyorlar, ancak bürokrasideki bu kadrolaşmanın devleti ele geçirmek için yeterli olmadığını onlar da biliyor, bizler de. Güç ve yetki yerel yönetimlere devredilebilirse, önce oralarda istediklerini hayata geçirecekler; daha sonra da, merkezi idareyi muhasaraya alarak, devleti ele geçirebilecekleri umudu içindeler.

Kürtçüyseniz ve ümmetçiyseniz, emperyalistlerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı büyük bir operasyonda omuz omuzasınız.

Ancak bu tasarımlar işçilere ve memurlara büyük zararlar verecek. Özelleştirmeler ve işten çıkarmalar geliyor. İstek-dışı emeklilik uygulanacak. Performansa dayalı ücret sistemine geçilecek. Ücret ödemeleri gecikecek. Toplu sözleşmelerde iyi zam alınamayacak. İş güvencesi ortadan kalkacak. İşçi sınıfı, etnik kimliğine ve inançlarına göre bölünecek ve birbirine kırdırılacak. Diğer bir deyişle, işçi sınıfındansanız bu yeni düzenlemelere karşı çıkmak zorundasınız.

Kürtçülük ve ümmetçilik diye bir sorunuz yoksa, ekmek mücadelesiyle vatan mücadelesi tam bir bütünlük oluşturuyor; sınıf çıkarlarınızla ulusal çıkarlarınız arasında bir çelişki yok. İkisini birlikte sürdürüyorsunuz.

Ancak, Kürtçüyseniz ve ümmetçiyseniz, işiniz gerçekten zor. Kürtçülük ve ümmetçilik sizi bir yana çekiyor, sınıf çıkarlarınız öbür yana. O zaman da bir kimlik bunalımı yaşıyorsunuz. Tabii ki dileğimiz, sınıf kimliğinizin ağır basması, anti-emperyalist bir çizgiye gelmeniz ve aynı safta yer almamız. Ama eğer Kürtçülüğünüz ve ümmetçiliğiniz ağır basıp emperyalistlerin ortaklığını seçiyorsanız, yaşadığınız çelişkinin sözlere yansımalarını izlemek keyifli oluyor.