

SİLAHSIZ KÜRT MİLLİYETÇİLİĞİ VE İLİMLİ İSLAM

Aydınlık Dergisi, 16 Nisan 2006

Yıldırım Koç

Son dönemde PKK'ya silah bırakma çağrıları yapılıyor. Bu çağrılar iyi niyetli midir? Yoksa ortada başka tezgahlar mı dönüyor?

Emperyalist güçler 1991 yılından sonra Türkiye'yi parçalama çabalarına giriştiler. Körfez Savaşı sırasında ABD emperyalizminin taşeronluğunu reddeden Türkiye'ye verilen ceza, bölücü terör örgütünün Irak'ın kuzeyine yerleştirilmesi ve saldırılarını artırması oldu. ABD helikopterlerinin PKK'ya malzeme desteği sağladığı ve yaralıları kaçırdığı birçok kez yazıldı. ABD emperyalistleri de, AB emperyalistleri de PKK'yla görüşmeler yaptılar ve yapıyorlar.

Ancak PKK yenildi. Emperyalistlerin tüm desteğine rağmen, PKK'nın silahlı güçleri yenilgi üzerine yenilgi yaşadı. Bu arada ABD'nin Irak'a saldırısı gündeme geldi. Irak'ın kuzeyinde tamamiyle ABD emrinde bir kukla devlet kurma çabaları yoğunlaştı. Kukla devletin sınırları içine Türkiye'nin güneydoğusunun da alınabilmesi için PKK gözden çıkarıldı. PKK'nın Iraklı Kürt aşiretler üzerinde etkisi yoktur. Ancak Barzanilerin Türkiye'deki aşiretlerin bazıları üzerinde etkisi vardır. Emperyalizm, Molla Mustafa Barzani döneminden beri denetim altında tuttuğu bir hareketi tercih etti. Ayrıca, İsrail- Kürdistan-Ermenistan üçgeni projesinde Barzani daha uygun bir tercihti.

Son yıllarda ve hatta aylarda Barzanicilerin Türkiye'deki faaliyetleri iyice yoğunlaştı. Bu süreçle birlikte, silahsız Kürt milliyetçiliği de daha fazla körüklenmeye, desteklenmeye başlandı. PKK'ya silah bırak çağrıları, sanki silahsız Kürt milliyetçiliğinden zarar gelmezmiş gibi bir izlenim yaratmaya başladı.

Silahlı Kürt milliyetçiliği nasıl emperyalizmin kullandığı bir araçsa, silahsız Kürt milliyetçiliği de emperyalizmin kullandığı bir araçtır.

Silahlı Kürt milliyetçiliği nasıl Türkiye, halkımız ve işçi sınıfımız için bir tehditse, silahsız Kürt milliyetçiliği de aynı şekilde bir tehdittir.

Emperyalizm sanki adım adım bir oyun tezgahlıyor.

Tarihsel olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik tehditler ikilidir: Laik cumhuriyete karşı dini esaslara dayalı bir devlet kurmaya çalışanlar; Kürt milliyetçileri. Bu iki hareket, daha İstiklal Savaşı sırasında birlikte düşman safında yer almışlar, millici güçlere karşı ortak ayaklanmalar düzenlemişlerdir. Günümüzde de olan budur. Ancak Hükümet'in kaçınılmaz olarak uyguladığı bazı politikalarla, bu ittifak bozulmaya başlamıştır. İslamcılık ve Kürt milliyetçiliği ayrışmaya ve hatta karşı karşıya gelmeye başlamıştır. PKK'nın önderlik ettiği silahlı Kürt milliyetçileri eylem yaptıkça, AKP iktidarı tavır almaya zorlanmaktadır. Bu gelişme, AKP'nin aldığı oyları da düşürecektir.

Emperyalizmin yeni oyunu nedir? Türkiye düşmanı bu ittifakı sürdürmek. Bu ittifakı PKK ile sürdürmek mümkün değildir; ancak Türkiye'de silahsız Kürt milliyetçiliğini savunan Barzani ile sürdürmek mümkündür. Böylece "ılımlı" İslam (diğer bir deyişle, Humeyni'nin ifadesiyle, "Amerikan İslamı") ile silahsız Kürt milliyetçiliği arasında kurulacak ittifak, Türkiye'ye yönelik saldırıyı emperyalizmin daha açık desteğiyle sürdürecektir. PKK, farkında olarak veya olmayarak, kendi varlığını sürdürme çabası içinde, bu oyunu bozmaktadır. Emperyalizmin kullandığı ve işi bittiğinde kenara attığı bu hareket, varlığını sürdürebilmek için, emperyalizmin oyununa taş koymaktadır. PKK'nın son dönemde artan eylemlerinin Türkiye'yi karıştırıp Türkiye'yi İran'a yönelik bir saldırıda kullanmaya çalışan ABD'ye teslim etme çabaları da vardır; fakat Türkiye, yeniden yoğunlaşan PKK saldırılarını kendi başına püskürtebilecek güçtedir. Ancak PKK saldırıları arttıkça, ılımlı İslam projesini onaylayanlarla silahlı-silahsız Kürt milliyetçileri karşı karşıya gelecektir; emperyalizmin "ılımlı İslam" – "silahsız Kürt milliyetçisi" ittifakı oyunu bozulacaktır.