

“MAĞDURA DESTEK” Mİ, “YETTİ ARTIK” MI?

Pusula Dergisi (BCP), Haziran 2007

Yıldırım Koç

“Tek başlarına iktidara gelmişler; bunlarla kimse baş edemez;” “asker bile bunlarla baş edemiyor; benim elimden ne gelir ki”: Türkiye’nin bütünlüğünün ve bağımsızlığının, laik ve demokratik cumhuriyetin tehdit altında olduğunu söyledikçe ve örnekler verdikçe, bu ve benzeri yakınmaları 4,5 yıldır birçok insandan duydum. İnsanlarda bir umutsuzluk hakimdi. Demokratik kitle örgütlerinin yöneticilerinin çoğu da benzer bir havadaydı. Üst düzey bir sendika yöneticisine 4 yıl önce AKP iktidarı konusunda işçi sınıfına, ulusuna ve ülkesine ilişkin tarihsel sorumluluklarını hatırlattığımda, bana, “ben ayakta duran insana yumruk atmam; ayağı tökezler dizlerinin üzerine düşerse, o zaman girişirim” demişti.

Bu tavır olağandır. Bu tavrın olağan olması gibi, bir dizi gelişmenin ardından 14 Nisan 2007 Ankara ve 29 Nisan 2007 İstanbul mitingleri sonrasında havanın kökten değişmesi de olağandır.

Kitle hareketlerine ilişkin doğruluğu sınınanarak kanıtlanmış bir genel değerlendirme vardır. Sorunlar biriktiğinde, kitle hareketleri hemen oluşmaz. Kitleler, iktidardakilerin zayıfladığını görmek ister. Eğer kitlelerin gözünde iktidardakiler çok güçlüyse ve öyle devam edeceğe benziyorsa, sıkıntılar sineye çekilir; beklenir. Böyle durumlarda artan sorunlar toplumsal patlamalara değil, toplumsal çürümeye yol açar.

Ancak, ne zaman ki sorunları yarattığına inanılan gücün zayıfladığı düşünülür, o zaman kendiliğinden bir eylemlilik gelir.

1908 yılında İttihat ve Terakki, 33 yıldır ülkeyi yöneten İkinci Abdülhamit’in zayıflığını kanıtlamıştı ve arkasından kitle eylemleri gelişti.

1919-1922 döneminde iktidardakiler bölünmüştü. Sorunlar eyleme dönüştü.

İşçi sınıfı 1988 yılında iyice yoksullaşmıştı; kamu kesiminde ücretlerin satınalma gücü, 1980 yılındakinin üçte biri düzeyine gerilemişti. Bu büyük yoksullaşmaya karşın, tepki sınırlıydı. Ne zaman ki, Mart 1989 yerel seçimlerinde ANAP’ın oyu yüzde 21’e düştü, Bahar Eylemleri dalgası geldi.

Yönetilenlerin yönetilmemek istemesi yetmez; yönetenlerin de artık eski yöntemlerle yönetemez duruma düşmeleri gerekir.

2007 yılının Nisan ayı da bu açılardan son derece ilginçtir.

Öncelikle vurgulanması gereken, AKP’nin Türkiye’nin bütünlüğü ve bağımsızlığı, laik ve demokratik sosyal hukuk devleti açılarından ciddi bir tehdit oluşturduğudur. Sorun, türbanlı bir kişinin Çankaya’ya çıkıp çıkmaması değildir. ABD ve AB emperyalizmi Türkiye’ye saldırmaktadır. Mitinglerde atılan “ne ABD ne AB, tam bağımsız Türkiye” sloganı, bu gerçeğin ifadesidir. AKP’nin bugüne kadar izlediği çizgi, emperyalistlerin taleplerine uygundur. AKP’nin işbaşından uzaklaştırılması ve Çankaya’ya AKP anlayışındaki birinin çıkarılmaması, Türkiye’nin bütünlüğü ve bağımsızlığı için, laik ve demokratik sosyal hukuk devleti için önemlidir. İstiklal Savaşı sırasında padişah yandaşlarının emperyalist güçlerle ittifakına karşı bir milli cephe oluşturulmuştu. Bugün de emperyalistlere ve onların politikalarını uygulayanlara karşı böyle bir cephe gereklidir.

Bu kořullarda, Trkiye'nin btnlgn ve bađımsızlıđını ve laik ve demokratik sosyal hukuk devletini savunan herkesin aynı safta yerini alması, mmkn olduđunca ok iřbirliđi ve gbirliđi yapması ve mmknse btnleřmesi gerekmektedir.

Bu gler iinde tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız, siyasi partilerimiz, demokratik kitle rgtlerimiz, Trk Silahlı Kuvvetleri ve tek tek vatansever ve/veya milliyeti insanlarımız vardır.

Trkiye Cumhuriyeti'nin btnlgn ve bađımsızlıđını ve laik ve demokratik sosyal hukuk devletini korumak, bu glerin hepsinin grevidir ve sorumluluđudur.

Bu cepheyi zayıflatmayı amalayanlar, "ne řeriat ne darbe" sloganını kullanmaktadır. Sorun, darbecilik deđildir; tm vatansever glerin g ve eylem birliđidir. Gericiliđin gl olmadıđının kanıtlanması, Trkiye'de vatansever glerin tepkilerinin eyleme dnřmesine yol amıřtır ve bu da son derece olumlu ve sevinilecek bir geliřmedir.

Dr. Hikmet Kıvılcımlı namuslu ve mcadeleci bir devrimciydi. Tm hayatını inancına adanıř bir kiřiye idi. Trkiye'yi anlamak iin zgn alıřmalar yaptı. Grřlerine katılabilirsiniz veya katılmazsınız. Ancak bazı saptamaları nemlidir. Kıvılcımlı, Trk ordusunun tarihsel bir grevi olduđunu dřnyordu. Yanlıř anımsamıyorsam, Anadolu'ya akın yapan ilb'lerin (gazilerin) arkadan geleceklerin yolunu atıđını sylyordu. 12 Mart 1971 muhtırasından sonra ıkan Sosyalist Gazetesi'nin manřeti de "ordu kılıcını attı" idi. Beklentisi, proleter aydınları dediđi kesimlerin yolu aması, iři sınıfının da onun arkasından gelmesiydi.

Trkiye yıllardır emperyalizmin tehdidi altındadır. ABD ve AB emperyalizmi, Trkiye'nin btnlgn ve bađımsızlıđına saldırmaktadır. Emperyalist gler, aynı zamanda, en temel iři hak ve zgrlklerini de ortadan kaldırma abası iindedir. Bugn, iři sınıfı aısından bakıldıđında, ekmeđi savunmak iin ncelikle vatani savunmak gerekmektedir. Vatani savunanlar iinse, en nemli mttefik, ekmeđi iin mcadele etmekten bařka aresi olmayanlardır. Bugn ekmek ve vatan mcadelesinin btnlg ve Nisan ayında olanlar, Dr. Hikmet Kıvılcımlı'nın yaklařık yarım yzyıl nce sylediklerini akla getirmektedir.

Halkımız mađdur olana destek verir mi?

Mađdur olana bađlı. Mađdur olduđunu ileri sren, vatanımıza ve ekmeđimize kasteden emperyalistlerle iřbirliđi yapıyorsa, yalnız bırakılır. Hatta, iplik pazara ıktıka, hava dndke, mađduriyeti oynamak, zayıflıđın kabul anlamına gelir ve bu role soyunanın gcn daha da azaltır.

Bugn gndemde olan, mađdura destek deđil, "yetti artık" diyerek tm vatansever, anti-emperyalist, milliyeti ve emekten yana glerin iřbirliđini, gbirliđini ve btnleřmesini savunmak ve hayata geirmektir.