

MESELE YALNIZCA TERÖR MÜ?

Kutlu Sesleniş Dergisi, 2007, No.56

Yıldırım Koç

Bölücü terör örgütü, son aylarda aldığı talimatlar doğrultusunda saldırılarını yoğunlaştırdı. Birbiri ardı sıra şehit haberleriyle sarsıldık. Bu saldırılara milletimizin tepkisi hızlı ve güçlü oldu. Türkiye'nin dört bir yanında bölücü terörü lanetleyen ve şehitlerimizi rahmetle anan mitingler yapıldı. Bazı kuruluşlar da terörü lanetleyen bildiriler yayınladılar.

Önce bölücü terörü bile lanetleyemeyenlere değinmek istiyorum. Ne yazık ki bazı kişi ve kuruluşlar, "ölen evlatlarımız" acıdı ve "şiddete" karşı çıktı.

Bu yaklaşımın sahtekarlığı ortadadır. Konu, "ölen evlatlar" değildir; bizim yalnızca "evlatlarımız" değil, "şehitlerimiz" vardır. Bizim askerimiz de "düşman"ı öldürmüştür. Vatanımızı savunan insanlarımız hain saldırılarla öldüğünde, saldıranlardan ölenleri de kapsayacak biçimde "ölen evlatlarımız" biçiminde konuşmak, emperyalizmin oyununa gelmek ve aleti olmaktır. Türkiye'ye saldıran PKK'lı, "evlatlarımız" içinde yer almaz. Düşmanımızdır. Saldırmıştır. Cezasını bulmuştur. Atatürk, Çanakkale'de Osmanlı Devleti'ne saldırırken ölen Avustralyalı ve Yeni Zelanda'lı askerlerin annelerine gönderdiği mesajda, bu topraklarda yatanlar da artık bizim evlatlarımızdır, demiştir. Bu yüce gönüllülük, iki düşman ordunun yaptığı nizami savaş için geçerlidir. Kendi doğduğu, büyüdüğü, ekmeğini yediği, her türlü imkanından yararlandığı topraklara, emperyalistlerin tahrik ve teşvikiyle ihanet edenler için değil.

Yine bazı çevreler, "şiddet"e karşı çıkmaktadır. Burada da bir sahtekarlık söz konusudur. Böyle konuşanlar, hem bölücü terör örgütünün eylemlerine "terör" bile diyememekte, hem de teröristlerle mücadelede kullanılan bazı yöntemleri "şiddet" olarak nitelendirerek, teröristleri korumaktadır.

Bu ifadeleri kullananlar eğer çok saf değilse, bilinçli bir biçimde teröristleri ve onların arkasındaki güçleri desteklemektedir; onların safında yer almaktadır.

Ancak üzerinde durulması gereken diğer bir nokta vardır. Mesele yalnızca terör müdür?

Esasında şehitlerimiz için yapılan törenlerde bu sorunun cevabı verilmiştir. Bu cevabı biraz daha açmakta ve düzenlemekte yarar vardır. İyi niyetli ve vatansever birçok kişi ve kuruluş, meseleyi yalnızca bir "terör" sorunu olarak ele aldıklarında, ciddi bir hata yapmaktadır.

Mesele "terör" müdür?

Hayır. Eğer mesele yalnızca "terör" olsaydı, bunun kökünün kazınması çok kolay olurdu.

Konu, öncelikle, "bölücü terör"dür. Terörün adının doğru konması önemlidir. Türkiye'de bazı güçler, ırkçılık yapmakta, ırkçılığa dayalı bir terör uygulamaktadır. Türkiye'de ırkçılık yapmak tabii ki bölücülüktür.

Peki, bölücü teröre karışmayan ırkçıları ne yapacağız? Onlar zararlı değil mi?

Teröre karışmamış ırkçı bölücüler de en az bölücü teröristler kadar tehlikelidir. Hatta, bazı durumlarda, teröre bulaşmış ırkçıyla uğraşmak, teröre bulaşmamış bölücüyle uğraşmaktan çok daha zordur. Dünyada teröre karşı mücadelenin önemsendiği bir dönemde bölücü terör örgütünü açıkça desteklemeye cesaret eden ülke azdır. Ancak bugün için teröre başvurmamayan bölücülere yönelik her tedbir, başta emperyalist ülkelerden olmak üzere, yaygın bir tepkiyle karşılaşacaktır. Türkiye'de son yıllarda Barzanicilerin artan etkisi bu

niteliktedir. Şehitlerimiz vesilesiyle canlanan tepkiyi yalnızca bölücü terörle sınırlamak, emperyalizmin oyununa gelmektir.

Karşımızdaki güç yalnızca Türkiye'deki bölücü teröristler ve terörist olmayan bölücüler de değildir. Ortadoğu'da, çağımızın en büyük teröristi olan ABD emperyalizmi tarafından kullanılmayı şeref addeden militleşememiş aşiretler vardır. Emperyalizm, uzun bir süredir, Ortadoğu'ya yönelik politikasını uygulamada bir kukla devlet yaratma çabası içindedir. Böyle bir kukla devletin yaratılması ise Türkiye'nin ve ulusumuzun bütünlüğü açısından son derece önemli bir tehdit oluşturmaktadır.

Kukla devletin tehdit oluşturmasının asıl nedeni, yalnızca bu bölgeden Türkiye'ye yapılan terör saldırılarında üs olarak kullanılabilmesi değildir. Türk ulusu, ırkçı değildir. Kökeni ne olursa olsun tüm insanlarımız, ortak bir ülkü, dil, kültür, amaç ve çıkar temelinde Türk ulusunu oluşturmaktadır. Emperyalizm ise, bu önemli bölgede güçlü bir devlet istemediğinden, ulusumuzu onu oluşturan unsurlarına ayırıştırmaya, bu unsurları birbirine kırdırarak kontrol altına almaya çalışmaktadır. Irak'ın kuzeyinde bir kukla devlet oluşturulursa, ulusumuzun bütünlüşme süreci büyük bir darbe yiyecektir. Kukla devletin yarattığı tehlike, askeri olmaktan çok, bu yanılla önemlidir.

Bu durumda, meseleyi yalnızca "terör" zannedenler, vatanımızın ve ulusumuzun karşı karşıya bulunduğu asıl büyük tehlikeyi gözden kaçırmaktadır. Türkiye, yalnızca teröre karşı çıkamaz. Teröristle birlikte terörist olmayan bölücü ırkçıya da, onlarla birlikte emperyalizmin kuklası devlete de karşı çıkılması gereklidir.

Mesele burada da bitmemektedir. Terörün de, ülkemizdeki bölücülüğün de, Irak'ın kuzeyindeki kukla devletin de arkasındaki güç, Amerikan emperyalizmi ve Avrupa Birliği emperyalizmidir. Emperyalizm, vatanımızın ve milletimizin birliğine ve bütünlüğüne kastetmektedir. O zaman, gerçek düşman gözlerden gizlenememelidir. Zaten, dikkatli bir biçimde bakıldığında, bölücü terör örgütünün ülkemizde terörist olmayan bölücülerle nasıl işbirliği yaptığı; bunların esasında nasıl Irak'ın kuzeyindeki oluşumun uzantısı olduğu; ve hepsinin nasıl emperyalistlere uşaklık ettiği de görülmektedir.

Bu nedenle, mesele yalnız terör değildir. Mesele, vatanımızın ve milletimizin birliğine ve bütünlüğüne yönelik kapsamlı tehdit ve saldırdır. Her terör olayında, yalnızca bölücü terör örgütüne lanet okumakla kalmayalım, terörist olmayan bölücülere, Irak'ın kuzeyindeki kukla oluşuma ve emperyalizme de tepkimizi gösterelim.