

GAMSIZ ÖKÜZ VE YALAKA İNEK

Aydınlık Gazetesi, 17 Ocak 2012

Yıldırım Koç

Türkçemiz ancak uzun uzun anlatılabilecek durumları özetleyen veciz ifadeler açısından son derece zengindir.

Günümüzde AKP ile emekçi sınıf ve tabakalar arasındaki ilişkiyi anlatabilmeye “gamsız öküz kasabın bıçağını yalamış” bu niteliktedir. Benzer bir ifade de “yalaka inek, kasabın bıçağını bile yalar”dır.

Ortada bir kasap var. Genel olarak sermayedar sınıf ve özel olarak ABD ve AB emperyalistleri kasap olarak düşünülebilir.

Kasabın elinde bir bıçak var. AKP'nin işlevi budur.

Emekçi sınıf ve tabakalara “inek” veya “öküz” demek söz konusu değil. Ancak sayıları 15 milyona yaklaşmış ücretlilerin ve ayrıca işsizlerin ve emeklilerin çok büyük çoğunluğunun bugünkü tepkisizlikleri ve AKP'ye yaranma çabaları hatırlandığında, “teşbihde hata olmaz” demek gerekiyor.

Ayrıca bugünün emekçi sınıf ve tabakalarının, kültürümüzdeki feodal kalıntıların ve kapitalizmin bencillik, çıkarıcılık, üçkağıtçılık, sahtekarlık, gösterişçilik, ilkesizlik eğitiminden geçtiğini de unutmamakta yarar var.

Ne yazık ki gamsızlık ve yalacılık, emekçi sınıf ve tabakalarımızın büyük çoğunluğunun günümüzdeki haletiruhiyesidir.

Emekçilerimizin sorunları artıyor ve daha da artacak.

Emekçilerimizin bir bölümü buna tepki gösteriyor; ancak çok büyük bir bölümü, ciddi bir mutlak yoksullaşmanın yaşanmadığı koşullarda “gamsız”; sermayenin kontrolündeki kitle iletişim araçlarında dizi ve evlendirme programları izliyor, futbol hastası, okumuyor, “elle gelen düğün bayram” diyor, “biz Türküz, bize birşey olmaz” anlayışıyla hareket ediyor.

Türbelere bağlanan bez parçalarından veya adanan adaklardan medet umanlar, İslamiyette yeri bile olmayan ruhban sınıfına öykünen hoca/şeyh takımının çağdışı anlayışlarına uyanlar bu “gamsız” kesimden.

Emekçi sınıf ve tabakaların bir bölümü ise açıkça yalacılık yapıyor. AKP'ye, cemaat ve tarikatlara, aşiret reislerine, sermayedarlara, emperyalistlere yalacılık ediyor.

Kasap ve bıçak tarih önünde suçludur. Ancak bıçağı yalayan gamsızlar ve yalakalar hiç mi suçlu değil?

Yaklaşık 10 yıldır süren AKP iktidarları, kapitalizmin halkımız üzerindeki çürütücü etkisini daha da artırdı.

AKP, insanları kullaştırma doğrultusunda çok akıllı ve sistemli bir politika izledi. Sermayenin ve emperyalizmin köleleştirici politikalarıyla, İslamı sömürücüler lehine yorumlayanların kula kulluk yapma anlayışı bütünleştirildi.

Kapitalizmin insan kişiliğinde yarattığı çarpıklıklar ve çürümeyi yine kapitalizm sona erdirecektir.

Kapitalizm ancak insanların büyük bir bölümü için bir cehennem yaratarak küçük bir azınlık için akılalmaz zenginlikler sağlayabilir.

Kapitalizm ancak krizlerle ve savaşlarla varlığını sürdürebilir.

Bu krizler ve savaşlar da emekçi sınıf ve tabakalar için birer cehennemdir.

Bu cehennem, başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçi sınıf ve tabakalara, gamsızlığın ve yalacılığın bir çözüm olmadığını tekrar tekrar, burunları sürte sürte öğretir.

Bu cehennem, insanları emperyalizme ve kapitalizme karşı mücadele etmekten başka çarelerinin kalmadığı bir noktaya sürükler.

Bu cehennemin ateşi, insanların kapitalizmin ürünü olan pisliklerini temizler.

AKP'nin 10 yıllık iktidarı böylesine bir krizler ve savaşlar dönemi değildi.

Ancak günümüzde kriz ve savaş riski giderek artıyor.

Artık gamsızlıkla, yalacılık yaparak, kula kulluk edenlere kulluğu kabullenerek belaların savuşturulamayacağı bir döneme giriyoruz.

Hayat işçi sınıfımızı kapitalizme karşı mücadele etmekten başka çaresinin kalmadığı bir tarihi döneme sürüklüyor.