

ÇANTADA KEKLİK OLMAK

Aydınlık Dergisi, 29 Ağustos 2010

Yıldırım Koç

Kişiler veya kuruluşlar hakkında “onlar çantada keklük” dersiniz, onları kazanmak için herhangi bir çaba göstermezsiniz. Herhalde referandum konusunda bazı sendikalar için “onlar zaten çantada keklük” deniyor. O sendikalar da bu konumu kabulleniyor.

Önce, hangi keklükler çantada? Sonra, bu keklükler niçin çantada?

Memur-Sen ve Hak-İş en baştan itibaren taraf olduklarını açıkça ifade ettiler ve referandumda “evet” çıkması için tüm güçleriyle çalışıyorlar. Onlar, çantadaki keklükler.

KESK Genel Başkanı Sami Evren ise “hayır”cılarını Ergenekonculukla, darbecilikle suçladıktan sonra, utangaç keklükler safında yerini aldı. Daha doğrusu, tuzağa düşmüş de, çantaya konmayı bekleyen keklükler safına geçti. Bereket KESK’in tabanı bu tavra karşı tepkisini her geçen gün daha etkili bir biçimde hissettiriyor. Referandumda “evet” demenin, emperyalizme, AKP’ye, sermayeye, bölücülüğe, kan gölüne, çağdışı bir baskı yönetimine “evet” demek anlamına geldiğini biliyor.

Bir de Türk-İş var. Türk-İş’e bağlı bazı sendikalar açıkça “hayır” tavrını ifade etti. Birkaç sendika “evet”çi olduğunu açıkladı. Türk-İş’in en büyük sendikalarıysa “utangaç evet”çi. Başbakan Erdoğan çok doğru bir şey söyledi: Bitaraf olan bertaraf olur. Sınıf mücadelesinde “tarafsızlık” yoktur. Sınıf mücadelesinin keskinleştiği koşullarda “tarafsız” olma iddiasında olanlar her iki tarafın da hışmına uğrar. Türk-İş genel merkez yönetimi esasında “bitaraf” değil, “utangaç evet”çi. Türk-İş yönetimine bir şeyi hatırlatmakta yarar var. 12 Eylül darbesinin 30. yıldönümü geliyor. Türk-İş’in genel sekreterliğine 1974 yılında Sadık Şide getirildi. 12 yıl genel sekreterlik yaptı. 1986 genel kurulunda seçilemedi. 12 Eylül darbesi sonrasında da Sosyal Güvenlik Bakanı idi. Bugün Sadık Şide bir işçi toplantısında konuşma yapabilir mi? Yapamadı; yapamıyor. Sadık Şide bakanlık yaparken, bir çok kişi ufak tefek işlerini hallettirmek için etrafında dönerdi. Bugün Sadık Şide’yi Türkiye sendikacılık tarihinin kara sayfalarında hatırlıyoruz ve sendikacılık hareketinde çok sık anlatılan balta sapları öyküsüne örnek olarak veriyoruz. Türk-İş genel merkez yönetiminin bu “utangaç evet”çi tavrı da ileride böyle olacak.

Çantadaki keklükler niçin böyle davranıyor?

En önemli neden, siyasal kimliklerinin sınıf kimliklerinin önüne geçmiş olması. İkinci nedense, güçlü iktidardan sağlanan destekle sendikacılık yapmak. İkisinde de hata yapıyorlar. AKP gidici; gidiyor. Referandumda “hayır” çıkmasının ardından bir sürü fare gemiyi terk edecek; AKP hızla batacak. ANAP’ın 1987 ve 1988 referandumlarındaki yenilgisi, 1989 yerel yönetim seçimlerindeki yenilgisini hazırlamıştı; arkasından da 1991 çöküşü gelmişti. Bugün etrafta ANAP diye bir parti görebiliyor musunuz? ANAP’ı emperyalizm hazırlamış ve kullanmıştı. Emperyalist güçlerin hazırladığı ve kullandığı diğer örgütlerin kaderi de aynı olacak.

Türkiye ekonomik krizden çıkmadı. Her kriz, sınıf kimliğinin diğer aidiyetlerin önüne geçmesine yol açar. Sınıf kimliği yerine siyasal veya inanç kimliğini geçirmeye çalışanlar ekonomik büyüme dönemlerinde başarılı olabilir; kriz dönemlerinde ise çuvalar. AKP’nin gidici olduğu koşullarda, Memur-Sen de, Hak-İş de kendi çöküşlerinin altyapısını oluşturuyor. AKP’ye yönelik her eleştiri, AKP’ye sınırsız destek veren Memur-Sen’e ve Hak-İş’e yönelecektir. AKP’den destekle ayağa kalkan ve güçlendiğini sanan, AKP’nin kaderini paylaşacaktır.

Tuzaktaki keklük ise KESK genel merkez yönetimi. Onlar Kürt milliyetçiliğinin kuyruğuna takılmış durumdalar. Aynı hata söz konusu. Etnik kimliği sınıf kimliğinin önüne geçirerek ayakta durmaya çalışıyorlar. Ekonomik büyüme dönemlerinde bu mümkündür; kriz dönemlerinde sınıf kimliği ağırlığını hissettirir. Kürt milliyetçiliği de büyük bir darbe yemenin arifesinde. Sınıf temelli bir sendikacılık yerine Kürt etnik kimliğine dayalı sendikacılık yapmaya çalışanlar, Kürt milliyetçileriyle aynı kaderi paylaşacaklar. Burada görev, KESK’in sosyalist/komünist kadrolarına düşüyor. KESK’i onlar kurdu ve geliştirdi; ancak Sami Evren ve etrafındakiler, Kürt milliyetçileriyle işbirliği yaparak, KESK’i tahrip ediyorlar. KESK’i büyük fedakarlıklarla ve mücadelelerle kuran ve geliştirenler, Kürt milliyetçilerinin oyununa gelmemelidir; KESK’i kullandırtmamalıdır.

Türk-İş içindeki "utangaç evet"çilerin davranışlarını anlayabilmek için Ankara Cumhuriyet Savcılığında sürmekte olan yolsuzluk soruşturmalarına bakmak gerekli. Bu konuda daha fazla bir şeyler yazabilmek mümkün değil. Ancak gün gelecek, devran dönecek, hem AKP halka hesap verecek, hem de Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nda sürmekte olan soruşturmalar sonuçlanacak ve haklarındaki iddialar doğrulananlar hem işçilere, hem de Türk yargısına hesap verecek. "Utangaç evet"çiler, siyasal ilişkiler aracılığıyla bu süreci etkilemeye çalışıyorlar. Ama deniz bitti. AKP gidici, gidiyor. AKP'nin gemisine tutunarak boğulmaktan kurtulmaya çalışanlar, AKP gemisiyle birlikte batacaktır.

Bu referandumun çok önemli olduğunu söylemeye gerek yok. Hem ülkemiz ve ulusumuzun geleceği için önemli, hem de işçi sınıfımız açısından.