

PARA İNSANI NASIL DEĞİŞTİRİR?

Aydınlık Gazetesi, 5 Eylül 2011

Yıldırım Koç

Yaklaşık yüz yıl önce İtalya'da çok güçlü bir Sosyalist Parti vardı. Çoğunuza inanılmaz gelecek ama, bu partinin önde gelen yöneticilerinden biri, Benito Mussolini idi. Mussolini 1910 yılında şunları söylüyordu: "Proletaryanın ve gerçekte burjuvazinin de vatani yoktur; bir savaş çıkacak olursa, biz sosyalistler cepheye gitmeyeceğiz; kendi sınırlarımız içinde ayaklanma başlatacağız."

İtalya 1911 yılında Libya'ya saldırdı. Mussolini, Sosyalist Parti'nin 1912 yılında toplanan kongresinde, hükümeti destekleyen sosyalistlere karşı şiddetli saldırılarda bulundu. Hatta Libya'ya gönderilecek askerlerin limanlara taşınmasında trenlerin kullanılmasını engellemek amacıyla tren raylarının tahribi eylemlerine katıldı. Sosyalist Parti içinde güçlü sol kanadın önderi olan Mussolini, partinin yayın organı olan Avanti'nin editörlüğünü üstlendi.

Ancak Birinci Dünya Savaşı'nın yaklaştığı günlerde Mussolini birdenbire farklı bir konuma savruldu. İtalya'nın Libya'ya saldırısına militan bir biçimde karşı çıkmış olan Mussolini, birdenbire savaşçı kesildi, Sosyalist Parti'den ayrılarak kendi gazetesini çıkarmaya ve İtalya'nın Müttefiklerin safında savaşa girmesini savunmaya başladı.

Bu büyük değişimde en önemli etmen, Fransız hükümetinin Mussolini'ye verdiği 1 milyon franktı. Mussolini satıldı.

Bir dönem en militan savaş karşıtı eylemlere önderlik eden sosyalist Mussolini, 1 milyon frank karşılığında, İtalya'yı Birinci Dünya Savaşı cehennemine sokma çabasına girdi.

Mussolini'nin daha sonraki öyküsü biliniyor.

Ulusal Faşist Parti'yi kurdu. 1922 yılında İtalya'nın başbakanı ve 1925 yılında Duçe'si oldu. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya ve Japonya ile birlikte faşist cepheyi oluşturdu. 1945 Nisan'ında da partizanlar tarafından öldürüldü.

Sosyalist hareket tarihinde Mussolini tek örnek mi?

Hasan Yalçın'ın dönemlerini anımsayın.

Bunların bir bölümü korktuklarından, bir bölümü ise korkmanın yanı sıra satıldıklarından döndüler. Satılanlar çoğunlukta. Yalnızca korktuğu için dönen genellikle köşesine çekilir. Satıldığı için dönen, efendilerine yaranmak için kraldan çok kralcı olur, eskiden ilişkide olduğu kesimlere karşı saldırganlaşır.

Bunların örneklerini sık sık görüyoruz.

Mussolini'nin saf değiştirmesinde Fransız hükümetinin 1 milyon frankı belirleyici olmuştu.

Türkiye'de acaba saf değiştirmelerde hangi ülkelerin parası kimler üzerinde etkili oldu?

Bir dönem "tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye" mücadelesinde önderlik edenlerden hangileri günümüzde Avrupa Birliği emperyalistlerinden aldıkları paralarla Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi parçalamakta kullanmaya çalıştığı etnik kimliği öne çıkarma mücadelesine destek veriyor, ırkçılık yapıyor?

Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nden para alanlara pek hoş bakılmıyor. Buna karşın, ABD emperyalistlerinden doğrudan veya dolaylı olarak (Soros, CIA denetimindeki bazı vakıflar, v.b.) para alanlar hâlâ var. Avrupa Birliği emperyalistlerinden para alanlar ise her tarafta. Bunların bir bölümü açıkça dönemler cephesine katıldı; bir bölümü hâlâ utanmadan sosyalistlik taşıyor, hatta sosyalistleri temsil ettiğini iddia ediyor.

Para alan emir de alır.

Mussolini'ni sosyalistlikten faşistliğe taşıyan etmenlerden biri, Fransız hükümetinin 1 milyon frankıydı.

Türkiye'de bazı sosyalistleri Avrupa Birliği'nin uşaklığına taşıyan etmenlerin en önemlisi "AB projeleri" adı altında veya başka biçimlerde aktarılan paralar.

Ben yine iyinietli davranayım ve emperyalistlere hizmet edenlerin sonunun Mussolini'nin sonu gibi olmamasını dileyeyim.