



Yıldırım KOÇ

Tekgıda-İş Sendika Akademisi Yöneticisi

SAYIN MUSTAFA BAŞOĞLU'NA İLİŞKİN BİR ANI

Türk sendikacılık hareketi tarihi içinde rahmetli Mustafa Başoğlu'nun çok özel bir yeri vardır. Bazı sendikacılar dürüsttür, kişisel zaafı yoktur, sendikanın olanaklarını kişisel çıkarları için kullanmazlar; ancak pek de iyi sendikacı değildir. Bazı sendikacılar "iyi sendikacı"dır, ancak çeşitli konulardaki zaafı, görevlerini gerektiği gibi yerine getirmesine engel oluşturur.

Rahmetli Mustafa Başoğlu, hem iyi sendikacıydı, hem dürüsttü, ahlaklıydı, temiz bir insandı. 50 yılı biraz aşkın bir süredir sendikal camiada bulunuyorum. Mustafa Başoğlu hakkında olumsuz hiçbir itham, suçlama ve hatta dedikoduya tanık olmadım. Görüşlerine ve bazı davranışlarına katılmayan insanlar bile, Mustafa Başoğlu'nun adı geçtiğinde, "O herkesten farklıdır" derler ve saygılarını ifade ederlerdi.

Mustafa Başoğlu, 12 Eylül 1980 darbesi öncesinde Adalet Partisi listesinden milletvekiliydi. Ancak bu görevini yerine getirirken, önce işçi temsilcisiydi, sendikacıydı; siyasi ilişkilerini ve gücünü, işçiler için kullanma konusunda son derece duyarlıydı. Gerektiğinde kendi partisiyle çelişkiye düşmeyi de göze alarak, doğrudan temsil ettiği sağlık işçilerini de, genel olarak işçileri de savunurdu.

Unutamadığım bir olay, yanlış anımsamıyorsam 18 Temmuz 1995 günü gerçekleşti. O tarihte Türk-İş Genel Başkan Danışmanı olarak görev yapıyordum. 1995 yılı Eylül-Ekim aylarında başlayan büyük grevler öncesinde iktidardaki DYP-CHP hükümetiyle büyük bir gerginlik yaşanıyordu. Türk-İş'e bağlı sendikaların ve şubelerin yöneticilerinin katıldığı bir toplantıda, DYP ve CHP'nin protesto edilmesi kararlaştırıldı. 18 Temmuz 1995 günü DYP ve CHP protesto edilerek siyah çelenk bırakılacak, ardından Türk-İş'e geri dönülecekti.

DYP genel merkezi Selanik Caddesi'nde idi. Türk-İş'ten çıktık. En önde Türk-İş yöneticileri ve sendika genel başkanları yürüyordu. DYP'nin önüne geldik. Hepimiz, Adalet Partisi geleneğinden gelen, Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in yakın arkadaşı olan Mustafa Başoğlu'nun ne yapacağını merakla izliyorduk. Mustafa Bey bir partili değil, kendisine yakışan biçimde, bir sendikacı olarak davrandı. DYP'yi hepimizle birlikte protesto etti. Ardından CHP genel merkezine yürüdük. Orada da hepimiz CHP'li bilinen sendikacılara baktık. Onlar da görevlerini yerine getirdiler.



Rahmetli Mustafa Başoğlu, işçi haklarının savunulması ve geliştirilmesinde uzlaşmaz bir kişiydi; insan ilişkilerindeyse son derece hoşgörülü, zarif ve efendi bir insandı. Anadolu'nun "kamil insan" diye nitelendirdiği olgun bir kişiydi. Nur içinde yatsın.