

ABD EMPERYALİZMİNİN STRATEJİLERİ VE FETHULLAH GÜLEN

Kutlu Sesleniş, Ocak 2005

Yıldırım Koç

Zaman Gazetesi, 22 Mart 2004 günü, Fethullah Gülen'in ABD'ye gidişinin 5. yıldönümünde, Nuriye Akman'ın Fethullah Gülen'le yaptığı bir görüşmeyi yayınladı. Fethullah Gülen şöyle diyordu:

“Dünyada en nefret ettiğim insanlardan bir tanesi Bin Ladin'dir. Çünkü Müslümanlığın dirahşan (aydınlık) çehresini kirletmiştir. Bir kirli imaj meydana getirmiştir. O korkunç tahribatı bundan sonra biz bütün gücümüzle tamire kalkışsak bile seneler ister. Her yerde değişik platformlarda anlatacağız. Kitaplar yazacağız. Müslümanlık bu değildir, diyeceğiz. Bin Ladin, hissini, hevesini İslami mantık yerine koymuş, canavarlık yapıyor. Etrafındaki adamlar da öyledir.”

Fethullah Gülen, Bin Ladin'e lanet okuyor. Ancak ben, Fethullah Gülen'in, Irak'a hukukdışı ve insanlıkdışı bir biçimde saldıran, hapishanelerde savunmasız Iraklılara sistemli bir biçimde işkence uygulayan, kadınları-çocukları-yaşlıları-sivilleri ayırım gözetmeksizin bombalayan, seyreltilmiş uranyum kullanan, Felluce'de bir camide silahsız ve yaralı bir Iraklı'yı soğukkanlılıkla katleden Amerikan emperyalistlerini lanetleyen bir açıklamasını hatırlamıyorum.

Beşbuçuk yılı aşkın bir süredir ABD'de yaşayan Fethullah Gülen, geçtiğimiz yıllarda, sanki Müslümanların temsilcisiymiş gibi bir havayla, Papa İkinci Jean Paul, Patrik Bartholomeus, İsrail Baş Hahamı Doron gibi kişilerle görüştü, resimler çekti. Papayla buluşmada başrolü oynayan kişi, ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Morton Abromowitz idi.

Fethullah Gülen, bir kitabında, **İsrail** hakkında şunları yazıyordu: **“Böyle bir kavmin yaratılış sebebi, insanlığın terakkisine zemberek olmak içindir.”**

Fethullah Gülen, 4 Eylül 1997 tarihli Zaman Gazetesi'nde yer alan açıklamasında **ABD** içinde de şu değerlendirmeyi yapıyordu: **“Bu manada inanmış bir insanın Batı karşısında, Amerika'yla entegrasyon karşısında olması katiiyen düşünülemez.”**

Bunları savunan, Işık Evleriyle, dersaneleriyle, Türkiye'de ve diğer ülkelerdeki okullarıyla, şirketleriyle ve yüzbinleri bulduğu ileri sürülen izleyicileriyle, Fethullah Gülen kim? Niçin yıllardır ABD'de yaşıyor? Niçin ABD'yi savunuyor? Ne yapmak istiyor?

Fethullah Gülen kimdir? sorusunun cevabı, ABD'nin Türkiye'den talepleri nedir? sorusu ile bağlantılı olarak ele alınmalıdır.

ABD'nin Hesabı Nedir? ABD, Orta Doğu'daki ve Hazar Havzası'ndaki petrol ve doğalgaz kaynaklarına, ülkemizdeki bor madenine ve diğer değerli kaynaklarımıza hakim olma çabası içindedir. Türkiye, ABD'nin bu politikası açısından stratejik bir konumdadır. ABD eğer Türkiye'yi sömürgeleştirebilirse, bölgemize yönelik stratejik çıkarları açısından önemli bir üstünlük sağlamış olacaktır. Ancak Türkiye'de bağımsızlıktan ve milli hakimiyetten yana güçler etkilerini artırmaktadır. Millici, milliyetçi, anti-emperyalist çizgi gün geçtikçe güçlenmektedir. Bu şartlarda, ABD'nin çıkarları açısından, milli kimliği zayıflatacak, sömürgeleşmeyi, mandalığı ve ABD'nin taşeronluğunu kabullenecek bir anlayışın iktidar yapılması gereklidir. 2000 Kasım ve 2001 Şubat krizleri, Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Kemal Derviş'in Türkiye'ye gelmesi, IMF dayatmaları, DSP'nin bölünmesi ve 57. Hükümetin sona erdirilmesi, bu doğrultuda oluşturulmuş büyük bir stratejinin taktik adımlarıdır.

ABD'nin Korkusu Nedir? ABD'nin en önemli korkusu, kendi topraklarında güvenliğin ortadan kalkmasıdır.

ABD Donanma Bakanlığı'nın yaptığı bir araştırmaya göre, ABD silahlı kuvvetleri 1798-1993 döneminde ülke dışında 234 kez operasyon düzenledi ve/veya savaşa girdi. 1993 sonrası operasyonlar da hesaba katıldığında, sayı 250'ye yaklaşmaktadır. ABD'nin girdiği savaşların en önemlileri, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Kore Savaşı, Vietnam Savaşı, 1991 Körfez Savaşı ve 2003 Irak saldırısıdır. Ancak, bu savaşların hiçbiri ABD topraklarında yapılmadı. Amerikalılar gittiler, Avrupa'da, Asya'da, Ortadoğu'da savaştılar; yaralandılar, öldüler. ABD'de yaşayanlar ise güvenlik içindeydi. ABD sınırları, bir Amerikalı için güvenliğin sınırlarıydı.

ABD'nin Orta Doğu'da yediği ilk darbe, ABD emperyalizminin Humeyni Devrimi ile birlikte İran'dan sökülüp atılmasıdır. 1978 yılında başlayan bu mücadele, 1979 yılının ilk aylarında sonuçlanmıştır.

ABD'nin bu yıllarda Türkiye ile ilişkisinde önemli bir sorun yaşanmaktaydı. Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesine ambargoyla cevap veren ABD'ye Türkiye'nin cevabı, 1975 yılında Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin ilan edilmesi ve Türkiye'deki ABD üslerine el konulmasıydı. 1978-1979 yıllarında Ecevit Hükümeti, 1980 yılında da Demirel Hükümeti, üsleri yeniden açmaya yanaşmıyordu.

Fethullah Gülen ismi bu dönemde duyulmaya başladı. Fethullah Gülen 1978 yılında yeni bir çıkış yaptı ve Sızıntı Dergisi'ni yayımlamaya başladı. Fethullah Gülen'in bu çıkışında, İran'ın kendi anlayışını başka ülkelere ihrac etmesi çabalarına karşı belirli çevrelerin savunma çabaları da etkili oldu.

ABD'nin ABD dışındaki birimleri özellikle 1982 yılından itibaren hedef durumuna girdi. Beyrut'taki ABD Büyükelçiliği 8 Nisan 1983 günü bombalandı. 23 Ekim 1983 günü Hizbullahçı veya İslami Cihatçı bir kişi, Beyrut'taki ABD askerlerinin koğuşlarına intihar saldırısı düzenledi ve 290 kişiyi öldürdü, 200 kişiyi yaraladı. Bu saldırılar daha sonraki yıllarda da devam etti.

1990 yılında Irak'ın Kuveyt'i işgalinin ardından, 540 bin ABD askeri Suudi Arabistan'a yerleşti. Sovyetler Birliği'nin çöküş günlerine denk gelen bu işgal, Arap ülkelerinde ABD karşıtlığında bir sıçramaya yol açtı.

1991 yılında Sovyetler Birliği'nin çöküşü sonrasında, bu bölgede ABD'nin faaliyetlerinde ani bir yoğunlaşma başladı.

Aynı günlerde Fethullah Gülen yeni bir atağa geçti. Fethullah Gülen, 1992 yılında, "kozadan çıkış" olarak nitelendirdiği bir yoğun döneme geçti. Fethullah Gülen, hem ABD ile dostluğa dayalı bir çizgiyi savunuyordu, hem de eski Sovyet bölgelerinde Amerikalı öğretmenlerin İngilizce eğitim verdiği okullar açıyordu. Ayrıca, ülkemizde bazı çevreler de, İran etkisindeki Hizbullah'a ve Suudi Arabistan etkisindeki belirli çevrelere karşı, milli kimliğe saygılı gibi gözükken ve Orta Asya'daki soydaşlarımızla ilgilenen Fethullah Gülen'e sahip çıkıyordu.

Ancak bu yıllarda ABD zulmüne karşı İslamcı hareketlerde bir nitelik sıçraması yaşandı. ABD açısından bu saldırılarda dönüm noktası, 26 Şubat 1993 günü New York'taki Dünya Ticaret Merkezi binasının garajında patlatılan büyük bombaydı. Bombalama sonucunda 6 kişi öldü, yaralıların sayısı 1000'in üzerindeydi. Birçok kişi, bu bombalamanın, "radikal İslam ile ABD arasındaki savaş"ın başlangıcı olarak kabul etti.

Usame Bin Ladin, 1996 yılı Ağustos ayında, Amerikalılara karşı cihat çağrısında bulundu.

23 Şubat 1998 günlü El Kudüs El Arabi Gazetesi'nde ise, Usame Bin Ladin'in de aralarında bulunduğu bir grubun fetvası yayınlandı. Bu fetvada, ABD'nin yedi yılı aşkın süredir İslam'ın en kutsal bölgelerini işgal altında bulundurduğu ifade edildikten sonra, mümkün olan her ülkede, sivil ve askeri personel tüm Amerikalıların ve müttefiklerinin öldürülmesinin, her Müslüman'ın görevi olduğu belirtiliyordu. Bunun amacınının, ABD'nin herhangi bir Müslüman'ı tehdit edemeyecek biçimde İslam ülkelerinden yenilmiş bir biçimde çekilmesi olduğu ileri sürülüyordu.

Kenya ve Tanzanya'da 1998 yılı Ağustos ayında ABD Büyükelçiliklerine yönelik saldırılarda ise 224 kişi öldü.

11 Eylül 2001 tarihinde ise ABD tarihinin en büyük saldırısı yaşandı. El Kaide'ye bağlı 19 kişi, ABD'de dört uçak kaçırdı. Beş kişinin kaçırdığı uçak, New York'ta Dünya Ticaret Merkezi'nin Kuzey Kule'sine çarptı. Beş kişinin kaçırdığı bir başka uçak, yaklaşık 20 dakika sonra, Dünya Ticaret Merkezi'nin Güney Kule'sine çarptı. Bir başka beş kişinin kaçırdığı üçüncü bir uçak, Washington'da ABD Genel Kurmayının merkezine, Pentagon'a çarptı. Dört kişinin kaçırdığı dördüncü bir uçak ise, hedefine ulaşmadan, düştü veya düşürüldü. Bu olaylarda yaklaşık 3400 kişi hayatını kaybetti.

11 Mart 2004 tarihinde de Madrid'te trenlerde bomba patlatıldı.

Bunları ve daha sonraki çeşitli eylemleri yapanlar, ABD'nin komünizme karşı silahlı mücadelede işbirliği yaptığı ve desteklediği güçlerdi. ABD, Afganistan'ı işgal eden Sovyetler Birliği'ne karşı radikal İslamcı gruplarla aktif bir işbirliği gerçekleştirmişti. 1982 ile 1992 yılları arasında Afganistan'da komünistlere karşı savaşmak için 43 ülkeden 35 bin kişi geldi. Yaklaşık 100 bin yabancı da, Pakistan'daki medreselerde eğitim gördü. Bu medreselerde ve komünistlere karşı silahlı mücadelede kurulan uluslararası ilişkiler, daha sonraki yıllarda ve özellikle de Sovyetler Birliği'nin çökmesinin ardından, güçlenerek devam etti. İnternetin sağladığı iletişim imkanları, sürekli bir örgütlülüğü olmayan, belirli bir eylem için biraraya gelen ilişkiler yarattı. Benzeri ilişkiler, Bosna'da ve Çeçenistan'da da gelişti.

Bu şartlarda ABD, önemli destekler vererek, ABD yanlısı bir "ılımlı İslam", Humeyni'nin ifadesiyle, "Amerikan İslamı" geliştirmeye çalıştı; ancak Arap ülkelerinde, Pakistan'da, İran'da ve Afganistan'da başarılı olamadı. Amerika Birleşik Devletleri, özellikle son on yıldaki gelişmelerden sonra, Suudi Arabistan ve Pakistan'la olan ittifakını da sorgulamaya başladı.

Peki, ya Türkiye'de neler oldu ve oluyor? Bütün bu yaşananlar çerçevesinde bakıldığında, Fethullah Gülen'in rolü nedir? Fethullah Gülen 5 yılı aşkın süredir ABD'de ne yapmaktadır? Bin Ladin'i niçin lanetlemektedir? ABD'nin vahşeti karşısında niçin sessiz kalmaktadır?

Cevabı değerli okuyucularımız verecektir.