

BİR SOLCU HASTALIĞI: ÇOK KONUŞUP HIÇ DİNLEMEMEK

Aydınlık Gazetesi, 11 Şubat 2017

Yıldırım Koç

Bazı meslekler veya görüşler birçok insanın kişiliğini çok etkiliyor. Öğretmenlik, subaylık ve solculuk böyle galiba.

Ben ilkokula 60 yıl önce başladım. İlkokul öğretmenlerimi hâlâ saygıyla anarım. Mesleklerini ve bizleri çok seven insanlardı. İyi yetişmişlerdi. Biz öğrenciler, onların her şeyi bildiğini düşünürdük. Galiba onların bazıları da, sürekli olarak ilkokul çocuklarıyla ilgilendikleri için, kendilerinin de her şeyi bildiğini sanırlardı; okul dışında da öğretmen gibi davranırlar, bildiklerini çevredeki insanlara öğretebilmek için çok çaba gösterirler, karşılarındakini dinlemek yerine çok konuşurlardı. 1950'li yıllarda dünyada ve ülkemizdeki gelişmeleri izleyebilen kişi sayısı az olduğundan, birçok insan da öğretmenlerin okul dışında da öğretmenlik yapmasını saygıyla karşıladı.

Bazı subaylarda da mesleğini etkisini görebilirsiniz. Siz komutansınız, önünüze yüzlerce er ve erbaş gelmiş, onları eğitmeye, etkilemeye, yönlendirmeye çalışıyorsunuz. Sizi dinliyorlar, dinlemek zorundalar. Siz de konuşuyorsunuz. Size karşı çıkmaları, görüşlerinizi tartışmaları söz konusu değil. Komutan sizsiniz.

Ancak bazı subaylar emekli olduktan sonra da karşılarındakinin emir komuta zinciri içinde astları olduğunu sanıp nutuk atmaya kalktıklarında hoş olmuyor.

YA BAZI SOLCULAR NE YAPIYOR?

Bazı solcuların durumu ise çok daha vahim.

Solcularımızın küçümsenmeyecek bir bölümü birkaç kitap okuduğunda kendisini alim, halkı da cahil cühela sanıyor. Halkımızdan birini yakaladığında başlıyor nutuk çekmeye. Aklınca onu bilinçlendiriyor, uyandırıyor. Onu hiç dinlemiyor. Birkaç çuval makarnaya ve gıda paketine satılan biri, olsa olsa cahildir. Cahil adam ne bilir ki. İnançlarının sömürülmesine izin veren de öyle olsa gerek. O zaman onunla konuşacaksınız; daha doğrusu, siz konuşacaksınız, o da sizi dinleyecek, sizden feyz alacak. Siz de evinize, görevlerini yerine getirmiş birinin huzuruyla gidecek, birkaç televizyon programı seyredip, ertesi gün anlatacak yeni konular öğreneceksiniz.

Çok abarttığımı sanmıyorum. Solcuların epeyce bir bölümünde kendisini çok önemseme ve halkı küçük görme hastalığı var. Kendilerini çok beğeniyorlar. Bu nedenle birini yakaladıklarında insanı bayacak kadar çok konuşuyorlar, karşılarındakinin söz hakkını gasp ediyorlar.

İYİ BİR DOKTOR OLMAK İÇİN ÖNCE DİNLEMEK

Geçen gün bir arkadaşım bazı solcuların bu tavrını eleştiren bir köylünün anlattıklarını nakletti. Köylü, "iyi bir doktor," demiş, "çok konuşmaz, önce hastasını uzun uzun dinler, gerekirse tahlil yaptırır, ancak ondan sonra konuşur."

Marx, 150 yıl önce, 1866 yılında I.Enternasyonal'in Cenevre Kongresi'ne katılacak delegeler için hazırladığı talimatta şöyle diyordu:

"Önerdiğimi büyük bir 'uluslararası düzeyde çabaların birleştirilmesi' de, tüm ülkelerdeki işçi sınıflarının durumuna ilişkin bir istatistiksel araştırmanın işçi sınıflarının kendileri tarafından yapılmasıdır. Herhangi bir başarıyla hareket edebilmek için, **üzerinde çalışılacak malzemelerin bilinmesi gerekir.**"

Atatürk de, daha 23-24 yaşlarındayken şu notu yazıyor: "Evela Sosyalist olmalı. **Maddeyi anlamalı!**" (Atatürk'ün Bütün Eserleri, C.1, Kaynak Yay., İst., 1998, s.15.)

Üzerinde çalıştığınız malzemeyi bilmeden, maddeyi anlamadan hiçbir şey yapılmaz.

Halkımızın çok akıllı, yetenekli ve o ölçüde tedbirli olduğunu kavramadan ve bu anlayışı içselleştirmeden ona akıl öğretmeye kalkmak son derece yanlış. Atatürk gibi bir dahiyi çıkarmanın da bu halk olduğunu hiç unutmayalım.