

CENNETİ YERYÜZÜNDE YARATMAK

SINIFSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA MÜCADELESİ
TARİHİNDEN SAYFALAR

Yıldırım Koç

Ocak 2017

KUZGUN
KİTAP

Kuzgun Kitap: 314

Yazar: Yıldırım Koç
Düzeltili: İdil Kınav
Kapak Tasarım : Anıl Hakbilir

Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında, yayıncının yazılı izni alınmaksızın hiçbir şekilde kopyalanamaz, elektronik veya mekanik yolla çoğaltılamaz, yayımlanamaz ve dağıtılamaz.

Birinci Basım : Ocak 2017
ISBN : 978-605-9184-92-2
Yayınevi Sertifika No : 26787
Matbaa Sertifika No : 26787

Kuzgun Kitap
bilgi@kuzgunkitap.com.tr / www.kuzgunkitap.com.tr
İhsaniye Mahallesi Mezarlık Sok No: 57/B
Nilüfer 16130 Bursa
Telefon : 0 850 840 84 49
facebook : facebook.com/kuzgunkitap1
twitter : twitter.com/KuzgunKitap1

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	9
GİRİŞ.....	11
Nasıl Bir Cennet?.....	13
İnsanlık Cennetten Nasıl Kovuldu?.....	16
Sınıfsız ve Sömürsüz Bir Dünya Özlemi Peşinde Koşanlar.....	18
EŞİTLİKÇİ BİR TOPLUMU YAZDIKLARI	
ESERLERDE SAVUNANLAR.....	22
Eski Yunan'da Eşitlik.....	22
Thomas More ve Ütopya.....	26
Tommaso Campanella ve Güneş Ülkesi.....	34
Diğer Ütopyalardan Bazıları.....	39
Şirket Mülkiyetinin Yaygınlaştırılması Girişimleri.....	41
Çağdaş Ütopyalar.....	42
EŞİTLİKÇİ BİR TOPLUM ÖZLEMİ.....	
Lycurgus ve Sparta'da Yaşam.....	47
Liparada Komünizan Yerleşim.....	48
Essenes.....	49
Potlaç	49
İlk Döneminde Hıristiyanlık.....	50
Batı Anadolu'da Aristonikos Önderliğinde Köle Ayaklanması.....	51
Mazdek.....	51

Babek.....	53
Ebû Zerr-i Gıfârî	55
Karmatiler.....	57
Catharlar.....	60
Özgür Ruh Kardeşliği.....	61
Babailer.....	61
Anabaptistler.....	65
John Wycliffe ve John Ball.....	65
John Huss.....	66
Thomas Münzer.....	67
Kalenderoğlu.....	68
Kazıcılar.....	68
Diğer Bazı Girişimler.....	69
ÇÖLDE VAHA YARATMA GİRİŞİMLERİ.....	70
ŞEYH BEDREDDİN, BÖRKLÜCE MUSTAFA VE TORLAK KEMAL.....	73
Kaynaklar-Yayınlar.....	74
Yeren ve Suçlayan Yazarlar.....	77
Öven Yazarlar.....	80
Nesnel Değerlendirmeler.....	83
SONUÇ.....	89

SUNUŞ

Sömürünün ve baskının hakim olduğu, insanların bencilleştirilip yalnızlaştırıldığı, doğal kaynakların israf ve tahrip edildiği bir ülkede ve dünyada yaşıyoruz.

İnsanlığın ulaştığı üretkenlik düzeyi tüm insanların günün koşullarında insanca yaşayabilmeleri için gerekli ürünleri üretebilecek ve hizmetleri sunabilecek düzeyde. Buna karşın, bir tarafta servetler birikirken, diğer tarafta yoksulluk artıyor. Bir tarafta yoksulluk ve açlık varken, diğer tarafta bazı ürünler, fiyatları düşmesin diye tahrip ediliyor. Bir tarafta ihtiyaç içindeki insanlar, diğer tarafta kullanılmayan üretim kapasitesi ve insangücü (işsizlik) var.

Bu adaletsizliğin sürdürülebilmesi için baskı uygulanıyor; insanları sessizleştirecek, uyutacak ve hatta başkaları üzerinde baskı aracı olarak kullanılmalarını sağlayacak araçlar geliştiriliyor. Televizyon kanallarının çoğunun eğlence programları, filmleri, dizileri, tartışma programları hep bu amaca yönelik. Hakim sınıflar dini duyguları da bu amaçla kullanmaya çalışıyor.

Bu adaletsizlik ve baskılar, insanların önemli bir bölümünde kişilik bozulmalarına yol açıyor. Hayatta ve ayakta kalabilmek isteyenlerin büyük kısmı bencilleşiyor, bireycileşiyor; insan ilişkilerinde dayanışma ve dostluk değil, çıkar hesapları belirleyici oluyor.

Bencillik ve bireycilik insanın doğal özelliği değil. İnsanın temel ve doğal özelliği, varlığını koruyabilme güdüsü. Sınıflı toplumlarda ve özellikle içinde yaşadığımız kapitalist toplumda, varlığını koruyabilme çabası insanı bencil ve bireyci yapıyor. Sınıfların ve sömürünün olmadığı bir toplumdaysa varlığın korunabilmesi toplumsal dayanışmaya bağlı.

Diğer taraftan, sınıflı toplumlarda baskı ve sömürüye karşı mücadele, bireycilikten ve bencillikten kurtulmayı gerektiriyor. Bireycilik ve bencillikten kurtulma süreci, sınıfsız ve sömürsüz bir dünya kurma mücadelesine katılmakla başlıyor.

Günümüzde doğanın sunduğu ve çocuklarımızdan ödünç aldığımız kaynaklar hızla israf ediliyor, tüketiliyor.

İçinde yaşadığımız düzenin adı kapitalizm; kapitalizmin emperyalizm aşaması.

Emperyalist ülkelerin halkları, başka ülkelerin sömürülmesinden sağlanan kaynaklardan pay aldıkları için, maddi sorunlarını büyük ölçüde çözebiliyor. Ancak onlar da giderek daha bencilleşiyor, yalnızlaşıyor, insanlıktan çıkıyor. İçki, sakinleştirici ilaçlar ve uyuşturucu yaygınlaşıyor, intiharlar artıyor. İnsanlar yalnızlaşmalarına çözümü dostlukta değil, psikologlarda arıyor.

Emperyalizmin sömürüsü altındaki ülkelerde yaşayan insanların sorunları daha da büyük.

Bugüne ilişkin bu gözlemler yalnızca çağımıza özgü değil.

Binlerce yıldır benzeri sorunlar yaşandı; ancak kapitalizm ve özellikle kapitalizmin emperyalizm aşamasında bu sorunlar giderek daha da arttı.

Başka bir dünya mümkün mü?

(i) Sömürünün ve baskının olmadığı, insanların toplumsal üretime yeteneklerine göre katkıda bulunup üretilen ürünlerden ihtiyaçlarına göre pay aldığı, (ii) insanların bencilikten kurtulup birbirine kardeşçe, yoldaşça, dostça yaklaştığı, (iii) doğanın sunduğu zenginliklerin akıllı bir biçimde kullanıldığı bir dünya yaratılamaz mı?

Geçmişte böyle bir dünya düşünen ve/veya yaratmaya çalışan insanlar oldu. Bugün de var. Bu kitap, bu insanların bir bölümünün kısacık öyküsü.

Bu kitapta adı geçen ve geçmeyen, birbirinden farklı ülkelerde ve zamanlarda yaşamış ve dünyayı cennete çevirmeye çalışmış insanları saygıyla anıyoruz. Onlarla her konuda aynı görüşleri paylaşmasak da, sınıfsız ve sömürsüz bir dünya ve sınıflı toplumun kişiliklerde yol açtığı çarpıklıklardan arınmış bir insanlık yaratma mücadelesi hepimizi birleştiriyor.

Bir insanın gerçek ölümü, adının son kez anıldığı andır. Sınıfsız ve sömürsüz bir dünya için mücadele edenleri yaşatalım.