

# AT GÖZLÜKLÜ SOLCULAR

Aydınlık Gazetesi, 26 Kasım 2016

Yıldırım Koç

1960'lı yıllarda kendisini solcu olarak tanımlayanlar, yaşadıklarını sorgulayan, hayatı anlamaya çalışan, bunun için de okuyup araştıran insanlardı.

“Sol” kavramının bir içeriği bağımsızlıktan, emekten yana olmaksız, diğer içeriği de bilimden yana olmaktır. Bilim ise gerçekliğin kavranmasıdır.

Yarım imam dinden, yarım doktor candan eder. Yarım solcu da adamı gerçeklikten uzaklaştırır, hataya yönlendirir.

Marx şöyle diyor: “Eğer öz ile görünüm arasında bir fark olmasaydı, bilime gerek kalmazdı.”

Marx'ın ünlü 11. tezinde belirttiği gibi, düşünürler dünyayı yorumlarlar, ancak aslolan onu değiştirmektir. Dünyayı doğru kavransanız, dünyayı değiştirmenin önkoşulunu oluşturursunuz.

Kolaylıkla, kulaktan dolma bilgiyle dünyayı anlamaya ve yorumlamaya kalkarsanız, dünyayı değiştiremezsiniz, sürekli hata yaparsınız.

## TEMBELLİK VE SIĞLIK

Kendisini solcu kabul edenlerde epeyce yaygın görülen bir hastalık, tembellik, sığlık ve at gözlüğü takmaktır. Bunu yapanlar kendilerini çok önemserler, herkese tepeden bakarlar ve sürekli hayal kırıklığına uğrarlar.

Geçen günlerde işçilerin niçin DP'ye, AP'ye, AKP'ye oy verdiklerini anlatmaya çalıştım. Bir arkadaşım itiraz etti. Esas sebebin insanların dindarlaştırılması olduğunu ileri sürdü.

Bu itiraz geçerli mi?

İnsanlar dindar olunca sınıf mücadelesinin dışına mı çıkıyor? Bir hırka bir lokma anlayışıyla, kaderlerine boyun mu eğiyor?

Tabii ki istisnalar var.

Ancak sıradan bir işçiyi düşünün.

## HANGİ KİMLİK ÖNE ÇIKACAK?

Sıradan işçi, geçim derindedir, ekmeğinin peşindedir. İnanç kimliği de, etnik köken kimliği de, siyasi kimliği de vardır ve eğer geçim sıkıntısı yoksa, bu kimliklerden biri onun kişiliğine damgasını vurabilir. Ancak aç tilki fırın yıkar. Geçim kaygısı kendisini dayatıyorsa, diğer tüm kimlikler geri plana itilir ve sınıf kimliği belirleyici olur.

2009 Aralık-2010 Mart döneminde 78 günlük Tekel eylemi sırasında böyle olmadı mı?

Bursa'da bir işçi toplantısına katılmıştım. Toplantının sonunda sakallı ve kafası takkeli bir işçi gelerek teşekkür etti; sonra da ön sırada oturan bir kişiyi gösterdi. Gülerek, “bu adam ayyaşın teki, ben hayatta bununla bir araya gelmezdim; şimdi çok iyi geçiniyoruz,” dedi. Sözüünü ettiği kişi de gülerek bizi dinliyordu.

## HALKI APTAL ZANNEDEN APTALDIR

At gözlüklü solcu, kendini akıllı, dindarları aptal zanneder.

Dindar işçiler de buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, mobilya, bisiklet, araba, ev almıyor mu?

Dindar işçilerin de kredi kartı ve tüketici kredisi borcu yok mu?

Dindar işçilerin de, gelirlerini artırmak için fazla çalışmaya kalmaktan iflahları kesilmiyor mu?

2015 yılında Bursa'da başlayan metal işkolu eylemlerine işyerlerindeki tüm işçiler katıldı. Bunların arasında dindar işçi yok muydu? Hayat zorladığında dindar işçiler ne yapıyor?

İslamiyette çalışandan, emekten yana güçlü bir damar vardır.

Ülkemizde birçok insanın adı Abuzer'dir.

Abuzer kim?

Gerçek adı Ebû Zerr el-Gıfârî olan kişi, Hz.Muhammed'in en yakınındaki Müslümanlardan biriydi. Servet biriktirmeye ve yolsuzluklara karşı çıktı. Sade bir hayatı savundu. Halife Hz.Osman'ın yüzüne, altın ve gümüşü biriktirenlerin altın ve gümüşünün cehennemde kızdırılıp vücutlarına bastırılacağı ayetini okudu. Orada bulunup, malının zekâtını verince zenginliğin zararı olmadığını söyleyen Kâ'b'ül-Ahbâr'ın üzerine yürüdü.

Tabii ki hakim sınıflar inanç sömürücülüğü yapacak. Ancak günümüzde hem hayat herkesi ekmek kavgasına zorluyor, hem de ülkemizde çok sayıda Abuzer var. Abuzerlerin yeri bizim yanımızdır.