

ÖZELLEŞTİRİYOR VE DEVLETLEŞTİRİYORUZ

Aydınlık Gazetesi, 6 Eylül 2016

Yıldırım Koç

Türkiye olağanüstü ilginç bir ülke.

Yabancı haber ajansları ve gazetelerden Türkiye’de çalışmaya gelen yabancı gazeteciler vardır. Bazıları arar, görüş sorardı. İlk gelenler Türkiye hakkında birkaç kitap okuduğunda kendilerini Türkiye uzmanı sanırlar, her konuda görüş bildirirlerdi. Ben de onları sakın bir biçimde dinler, işlerin biraz daha karmaşık ve görüldüğünden farklı olabileceğini söyledim. Batılı kibiriyle hafifçe gülümserlerdi.

Aradan 8-10 ay geçince, o kibirli gazeteci şaşkın ve çaresiz bir vaziyette kapınızı çalar, “yahu, ben bu ülkede olan biten hiçbirşeyi anlamıyorum,” derdi.

19 Ağustos 2016 günü Andre Vltchek isimli bir gazeteci Türkiye’deki gelişmeler hakkında bir makale yayınladı. 20 yılı aşkın bir süredir Türkiye’yi izleyen bir araştırmacı gazeteci.

Şöyle diyor: “Doğrusunu söylemek gerekirse, Türkiye’yi daha fazla bildikçe, daha az anlıyorum. Yeryüzünün en karmaşık ülkelerinden biri. Türkiye’yi önceden kestirebilmek mümkün değil; çelişkilerle ve değişen ittifaklarla dolu. Hiçbir şey yüzeyde gözüktüğü gibi değil. Hatta yüzeyin altında da akımlar sık sık birleşiyor, ayrılıyor ve hatta yönlerini değiştiriyor.”

İNSANI DEVRİM DÖNÜŞTÜRÜR

Şimdi yine bir savaşın içindeyiz.

Yenilmezseniz, savaş ve devrim, insanı ve toplumları dinçleştirir.

İşçi sınıfı kapitalizmin ürünüdür. Kapitalizm insanları bencilleştirir, bireycileştirir.

Kitleleri, onlarla konuşup ikna ederek bencillikten kurtaramazsınız. Kitleler, kapitalizme karşı mücadeleden başka çareleri kalmadığında bu mücadele (devrim) sürecinde bencillikten kurtulurlar, farklı bir toplumsal yapıya uygun insanlar ortaya çıkar.

Sınıf mücadelesi bu nedenle önemlidir.

Şimdiki savaşımız ise İkinci Kurtuluş Savaşımız.

Birinci Kurtuluş Savaşı’nı başarıyla sonuçlandıran nesil, savaşlar sürecinde kendini dönüştürdü ve mucizeler yarattı. Savaşlar olmasaydı, Osmanlı’nın o sessiz kitlesi, Onuncu Yıl Marşı’ndaki özgüvene sahip olamazdı. Şimdiki savaşımız da emperyalizmin ve kapitalizmin kimliklerimizde yarattığı olumsuzlukları temizleyecek. Milletleşme ancak başka bir düşmanla mücadele sürecinde gerçekleşiyor. Düşmanımız emperyalizm. Hayatta kalacaksak, emperyalizme karşı milletleşme sürecimizi güçlendireceğiz.

YENİLENLERE ACIMAK YOK

Bu savaşta Fethullahçı casusluk ve terör örgütüyle bağı olanların acımasız bir biçimde cezalandırılması gerektiğini yazdıkça, bazı itirazlar geliyor. Kendileri veya yakınları mağdur edilenler arasında suçsuz olanlar mutlaka var. Amerikan casusları istihbarat örgütlerimize de öyle sızmışlar ki, bu konuda hatalar yapılabiliyor. Ancak avladığın domuzu yaralı bırakmayacaksın. Yaralı bırakırsan sana ne yapacağı belli olmaz.

Hukukdışılığa hayır, ancak duygusallığa da hayır.

Türkiye tarihinde ilk kez bu kadar büyük bir tehlike yaşandı. Tehlike daha devam ediyor. Ancak diğer taraftan Türkiye tarihinde karşıdevrimcilere ve casuslara ilk kez bu kadar kapsamlı tutuklamalar ve mal varlığına el koyma uygulamaları yapılıyor.

Hükümet bir taraftan özelleştirme yapıyor, diğer taraftan Türkiye tarihinin en büyük kamulaştırmalarını, devletleştirmelerini.

Fethullahçı terör ve casusluk örgütünün mensuplarının okullarına, hastanelerine, fabrikalarına, işyerlerine, arazilerine, paralarına, bankalardaki hesaplarına, çeklerine, senetlerine devlet el koyuyor, bunları kamulaştırıyor, devlet mülkiyetine geçiriyor.

Bir taraftan özelleştirme girişimleri sürüyor, diğer taraftan Türkiye tarihinin en büyük devletleştirmeleri yapılıyor.

Türkiye işte böyle ilginç bir ülke.