

BAZI SENDİKACILAR NASIL KONTROL ALTINA ALINIR

Aydınlık Gazetesi, 2 Temmuz 2016

Yıldırım Koç

İşçi sınıfı tarih sahnesine bir güç olarak çıkınca, bu güçten yararlanmak, bu güçten yararlanılmasını önlemek veya bu gücü kontrol altına almak isteyenler bu alana ağırlık verdi. Devletler ve özellikle de Devletimiz ve hükümetler bu alanı boş bırakmadı.

Devlet sendikalarını, devlet denetimindeki sendikaları ve hükümet sendikacılığını çok kısa biçimde yazdım. Bir de kontrol altına alınan sendikacılar söz konusu.

Türkiye’de çok sayıda dürüst, işçilere hizmet etmeyi temel anlayış ve görev kabul etmiş sendikacı var.

Ancak bazı sendikacılar devletin ve hükümetin kontrolü altına sokulmuştur; atacağı adımlarda verilen talimatların dışına çıkamaz.

Peki, bu talimatları uygulayabilir mi?

Eğer ekonomik durum pek kötü ve gündemdeki saldırılar çok büyük değilse, sendika yöneticisi verilen talimatları uygulayabilir. Ancak eğer işler kötüye gidiyorsa, sendika üyeleri talimat filan dinlemez, talimatlara uymaya kalkan sendika yöneticilerini perişan eder. Bu nedenle talimatların her zaman işe yaradığı söylenemez.

Peki, devletin ve hükümetin sendikacıları kontrol altına almasının araçları nedir?

Havuç ve sopa politikası uygulanır.

HAVUÇ

Talimatlara uyan sendikacı çeşitli biçimlerde ödüllendirilir.

Kamu kuruluşlarının ve hatta bazı özel sektör işletmelerinin yöneticileri, sendikanın işyerinde örgütlenmesine yardımcı olur. Çalışma Bakanlığı’nın işkolu tespitleri sözkonusu sendika lehinde çıkar. Yargı sürecine sendika lehine müdahale edilir. Sendikacının yakınlarının ve sendika genel kurul delegelerinin işyerlerinde rahat etmesi sağlanır. Sendikacının muhalifleri çeşitli biçimlerde ikna veya tasfiye edilir.

Bazı sendikacılar da sağladıkları bu hizmet karşılığında çeşitli partilerden milletvekili yapılırlar.

Bu havuç listesini uzatabilirsiniz. Al gülüm, ver gülüm. Herkes birbirinin sırtını kaşır.

Ancak bazı durumlarda sopa öne çıkar.

SOPA

Havuç yöntemiyle devletin ve hükümetin kontrolü altına alınmış sendikacılar, tabanın zorlamasıyla işçi mücadelesine katılabilir. Bir dönem hükümet yanlısıyken, işçilerin zorlamasıyla hükümet ve sermaye karşıtı eylemlere samimi bir biçimde önderlik eden sendikacılar biliyorum. Ancak sopa korkusuyla yaşayanlardan tavır değiştirene rastlamadım. Tavır değiştirse de bu yine talimatla olmuştur. Talimatlara uymaz, hadlerini aşarlarsa, basına ve günümüzde sosyal medyaya sızdırılacak birkaç haber veya savcılıklara yaptırılacak bir suç duyurusuyla, sendikacının ipi çekilir.

Bazı sendikacıların ahlakdışı ilişki zaafı vardır. Deniz Baykal’ın ve diğer bazı milletvekillerinin başına gelenleri hepimiz biliyoruz. Bazı sendikacılar bu konularda çok daha pervasızdır. Nitekim ara sıra sosyal medyaya bu konuda haberler düşürülür. Bunlar, açığı olup haddini aşanlara gözdağıdır. Emin olun ki, günümüzün teknolojik olanaklarını gayet iyi kullanan istihbarat örgütleri, bazı sendikacıların bu alanda rahatça attıkları adımları kayda geçirir ve zamanı geldiğinde kullanırlar.

Bazı sendikacıların para konusundaki zaafı daha kolay belgelenir. Pervasızlığın sınırlarını zorlayan bir sahtekar, aldığı faturalarda tahrifat yaparak kendi sendikasını soydu. Bunun belgeleri de ortada. Bu adamın işçi çıkarları doğrultusunda hükümetle karşı karşıya geleceğini düşünebiliyor musunuz? Bu sendikacının burnuna bir halka takılmıştır; halkanın ucundaki zincir de hükümetin elindedir. Bu sahtekara “hamamda kadınlar nasıl bayılır” dediklerinde, kendini hemen yere atar. Hadi bakalım, bu sahtekarı sendikal mücadeleye kazanın!