

VATAN SAVUNMASINDA İŞÇİ SINIFI NİÇİN ÖNEMLİ

Aydınlık Gazetesi, 19 Ocak 2016

Yıldırım Koç

Türkiye'nin bütünlüğü ve milletin birliği, emperyalistlerin ve uşaklarının saldırısı altındayken ikide bir işçi sınıfından söz etmek doğru mu?

Vatan tehdit altındayken ve vatan savunması herşeyden önce gelirken, işçi haklarına bu kadar vurgu yapmak akıllı bir iş mi?

Bölücü terör örgütüyle mücadelede her gün şehit cenazeleri kaldırılırken işimizi gücümüzü bırakıp işçi meseleleriyle mi uğraşacağız?

Cumhuriyet'in temel kazanımlarına yönelik saldırılar artarken, ateş bacayı sarmışken ve bu süreçte bazı işçi ve kamu çalışanları örgütleri bu saldırıda yer alırken, yine de işçi sınıfı deyip duracak mıyız?

Bu ve benzeri sorulara ara sıra muhatap oluyorum.

Bu nedenle, vatan savunmasında işçi sınıfının önemini tekrar hatırlatmanın gerekli olduğunu düşünüyorum.

VATAN SOMUTTUR

"Vatan" ve "bayrak" ilk bakışta soyut kavramlar.

Ancak bu kavramlar çok somut bir durumu özetliyor. "Vatan" ve "bayrak", insanların özgür ve bağımsız olarak, barış, huzur ve refah içinde, demokratik bir düzende yaşayabilmeleri demektir.

"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır; toprak, eğer uğruna ölen varsa vatandır."

İnsanlar özgür ve bağımsız olmak için; barış, huzur ve refah içinde yaşayabilmek için kan dökerler, kanlarını dökerler.

İnsanların özgürlüğüne, bağımsızlığına, barışına, huzuruna, refahına bir saldırı varsa, vatan ve bayrak mücadelesi ortaya çıkar.

İnsanların çok büyük bölümü, canlarına, namuslarına ve mallarına yönelik somut bir saldırı veya tehdit yoksa, sessizliği tercih eder. İnsanların çoğu için, yaşanan günde geçimin sağlanması, yakın gelecekte ciddi bir tehdidin algılanmaması yeterlidir.

Ancak vatana yönelik tehdit aşama aşama gelir. Sıcak suya atılan kurbağanın tepkisiyle, içine atıldığı soğuk su yavaş yavaş ısıtılarak kaynatılan kurbağanın farklı tepkisi yüzlerce kez yazıldı. Vatana yönelik saldırı çağımızda genellikle ikinci biçimde geliştiriliyor. Düşman kapıyı çaldığında, ülke bir iç savaşa sürüklendiğinde artık çok geç olabiliyor.

SOĞUK SUDAKİ KURBAĞALAR

Türkiye'de giderek derinleşen ekonomik kriz, insanların öncelikli olarak geçim kaygısıyla hareket etmesine yol açıyor.

Türkiye nüfusunun yüzde 70'ini oluşturan işçiler, memurlar ve sözleşmeli personelin çok büyük bölümü, geçim sıkıntısı ve kaygısıyla hareket ediyor.

Emperyalistlerin ve ülkemizdeki uzantılarının denetimi altındaki televizyon kanalları da, ustaca hazırlanmış eğlence programlarıyla onların acılarını uyuşturuyor. İnsanlar, vatan savunması konusundaki uyarıları anlamıyor; suyun giderek ısınmakta olduğunu kavrayamıyor.

Yalnızca vatanımıza yönelik tehditleri anlatan bir yaklaşımla bu insanlara ulaşamıyorsunuz.

Ancak eğer bu insanların günlük dertleriyle ilgilenir, giderek artan sıkıntılarının aşılması çabalarında onlarla birlikte olursanız, aynı zamanda vatanımıza yönelik tehditleri de anlatabiliyorsunuz. Daha önce söylediklerinizi duymayan veya duyduğunda da kulak arkası edenler, size güvenliklerinde, söylediklerinizi ciddiye alıyor ve size güveniyor.

Vatanımıza yönelik tehditler, PKK'ya her gün indirilen büyük darbelere rağmen devam ediyor.

İşçileri, memurları ve sözleşmeli personeli, günlük sorunlarından hareketle, vatan savunması konusunda duyarlı hale bizler getiremezsek, boş kalan meydana bölücü terör örgütü ve cumhuriyet düşmanları etkili oluyor.

Nüfusumuzun yüzde 70'ini oluşturan işçi sınıfımızı vatan savunmasına kazanmanın yolu, onların günlük geçim sıkıntılarını aşma mücadelesinde onlarla birlikte olmaktan geçiyor.