

# 900 TÖS'LÜYÜ YAKACAKLARDI

Aydınlık Gazetesi, 14 Temmuz 2015

Yıldırım Koç

8 Temmuz, Kayseri'de 900 TÖS'lünün gericilerin saldırısına uğradığı ve ancak asker yardımıyla yakılmaktan kurtarıldığı günün yıldönümüdür.

Eğer askerler yetişmeseydi, 2 Temmuz 1993 günü Sivas'ta Madımak Otelinde yaşanan katliamın çok daha büyüğü Kayseri'de 8 Temmuz 1969 günü (TÖS'ün kuruluş yıldönümünde) Kayseri Alemdar Sinemasında yaşanacaktı.

Bu büyük katliam girişimi hâlâ aydınlatılmamıştır. 1977 yılında İstanbul Taksim'de 1 Mayıs katliamını gerçekleştirenler, 8 Temmuz 1969'da daha büyük bir katliamı planlamıştı.

TÖS'ün 2. Olağan Genel Kurulu Kayseri'de Alemdar Sinemasında 7 Temmuz 1969 günü açıldı. İlk gün herhangi bir olay yaşanmadı. Ancak 8 Temmuz 1969 günü saat 10'a doğru Alemdar Sinemasına bir saldırı başladı.

## SALDIRI BAŞLIYOR

Enver Atılğan, *TÖS Gazetesi'*ndeki (20.7.1969) yazısında saldırıyı şu şekilde anlatıyordu:

"Saat 10'a 10 kala Divan Başkanı konuşmacının sözünü keserek, olağanüstü bir durum için Genel Başkan Sayın Fakir Baykurt'a söz veriyordu. Baykurt, 'Gericilerin, tutucuların, bağnazların saldırısına uğramak üzere olduğumuzu ve büyük bir kalabalığın kongremizi basmak için şu anda sinema binasına çok yakın bir yerde olduklarını, bizi halkla karşı karşı getirmek için dün gece Mimar Sinan, Kurşunlu Camileri ile İmam Hatip Okulunun ve Türk Kültür Derneği'nin şehir cereyanı kesilerek dinamitlendiğini bildirerek Türk öğretmenlerinin bu tertip ve saldırısı karşısında da soğukkanlılıkla bu işi etkisiz kılacaklarına inancımın tam olduğunu ve bizleri öldürseler de halkımızla karşı karşıya gelmeyeceğimizi önemle belirtirim' diyordu. (...)

"Demir kapılar kırıldı. Aklınıza gelen her şey bir anda tuzla buz oldu. İç kapıları olanca gücümüzle koruyor, saldırganları içeri sokmamaya çalışıyoruz. Kaya taşlar, sopalar, demir parçaları, tuğlalar yıldırım hızıyla içeriye fırlatılıyor, arkadaşlarımızı bir bir yaralayarak yerlere seriyordu.

## SALDIRI ÖNCE DEN PLANLANMIŞ

"Bunlar yetmiyormuş gibi fiçılarla, tenekelerle benzin taşıyor, benzine batırılmış paçavralar, molotof kokteylleri tutuşturulup içeriye fırlatılıyor, korkunç patlamalar yankı yapıyor, yer yer alevler yükseliyor ve hızla söndürülmeye çalışılıyordu. Bunların bir sonuç vermediğini gören, deliye dönmüş saldırganlar fiçılarla, tenekelerle benzini döküp ateşliyorlar. Alemdar sinemasının yan kapısı koyu kırmızı bir aleve bürünüyor. İşte 900 öğretmenin hayatından tamamen ümidini kestiği an bu andı. Çünkü saldırganlar her haliyle bizleri çatır çatır yakmakta azimli ve kararlı olduklarını kanıtlıyorlardı. Elektriklerin sönmesi bu gerçeği daha da kuvvetlendiriyordu.

"Gericiler ve tutucular tarafından akşamdan koltukların altına yerleştirdikleri içi benzin dolu yüzlerce şişe toplanıyordu. Alevler bu benzin şişelerine yetiştiğinde 900 öğretmen sinemayla birlikte havaya uçacaktı. İşte yakmakta yüzde yüz kararlı oldukları bu tasarlanmış, plânlanmış ve tertiplenmiş olaylardan da rahatlıkla anlaşılıyordu. Durumun çok kritik ve tehlikeli olduğunu Paşaya haber verip yardım istemek için her türlü tehlikeyi göze alarak giden Genel Başkan Fakir Baykurt'un henüz dönmediği için hayatından endişe ediliyordu.

"İşte bu kuşkulu, korkulu ve ölümlü burun buruna geldiğimiz anda bir ses daha yükseldi. 'Askerler geldi.'"

Kayseri olayları sonrasında bazı kişiler gözaltına alındılar. Daha sonra da olayda piyon olarak kullanılmış bazı gençler ve bazı işsizler yargılandı. Yargıç, izinsiz gösteri yapmaktan onar gün hapis cezası verdi. Daha sonra da bu cezayı paraya çevirip erteledi.