

# BOŞ OTURUP KRİZ Mİ BEKLEYECEĞİZ?

Aydınlık Gazetesi, 21 Haziran 2014

Yıldırım Koç

Siyasal, toplumsal ve ekonomik yapıyı dönüştürmek isteyenlerin sürekli olarak karşılaştıkları sorun, devrim şartlarının olgunlaşması/olgunlaştırılması tartışmasıdır.

Türkiye'nin bugünkü durumundan memnun değilsiniz; Türkiye'nin siyasi, toplumsal ve ekonomik yapısını değiştirerek, bağımsız ve demokratik bir Türkiye ve sınıfsız ve sömürsüz bir dünya yaratmak istiyorsunuz.

Gücünüz varsa bunu yaparsınız.

Birey veya siyasi örgüt olarak gücünüzü bir yere kadar artırabilirsiniz. Milyonlarca insan bu değişim ve dönüşümün gerekli, zorunlu, kaçınılmaz ve tek çare olduğuna inanmazsa, bu amacınıza ulaşamazsınız.

Ancak milyonlarca insanın bu değişim ve dönüşümü istemesi de yetmez; bu isteğin, örgütlü bir siyasi gücün iradi müdahalesiyle örgütlenmesi ve yönetilmesi gerekir.

Sosyalist hareket tarihinde sık sık tartışılan determinizm (belirlenircilik) ve voluntarizm (iradecilik) tartışması bu konunun özüdür.

## **Siyasi Önderlik Koşullar Olgunlaşmışsa Başarılı Olabilir.**

Kitleler bir değişimi zorunlu görmeden, değişimin maddi önkoşulları olgunlaşmaz. Örgütlü siyasi yapı bu kitleye önderliğini kabul ettirmeden, değişim gerçekleşmez.

Bu aralar katıldığım toplantılarda konuştuğumuz konuların başında kitlelerin AKP'ye ve emperyalizme karşı tavrı yer alıyor.

AKP iktidarı döneminde işçilerin ve kamu çalışanlarının gerçek ücretlerindeki gelişmeyi, tüketici kredileri ve kredi kartları aracılığıyla kitlenin yaşam standardında yaşanan yükselişi, kaçak işçilikteki azalmayı, sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesinin kitleler üzerindeki etkisini, üniversite öğrencisi sayısının artışının etkilerini konuşuyoruz.

Bu durum ışığında değerlendirildiğinde, 30 Mart yerel seçimlerinde AKP'nin aldığı oyun doğal ve normal olduğunu, AKP ve emperyalizm karşıtı güçlerin çabalarının "boşa kürek çekmek" olmadığını konuşuyoruz.

Sonra da, AKP'nin yarattığı sahte cennetin çökme sürecinde olduğunu, uygulanan politikalarla Türkiye'nin kalp damarları giderek daha fazla tıkanan ağır bir kalp hastası durumuna getirildiğini ve ufak bir olayın bir kalp krizini tetikleyebileceğini ele alıyoruz.

## **Yeşil Ekini Tutuşturamazsınız.**

Kötü bir örnekten gidelim.

Köylüsünüz; düşmanınızın ekini yakacaksınız.

Ekin yeşilken, istediğiniz kadar uğraşın, tarlayı tutuşturamazsınız.

Tarımdan hiç anlamıyorsanız, ekini tutuşturmak için kendinizi paralarsınız; büyük fedakarlıklarda bulunursunuz. Ekin tutuşmayınca da moraliniz bozulur, "bu tarla tutuşmaz" diye teslim olursunuz.

Tarımdan anlıyorsanız, yeşil ekinin tutuşmayacağını, yaz gelince ekinin sararacağını ve ufak bir müdahaleyle tarlanın tutuşacağını bilirsiniz.

Kitleler de ekin gibidir. Ekin yeşilken, insanlar hayatlarından memnunken, tepki vermezler.

İnsanların hayatlarından memnun olup olmadığını gerçekçi gözlemlerle, insanların hayattan şikayetçi olmalarına yol açacak değişiklikleri de bilimsel çalışmayla belirleriz.

İnsanların hayatlarından memnun olmaları, sadakayla, inanç sömürüsüyle veya televizyon programlarıyla sağlanamaz. Almanya'da Hitler bile, yarattığı felaketten önce 1930'lu yıllarda insanların yaşam standartlarını yükseltmişti. AKP de yükseltti.

Ancak bu durum sahte cennettir. AKP'nin attığı her adım, Türkiye'yi bekleyen büyük felaketlerin altyapısını oluşturdu. Büyük bir ekonomik kriz, iç savaş veya savaş tehlikesi kapıdadır.

Biz yerimizde oturup umudumuzu ekonomik krize mi bağlayacağız? Ekin henüz yeşil diye ayaklarımızı uzatıp televizyon mu seyredeceğiz?

Tabii ki hayır.

Yaklaşan büyük günlerde kitlelerin yükselecek enerjisini bağımsız ve demokratik bir Türkiye ve sınıfsız ve sömürsüz bir dünya doğrultusunda yönlendirebilmek için, çok hızlı bir örgütlenme kampanyası gerçekleştireceğiz, devrimin temel gücü olan işçi sınıfı içindeki siyasi çalışmalarını daha da yoğunlaştıracamız.