

ŞİMDİKİ GENÇLER NİÇİN DAHA BAŞARILI?

Aydınlık Gazetesi, 19 Kasım 2013

Yıldırım Koç

Türkiye Gençlik Birliği'nin başarıları hepimizin göğsünü kabartıyor. Türkiye Lisesiler Birliği de aynı çizgide yürüyecek. Bu genç arkadaşlarıma, bağımsız ve demokratik Türkiye, sınıfsız ve sömürsüz bir dünya mücadelesinde başarılar diliyorum.

12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 öncesindeki gençlik örgütlenmelerinin hiçbiri TGB'nin bugünkü başarısını gerçekleştiremedi. Tarihimizde ilk kez TGB, emperyalizmin ve yerli hakim sınıfların baskısını kitlesel eylemlerle geriletebilme başarısını gösterdi.

Şimdiki gençlerin bu başarısının nedenleri ne? Bu genç arkadaşlarımızın kişisel yetenekleri, kararlılıkları, cesaretleri ve bilgileri tabii ki önemli. Ancak bugünkü başarılarının gerisinde bazı nesnel nedenler de yatıyor.

1960'larda ve 1970'lerde Türkiye'de bir varoluş/yokoluş mücadelesi yoktu. Mücadele edenler, daha iyi bir Türkiye ve dünya için çaba gösteriyordu. Kemalist demokratik devrimin kazanımlarının yok edilmesi, Türkiye'nin parçalanması gibi kaygılar yoktu. Bugün Türkiye'nin varlığı ve Kemalist demokratik devrimin kazanımları tehdit altındadır.

Hayat Üniversite Öğrencisini Zorluyor

1960'larda ve 1970'lerde üniversiteyi bitiren bir genç için kapılar açıktı. Bu dönemlerde üniversite gençleri içinde siyasal duyarlılıkları olan ve siyasal mücadeleye katılanlar, kendi geleceklerini tehlikeye atarak örgütleniyor, eylem yapıyorlardı. Mücadele içindeki üniversite öğrencilerinin çoğu kendi kişisel ve hatta sınıf çıkarlarına ters düşen bir çaba içindeydi. Günümüzde ise üniversite öğrencilerinin çok büyük bir bölümü okulu bitirdiğinde kendisini bekleyen işsizliği ve bunalımı biliyor. Bugün demokratik ve bağımsız bir Türkiye için mücadele eden üniversite öğrencisi, kendi kişisel ve sınıf çıkarları için de mücadele ettiğini anlıyor veya anlayacak. Günümüzün iktisadi koşulları sıradan üniversite öğrencisini mücadeleye zorluyor.

1960'larda ve 1970'lerde bilgiye erişim zordu. Bilgisayar çok çok azdı. İnternet yoktu. Bir kitabı veya makaleyi elektronik olarak anında iletebilmek, bir kütüphanedeki kitaba erişebilmek, bazı yayınları bulabilmek olanaklı değildi. Bu bilgilere ulaşabilmek için büyük çaba göstermek gerekirdi.

Eskiden insanların birbiriyle iletişimi çok yavaştı. Ankara'da Kızılay'da gaz bombasından kaçarken elindeki telefondan arkadaşıyla haberleşen bir genci unutamıyorum. Facebook ve twitter üzerinden örgütlenebilme gibi bir olanak söz konusu değildi.

1960'larda fotokopi yoktu. 1969 yılında sıvılı fotokopi çıkmıştı. 1960'larda arkası mumlu kağıda yazılan yazılar ispirtolu teksir makinesiyle çoğaltılırdı. 1970'li yıllarda mürekkeple çoğaltılan teksir makineleri yaygınlaştı. Günümüz gençliğinin fotokopi ve bilgisiyardan çıktı alma olanakları birçok işi kolaylaştırdı.

Afişlerin, duyuruların basılması ayrı bir sorundu.

Özgüvenli ve Yaratıcı Bir Gençlik Var

1960'ların ve 1970'lerin gençlerin çoğu, "sen sus," "büyüklerin yanında konuşulmaz," "saygısızlık etme" gibi uyarılarla büyüdü. Önemli bir bölümü de "terbiye" amacıyla az dayak yemedi. Günümüzde cemaat ve tarikatların insan kişiliğinin gelişmesini önleyici ve biat kültürünü yerleştirici çabaları dışında, daha özgür yetişen gençlerimiz var. Gençlerimiz özgüvenli; sorgulamayı ve yaratıcılığı tercih ediyor.

1960'ların sonlarında yetişenler, birkaç yıl devrimcilik yaptıktan sonra, 12 Mart'ın işkencesiyle karşılaştı. 1970'lerin ortalarında politize olanlar da 12 Eylül'ün daha ağır işkencelerini yaşadı. Bu işkenceler birçok insanı yıldırıldı. Günümüzün gençleri de baskı, dayak ve çeşitli zorluklar yaşıyor ve bunlara göğüs geriyor. Ancak işkence aynı bir olay. Ayrıca bugünün gençleri uzunca bir süre ciddi bir kıyım uğramadan siyasal birikimlerini derinleştirebildi.

Türkiye devrimci hareketi 12 Mart öncesinde geçmişten bir kitle mücadelesi deneyimi birikimi devralmadı. Sosyalist hareketin devrettiği miras da sınırlıydı. 12 Eylül öncesinde de bu açıdan büyük eksiklikler söz konusuydu. Günümüzde ise geçmişin deneyimlerini öğrenebilmek olanaklı.

Bunlar TGB'nin işini kolaylaştırıyor; ancak TGB'nin büyük başarısında genç arkadaşlarımızın özverisini, bilincini, kararlılığını önemsizleştirmiyor.