

29 EKİM'DE SENDİKALARIN GÖREVİ

Aydınlık Gazetesi, 28 Ekim 2013

Yıldırım Koç

Yarın 29 Ekim; Cumhuriyetimizin kuruluşunun 90. yıldönümü.

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna göre 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Bayram, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. Ulusal Bayram olan 29 Ekim günü resmi veya özel ayrımı yapılmaksızın bütün işyerlerinin kapatılması gerekmektedir. Ancak, bu konuda bir yaptırım olmadığından, ilgili Kanunun açık hükmüne rağmen, 29 Ekim günü çalışılan çok sayıda işyeri vardır.

Yarın sendikalar ne yapacak?

Mutlaka genel başkanlar adına birer mesaj yayınlanır. Mesajlar basına iletilir ve sendika ve konfederasyonların internet sitelerine konur. Bazı mesajlara bugünden ulaşabilirsiniz.

Peki, 29 Ekim böyle mi kutlanır? Özellikle sendikacıların 29 Ekim'i günümüzde böyle mi kutlaması gerekir?

Türkiye Cumhuriyeti emperyalistlere, onların işbirlikçileri gericiilere ve bölücülere karşı verilen bir kurtuluş mücadelesiyle kuruldu.

Günümüzde emperyalistler, onların işbirlikçileri gericiler ve bölücüler, cumhuriyetin kazanımlarına ve işçi sınıfına yönelik sistemli bir saldırı sürdürüyor.

Vatana ve cumhuriyete yönelik saldırı ile işçi sınıfına yönelik saldırı, aynı bütünlüğün parçalarıdır.

İşçi sınıfımız, cumhuriyetle birlikte büyük kazanımlar elde etti. Bugün bu kazanımlar, emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin hedefidir.

Kıdem tazminatı fonu ve/veya belirli süreli iş sözleşmeleri aracılığıyla kıdem tazminatı yok edilmek istenmektedir.

Özel istihdam bürolarına işçi kiralama yetkisi verilerek işçi simsarlığı yaygınlaştırılacaktır.

Milyonlarca taşeron işçisi, mevcut haklarını kullanmayı öğrenemedi, bu hakları ellerinden kaçırmaya tehdidiyle karşı karşıyadır.

Derinleşen ekonomik kriz ve yükselen enflasyon, özellikle devlet memurlarının ve sözleşmeli personelin 2014 yılındaki gerçek gelirlerinde önemli düşmelere yol açacaktır.

İşçi sınıfını etnik kökene ve inanca göre bölmeye ve yönetmeye çalışan kesimler, emperyalistlerden ve hükümette aldıkları destekle, faaliyetlerini artırmaktadır.

29 Ekim, tüm bu saldırılara en açık yanıtın verileceği gündür.

İşçilerin ve sendikaların sorunları önümüzdeki aylarda daha da artacak.

Derinleşen kriz koşullarında ücretini alamayan işçi, başka kesimlerden destek istiyorsa, 29 Ekim'de vatana, cumhuriyete ve cumhuriyetin işçi sınıfına sağladığı haklara sahip çıkmak için, meydanlarda olmalıdır.

Kıdem tazminatı hakkını korumak isteyen işçi, işçi simsarlarının elinde köleleştirilmeye karşı çıkan işçi, iş güvencesi isteyen işçi, taşeron köleliğinden kurtulmak isteyen işçi, bu isteklerini 29 Ekim günü diğer anti-emperyalist güçlerle birlikte meydanlarda haykırmalıdır.

Sendikalara düşen görev de işçileri ve kamu çalışanlarını örgütlü bir biçimde 29 Ekim'de meydanlara taşımaktır.

Bunu yapmayan sendikanın işçi ve kamu çalışanlarının günlük sorunları yoğunlaştığında başkalarından destek ve yardım isteme hakkı yoktur.

Vatana ve cumhuriyete sahip çıkmayanların, işçi/memur haklarına saldıran emperyalistlere ve işbirlikçilerine karşı 29 Ekim'de meydanlarda tepkisini ifade etmeyenlerin ağlayıp sızlanmaları destek sağlamaz.

29 Ekim, sınav günüdür.

29 Ekim'i, emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin istediği biçimde yalnızca demeçlerle kutlayanlar, yükselmekte olan işçi sınıfı mücadelesi karşısında hesap vermek zorunda kalacaktır.

Gün, vatana, cumhuriyete, emeğe sahip çıkma günüdür.

Çok geç olmadan, 29 Ekim'de meydanlarda vatanımızı, cumhuriyetimizi ve haklarımızı savunalım.