

ÇİMSE-İŞ'TE NELER OLUYOR?

Aydınlık Gazetesi, 23 Eylül 2013

Yıldırım Koç

40 yılı aşkın süredir sendikalarla ilgileniyorum. Sendikacıları da iyi tanıdığımı sanırım. "Sendikacılar beni artık şaşırtamaz" dediğimde öyle olaylar duyuyorum ki, "yahu, bunu da mı yaptılar!" diye yeniden şaşkınlık yaşıyorum.

Çimse-İş'in genel mali sekreteri, 4 Haziran 2006 tarihinden beri Cemil Kaya. Sendikanın harcamalarından öncelikli olarak Cemil Kaya sorumlu.

Cemil Kaya göreve geldikten kısa bir süre sonra, Çimse-İş Sendikası Ankara Maksim Gazinosu'nun 13.8.2006 gün ve 007113 sayılı faturasıyla, rakı ve meze faturası ödemiş. 2006 yılının ilk yarısında ödenen faturalarda ise rakı ve mezeye ilave olarak, "artist şampanyası" (konsomatris ücreti) var.

Sendikanın Ödediği İçki Faturaları

Cemil Kaya 4 Haziran 2006 günü görevi devralmış. Ardından da And-Tunalı A.Ş.'den Çimse-İş'e içki satışları başlamış. Çimse-İş, 6 Haziran 2006 günü 290069 no.lu faturayla 235 liralık içki faturası ödemiş. Yalnızca 2006 yılının ikinci yarısında Çimse İş tarafından ödenen içki faturalarından tespit edebildiklerim şöyle: 15 Haziran 2006 günü (fat. no. 200289) 311,94 lira, 16 Haziran 2006 günü (fat. no.290272) 119,93 lira, 24 Temmuz 2006 günü (fat. no.290695) 617,91 lira, 29 Ağustos 2006 günü (fat. no.291027) 431,93 lira, 30 Ekim 2006 günü (fat. no.291767) 414,94 lira, 19 Aralık 2006 günü (fat. no.909050) 377,00 lira.

2006 yılının ikinci yarısında Çimse-İş Genel Başkanlığı görevini Ramazan Şafak yürütüyordu.

İçki faturaları 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarında da devam ediyor. Örneğin, 2008 yılı içki faturaları toplamı 6758 lira, 2009 yılında 8792 lira.

4 Haziran 2006 tarihinden bugüne kadar da sendikanın genel mali sekreterliği görevini Cemil Kaya yürütüyor.

Cemil Kaya bu faturaları nasıl ödedi? Bu konuda yönetim kurulu kararı var mı? İşçinin aidatının içkiye yatırılması nasıl açıklanabilir?

Anlayamadığım bir iş de, sendikaya alınan bazı telefonların ortadan kaybolması.

Sendika 2007 yılı başında 1310 liraya Samsung İ 750 marka bir cep telefonu satın alıyor (İMEİ no. 357526000232788). Ancak, demirbaş defterinde kayıtlı bu telefonun nerede olduğu bilinmiyor.

Sendika 2007 yılı Nisan ayında 780 liraya Samsung P 850 marka bir cep telefonu satın almış. Bu telefonun da nerede olduğu bilinmiyor.

Daha böyle başka örnekler de var.

Ne yazık ki, bazı sendikalarda yapılan bu tür uygulamalar, işçilerin ve kamuoyunun gözünde sendikaların büyük itibar ve güç kaybetmesine neden oluyor.

Çözüm ne?

"Kol Kırılır Yen İçinde" mi?

"Kol kırılır yen içinde" deyip, kedinin pisliğini örtmesi gibi bu yanlış uygulamaları görmezden gelmek ve hatta saklamaya çalışmak mı doğru?

Yoksa tüm sendikacılara ve sendikal örgütlülüğe büyük zarar veren bu tür yanlışların teşhir edilmesi ve üzerine gidilmesi mi?

Hükümetler, sendikacıların zaaflarını ve yanlışlarını izliyor, belgeliyor. Herhalde gerektiğinde de bu zaaf ve açıklar kullanılıyor. Bazı sendikacıların sessizliği buradan geliyor olabilir.

Ayrıca bu tür yanlışlar bir biçimde işçinin kulağına gidiyor. Çok sayıda işçi internet kullanıyor. Birçok bilgi ve belge de internet aracılığıyla yaygınlaşıyor.

Çimse-İş'te birçok kişinin bu tür yanlışların farkında ve bilincinde olduğunu biliyorum. Bu konuda demokratik yollardan atılacak adımlar, Çimse-İş'i olduğu kadar, bir bütün olarak sendikacılık hareketini de güçlendirecektir.

Sinek küçüktür, ancak mide bulandırır.

Sendikacılığın yeniden itibar kazanması ve güçlenmesinin yolu, öncelikle bu tür yanlışlardan temizlenmekten geçmektedir.

Kırılan kol yen içinde kalırsa, kangren olur.