

## HIRSIZ SENDİKACILAR KAÇAMADI

Aydınlık Gazetesi, 10 Temmuz 2013

Yıldırım Koç

Hırsız sendikacılar kaçamadı; yakalandı.

Ancak yazının başlığına bakıp, Türkiye'deki bazı sendikacılardan söz ettiğimi sanmayın. Anlatacaklarımın Türkiye'deki sendikacılarla hiçbir ilişkisi yok. Olay Filipinler'de olmuş.

27 Kasım 2012 tarihli Aydınlik'ta yayımlanan "Paskalya Sendikayı Nasıl Soymuş?" yazımda Filipinler'den gelen bir mektuptan söz etmiş ve Paskalya isimli bir sendika başkanı ile muhasebe müdürünün hırsızlıklarını anlatmıştım.

Filipinler'den yeni bir mektup aldım. Mektubu yazan kişi, bu ahlaksızların ve diğer sendika yöneticilerinin hırsızlıklarının Filipinler Temyiz Mahkemesi tarafından nasıl tespit edildiğini anlatıyor.

Paskalya, sendikanın yönetim kurulundaki diğer kişiler ve muhasebe müdürü, her türlü hırsızlığı yapmışlar; kendilerine emanet edilen parayı çıtır çıtır yemişler. Yüzleri de teneke kaplı olduğu için hırsızlıkları gündeme getirildiğinde yüzleri hiç mi hiç kızarmamış.

Bazı namuslu sendikacılar bu hırsızlıkları tespit etmiş ve Filipinler savcılığına başvurmuş.

Nedendir bilinmez; Manila savcısı iddianameyi 5 yılda hazırlayabilmiş. Ancak, nedendir bilinmez, Paskalya ve arkadaşlarının tutuklanmalarını gerektiren bazı sahte belgeleri iddianameye dahil etmemiş. Bu arada bazı hırsızlıklar da zamanaşımına uğratılmış.

İnsanlar bu hırsızların tutuklanmasını beklerken, Paskalya ve arkadaşları, "merak edecek birşey yok; biz işi hallettik" diye dolaşıyorlarmış. "İşin halletilmesinde" Paskalya'nın sendikasının bağlı olduğu federasyonun genel başkanı ve genel mali sekreteri de epey yardımcı olmuş.

Dava başlamış. Manila'daki hakim konuyu bilirkişiye göndermiş. Esasında bu konuda kapsamlı bir bilirkişi raporu varmış; ama nedense hakim böyle bir tercihte bulunmuş.

Ancak daha sonra bu bilirkişiden vazgeçerek, bir profesörü bilirkişi olarak görevlendirmiş. Bilirkişi, Manila savcısının iddianamesindeki tüm suçlamaları reddeden, Paskalya ve arkadaşlarını temiz çıkaran bir raporu birkaç hafta içinde hazırlayıp mahkemeye sunmuş. Bu bilirkişi öyle yetenekli ve çalışkan biriymiş ki, binlerce belgeyi hemencecik inceleyip bir rapor hazırlayabilmiş. Bu arada bu profesörün malvarlığında ciddi bir artış yaşanmış.

Hakim de bu bilirkişi raporunu dikkate almış ve Paskalya ve arkadaşlarını beraat ettirmiş.

Filipinler'den gelen mektupta, Paskalya ve arkadaşlarının, davanın bu noktaya gelebilmesi için büyük paralar harcadıklarını belirtiyor. Kimbilir kimleri zengin ettiler! Ancak Paskalya ve arkadaşları öylesine ahlaksızmış ki, çeşitli yerlere dağıttıkları paraları bile sendikadan karşılamışlar.

Ancak bu beraat kararı temyiz edilmiş.

Paskalya ve arkadaşlarının avukatı bir taraftan sendikadan büyük paralar alıyor, bir taraftan da "burayı da hallederim; bu işi bitti bilin," diye güvence veriyormuş.

Ancak beklenmedik birşeyler olmuş. Filipinler Temyiz Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozmuş.

Hem de ne bozmuş.

Paskalya ve arkadaşları şaşkına dönmüşler.

Mektupta yazdığına göre, yerel mahkeme, Filipinler Temyiz Mahkemesi'nin kararına uyacakmış. Hırsızların derhal tutuklanması bile sözkonusuymuş.

Mektubu yazan keyiften uçuyordu. Kolay mı; sendikacılığın adını kirleten hırsızlar kaçamamış; dağıttıkları rüşvetlere rağmen adaletin elinden kurtulamamış.

Filipinler'den gelen mektup burada bitiyor.

Bakalım hikaye nasıl bitecek!

Türkiye'de böylesine ahlaksız ve şerefsiz sendikacıların bulunmadığını bilmek ne büyük bir mutluluk.

İçiniz rahat olsun; Türkiye'de sendikacılar, aralarında böyle aşağılık hırsızları barındırmazlar.