

ÜYELERİNE SALDIRANLARI DESTEKLEYEN YÖNETİCİLER

Aydınlık Gazetesi, 11 Haziran 2013

Yıldırım Koç

Herhalde on yıl kadar önceydi. 1 Mayıs kutlamaları için Ankara Garı'nın önünde toplanmıştık. Etraf sakindi. Emniyet'in sendikalar masasından bir polisle sohbet ediyorduk. "Bugünü olaysız tamamlayacağız, herhalde," dedim. Polis memuru, "Hocam, Emniyet istemedi mi olay çıkmaz ki zaten" dedi.

Ankara'da eylemler 31 Mayıs Cuma akşamı Kuğulu Park'ta başladı. Ankara dışında olduğum bir gece hariç, Kuğulu ve Kızılay'daki eylemlere katıldım.

Polisin saldırmadığı eylemler son derece barışçıldı; hiçbir taşkınlık yapılmadı.

Polisin, Anayasanın güvence altına aldığı gösteri hakkını ihlal ederek barışçıl göstericilere saldırdığı durumlarda olaylar yaşandı, insanlar ve çevre esnafı zarar gördü.

İstenmeyen olayların sorumlusu, Anayasal haklarını kullanan milyonlarca insanımızın üzerine polisi süren hükümettir.

Peki, 6 Haziran 2013 günü Türk-İş, Memur-Sen, Hak-İş, TOBB, TZOB ve TESK ne dedi?

Türk-İş'in genel başkanı, akil Mustafa Kumlu.

Memur-Sen'in genel başkanı, akil Ahmet Gündoğdu.

Hak-İş'in genel başkanı, akil Mahmut Arslan.

TOBB'un genel başkanı, akil Rifat Hisarcıklıoğlu.

TZOB'un (Türkiye Ziraat Odaları Birliği) genel başkanı, akil Şemsi Bayraktar.

TESK'in (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu) genel başkanı, akil Bendevi Palandöken.

Müthiş bir tablo.

Hükümetin akileri biraraya gelmişler, çağrı yapıyorlar.

Ne diyorlar?

"Son günlerde gösterilerin, marjinal gruplar tarafından farklı mecralara çekilmek istendiğini; gelişmelerin ülkemiz üzerinde kötü emelleri olanlara hizmet etmeye zemin hazırladığını üzülerək görüyoruz."

Eğer "marjinal gruplar" milyonları yönetecek kadar güçlüyse, onların marjinalliğinden söz edebilmek için "hükümet akili" olmak gerekir.

Hükümet akileri şöyle diyor:

"Tüm dünya sorunlarla boğuşurken, herkesin bakışlarının yükselen Türkiye üzerinde odaklandığı bu dönemde, huzura ve istikrara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Şunu kimse unutmamalıdır ki, sokakların huzur ve güveni, çocuklarımızın ve Türkiye'nin geleceği açısından son derece önemlidir. Şiddet ve kavga, hiçbir şeyi çözmediği gibi sorunları içinden çıkılmaz hale getirir. Hiçbir hak arayışı, vatandaşımızın can ve mal güvenliğinin tehlikeye sokulmasına, esnafın tüccarın mağduriyetine ve vatandaşlarımızın vergileriyle temin edilen kamu mallarına zarar verilmesine gerekçe olamaz. Samimi vatandaşlarımız bu hususta duyarlılık içerisinde olmalı ve yakma, yıkma gibi suç teşkil eden fiillerin hak ve özgürlükleri gölgelemesine izin vermemelidir. Demokrasi içinde ve demokratik kurum ve kurallara saygılı olarak hareket edilmelidir. Devletimiz ve kurumlarımız da, samimi vatandaşlarımızın, demokratik haklarını kullanmalarına sonuna kadar imkân sağlamalıdır."

Hükümet akileri, hükümetin anti-demokratik politikalarını ve hükümetin emriyle halkımıza zulüm yapan polisin davranışlarını eleştirmiyor.

Eli sopalı çetelerin saldırılarına tepki göstermiyor.

Halkımızın barışçıl ve demokratik eylemlerine saldırarak olay yaratan, insanlarımızın ölümüne, yaralanmasına, sakat kalmasına neden olanların davranışlarını (bunlardan söz etmeyerek) onaylıyor. Sonra da halkımıza ders vermeye kalkıyor.

Eylemlere katılanlar içinde Türk-İş, Hak-İş ve Memur-Sen'e bağlı sendikaların üyeleri var.

Eylemler içinde TESK üyesi odalara bağlı esnaf-sanatkar var.

Eylemlere, TZOB'a bağlı örgütlere üye çiftçilerimiz de katılıyor.

Eylemlerde onurlu/vatansever/yurtsever işverenler de yer alıyor.

Gün, üye tabanına saldıranların yanında yer alanlarla mücadele günüdür.