

KÜRT MİLLİYETÇİLERİ VE DEMOKRASİ MÜCADELESİ?

Aydınlık Gazetesi, 10 Haziran 2013

Yıldırım Koç

Milyonlarca onurlu/vatansever/yurtsever insan sokaklarda demokrasi mücadelesi veriyor. Bu eylemler demokrasi mücadelesinin mihenk taşıdır, turnusol kağıdıdır. Eylemlere katılanlar Türkiye'nin anti-emperyalist ve millici/yurtsever cephesinde yer alanlardır. Türkiye'de demokrasi, AKP'ye ve ABD/AB emperyalizmine karşı verilen mücadeleyle gelişebilir. Türkiye halkı, yani Türk milleti, AKP'ye ve ABD/AB emperyalizmine karşı verdiği bu mücadelede, kimin dost, kimin düşman olduğunu açıkça görüyor.

Bugünün görevi, bu büyük mücadeleyi siyasi önderlik altında örgütlemek ve daha etkili hale getirmektir.

Bu demokrasi mücadelesinde yer almayanlar karşı taraftadır; emperyalizmin ve AKP'nin politikalarını onaylayanlar ve destekleyenlerdir.

Kimse bu süreçte sesini çıkarmadan "tarafsız" rolünü oynamaya kalkmasın. Kimse, "biz de varız" dedikten sonra parmağını kıpırdatmayan sahtekarlara inanmasın. Kimin sokaklarda ve meydanlarda olduğunu hepimiz biliyoruz. Bari sadece sussunlar; sahtekarlıklarına kanacak kadar salak olduğumuzu sanma aptallığını göstermesinler.

BDP nerede? PKK ne yapıyor? Silahlı veya silahsız Kürt milliyetçilerinin demokrasi mücadelemizdeki yeri ne?

Ankara'da Güneydoğu Anadolu'dan gelen TOMA'ları görüyoruz.

Sırrı Süreyya Önder, Gezi Parkı'nda eylemin başında önemli bir görev yerine getirdi. Ancak BDP'liler ona bunun bedelini ödettiriyorlar.

KESK Genel Başkanı Lami Özgen, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın görevlendirdiği "akıl"lerden biri; hükümet akıllığı görevini hükümetin demokrasiye yönelik saldırılarına rağmen kararlı bir biçimde sürdürüyor. KESK içinde de Lami Özgen'in hükümet akıllığına karşı ciddi bir tepki yok.

KESK ve KESK'e bağlı sendikaların yöneticileri, halka böylesine baskı uygulayan bir hükümetin akıllığını kabul eden ve ısrarla sürdüren bir genel başkanı içlerine nasıl sindirebiliyorlar, gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum.

Acaba 5 Haziran'daki genel grev girişiminin dışında Lami Özgen ve KESK içindeki Kürt milliyetçileri bizim demokrasi mücadelemizin sokaktaki eylemlerine katılıyorlar mı?

Eylemlere ilişkin haberleri hepimiz izliyoruz.

Hani demokrasi mücadelesi birlikte verilecekti?

Hani Kürt milliyetçileri Türkiye'de demokrasinin geliştirilmesi için çaba gösteriyorlardı?

Geçin bu hikayeleri!

Günümüzde Kürt milliyetçiliği emperyalizmin kuyruğuna katılmış, emperyalizmin yordakçılığını kabullenmiş, aşiret reislerinin, toprak ağalarının, tarikat şeyhlerinin, mafyanın, Kürt kökenli sermayedarların, her türlü gericiliğin değirmenine su taşıyan bir harekettir.

Her tarafta eylem var. Her tarafta demokrasi mücadelesi veriliyor.

Ama Kürt milliyetçilerinin etkili olduğu bölgelerde çıt çıkmıyor.

Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Hakkari'de direniş haberi okudunuz mu, izlediniz mi?

KESK Genel Başkanı hâlâ bu baskıcı hükümetin "akıl"i olmayı kabulleniyor. Benim 8 yaşındaki torunum, kendi yazdığı "hükümet istifa" pankartıyla eyleme katılıyor. Lami Özgen'in ağzından, milyonların dilinde olan "hükümet istifa" sözlerini duyamıyorsunuz. Hükümetin akilinden bunu beklemek de anlamsız zaten.

Ancak ne yazık ki Türkiye'nin bazı solcuları hâlâ, Lami Özgen gibi hükümet akilleriyle, Kürt milliyetçileriyle işbirliği yaparak Türkiye'de demokrasiyi geliştirebileceği hayaliyle yaşıyor.

Saflar zaten netti; daha da netleşti.

Hangi kökenden olursa olsun, onurlu insanlarımız demokrasiyi korumak ve geliştirmek için AKP'ye karşı eylemde.

Kürt milliyetçileri ise "hükümet istifa" veya "kahrolsun ABD/AB emperyalizmi" diyemiyor.