

23 NİSAN 1920, SİVAS VE TÜRK-İŞ

Aydınlık Gazetesi, 3 Haziran 2013

Yıldırım Koç

Türk-İş, Türkiye Cumhuriyeti, Atatürkçülük ve işçi sınıfına yönelik saldırılar karşısında sessizliğini koruyor; yer aldığı cepheyi açıkça ifade ediyor.

Çelişkilerin yoğunlaştığı, safların iyice netleştiği bir dönemdeyiz. Sessizliği “tarafsızlık” gibi göstererek her tarafı idare etmek uyanıklığı günümüzde işlemiyor.

Türk-İş, AKP’ye, emperyalizme, Suriye teröristlerine verilen desteğe, BOP’a, bölücü anayasaya, akillerin çalışmalarına karşı çıkmıyor. 8 Nisan’da Silivri’de, 23 Nisan’da Ankara’da, 1 Mayıs’ta Tandoğan’da, 19 Mayıs’ta Sıhhiye’de yoktu.

Bu konularda “tarafsızlık” yoktur; sessizliğin anlamı karşı safta yer tutmaktır.

Okuyucularımızın Türk-İş’i daha iyi anlayabilmesi için bir örnek vereyim.

Geçenlerde henüz 8 yaşını doldurmamış torunumuz bizdeydi. İlkokul 2. sınıfta. Ben salonun bir köşesinde kitap okuyordum. O da sehpadaki dergileri karıştırıyordu.

Bir ara heyecanla bağırdı: “Dede, ne yazmış bu adam, ya!”

“Ne yazmış?” diye sordum.

“23 Nisan 1920’de Millet Meclisi’nin Sivas’ta açıldığını yazmış,” diye yanıtladı.

“Olur mu, canım,” dedim, “kim bu kadar bilgisiz olabilir ki! Yanlış okumuşsundur. Kimmiş bunu yazan?”

“Ramazan Ağar diye biri,” dedi.

“Ha bak, o zaman başka; şaşılacak birşey değil,” diye yanıtladım.

Torunum, elindeki dergiyle yanıma geldi. Gerçekten de Yol-İş Dergisi’nin Nisan 2013 tarihli 107. sayısının Ramazan Ağar imzalı başyazısında şöyle yazıyordu: **“23 Nisan 1920: Sivas’ta ilk Millet Meclisimizin açıldığı tarihtir.”**

Torunum, “dede, kim bu adam?” diye sordu.

Ramazan Ağar’ın hem Yol-İş’in genel başkanı, hem de Türk-İş’in genel eğitim sekreteri olduğunu söyledim. “Türk-İş’in eğitim işlerinden Ramazan Ağar sorumlu” dedim.

“Ramazan Ağar hiç okula gitmemiş mi?” diye ısrar etti. “Geçen hafta bize okulda ilk Meclis’in Ankara’da kurulduğu tekrar tekrar anlatıldı.”

“Gitmiş, ama onun bilgi ve uzmanlık alanı başka” diye vaziyeti kurtarmaya çalıştım.

“Sen de onunla aynı alanda mı bilgilisin ve uzmansın?” diye sordu.

“Allah göstermesin,” dedim. “Ramazan Ağar sendikacılık tarihi ve çalışma mevzuatını pek bilmez. At yarışları ve diğer bazı başka konularda uzmandır.”

Torunum Ramazan Ağar’ı hiç sevmedi.

Başyazıda bir başka hata daha var.

Ramazan Ağar şöyle yazmış: “Baharın sendikal mücadelemiz açısından da önemi büyüktür. 1989 yılında kamu ve özel sektör çalışanlarının birlikte mücadelesi tıpkı bu yıl olduğu gibi, ‘bahara’ denk gelmişti. Tarihe de ‘Bahar Eylemleri’ olarak geçti.”

El insaf.

“Bahar Eylemleri” yalnızca kamu sektörü işçilerinin eylemleridir. Bu eylemlerde kamu ve özel sektör çalışanlarının birlikte mücadelesi söz konusu değildi. Ramazan Ağar eğer bu eylemlere katılmış olsaydı, bunun böyle olduğunu hatırlardı. Eylemlere katılmayan biri bile biraz kitap okusa, bu eylemlerin kamu sektörü ve özel sektör işçilerinin ortak eylemi olmadığını bilir.

Yol-İş Dergisi’nin sorumlu yazı işleri müdürü, Yol-İş Genel Sekreteri Tevfik Özçelik.

Dergi’nin yayın yönetmeni ise Yol-İş Genel Eğitim Sekreteri Ahmet Kılıç.

Hadi Ramazan Ağar derginin çalakalem yazdığı başyazısında böylesine hatalar yaptı. Tevfik Özçelik ve Ahmet Kılıç, bu dergi basılmadan önce, hiç olmazsa Ramazan Ağar’ın (hata yapılma olasılığı çok yüksek olan) başyazısını bile okumuyorlar mı?

Diyelim hadi onlar okumuyor, dergi çıktıktan sonra bir Allah’ın kulu bu yazıyı okuyup, hatayı tespit edip, hiç olmazsa dergi dağıtılmadan hatayı düzelttirmiyor mu?

Galiba Yol-İş Dergisi’ni pek okuyan yok.

Ne diyeyim!

Yazık, çok yazık.

Ama siz bu dergiyi bulun ve saklayın.