

GÜNÜMÜZÜN “KÜRT AMELE REİSİ REŞİT AĞA”SI

Aydınlık Gazetesi, 16 Nisan 2013

Yıldırım Koç

Özel olarak Mütareke Dönemi Osmanlı tarihi ile ilgilenmediyseniz “Kürt amele reisi Reşit Ağa”yı bilmezsiniz.

Prof.Dr.Tarık Zafer Tunaya'nın belirttiğine göre, “Kürt amele reisi Reşit Ağa” 17 Aralık 1334 (1918) tarihinde kurulan Kürdistan Teâli Cemiyeti'nin (Teâli: Yükselme, ululanma) kurucularından biri. Bu örgütün genel başkanı ise, gerici Şeyh Sait ayaklanması sonrasında oğluyla birlikte asılan Seyyit Abdülkadir Efendi'dir.

Emperyalistlerin paylaşım planlarına göre, günümüz Türkiye'sinin güneydoğu Anadolu bölümü İngiltere'nin sömürgesi olacaktı. Kürdistan Teâli Cemiyeti de geleceğin İngiliz sömürgesinin yerli işbirlikçileri olmaya heveslendi. Bu örgütün başını seyyitler, şıhlar, toprak ağaları çekiyordu. Ancak yanlarında işçiler de vardı. Emperyalistlerin uşaklığını kabul etmiş bu hain işçilerin başında da “Kürt amele reisi Reşit Ağa” bulunuyordu. Seyyit Abdülkadir'in çalışmaları sayesinde, Kürt kökenlilerin ağırlıkta olduğu hamallar loncası da İngiliz işbirlikçisi Kürdistan Teâli Cemiyeti'nin denetimi altındaydı.

Günümüzdeki bazı durumlara ne kadar çok benziyor, değil mi? Emperyalistlerin işbirlikçisi yapılar ve kişiler, ücretlilerin örgütlerini yönlendirebiliyor; bu örgütlerin yöneticileri emperyalistlerin ve gerici hükümetlerin işbirlikçiliğini kabulleniyor.

Emperyalistlerle işbirliği yapan padişah ve sadrazamlar, Kürdistan Teâli Cemiyeti'nin kurulmasını ve çalışmalarını destekliyordu.

Kürdistan Teâli Cemiyeti'nin, gerici Hürriyet ve İtilâf Fırkası ve 20 Mayıs 1919 tarihinde kurulan ve emperyalistlerin işbirlikçisi İngiliz Muhipler Cemiyeti (İngiliz Dostları Derneği) ile yakın ilişkisi ve işbirliği vardı.

Günümüzdeki bazı durumlara ne kadar benziyor, değil mi?

Yunanlılar 1921 yılı Mart ayında ikinci saldırıya geçeceklerdi. İngiltere'den onay istediler. Onay verildi. Yunan saldırısından önce Kürdistan Teâli Cemiyeti devreye sokuldu ve Seyyit Abdülkadir'in girişimleri sonucunda 6 Mart 1921 günü Sivas yöresinde Koçgiri ayaklanması başlatıldı. Yeni oluşmakta olan milli ordu, Koçgiri ayaklanmasını bastırma ve Yunan saldırısına karşı koyma gibi iki görevle karşı karşıya kaldı. Yunan ordusu İkinci İnönü Savaşı'nı kaybetti. Koçgiri ayaklanması bastırıldı. Ancak bu ihanet unutulmadı.

Tarihimizdeki bazı örnekler bugün yeniden sahnede.

İştirakçi Hilmi, sol söylemle hareket eden bir İngiliz ajanıydı. Grev yaptı, eylem yaptı, 1 Mayıs'ı enternasyonalde kutladı; ama haindi. Bedelini ödedi.

“Kürt amele reisi Reşit Ağa” işçiydi, ama haindi; Türkiye halkına ihanet etti; seyyitlerin, şıhların ve toprak ağalarının önderliğindeki bir örgütlenmenin kurucuları arasında yer aldı; çevresindeki Kürt hamalları bu yapılanmaya soktu. Akıbetini bilmiyorum.

Günümüze gelelim.

Emperyalistler bugün Türkiye'yi parçalamaya, Türkiye'de iç savaş, kardeş kavgası çıkartmaya çalışıyor.

Bunun için de etnik kimlikleri ve inançları kullanıyor; insanlarımızın milli kimliği ve sınıf kimliği yerine, etnik kimlik ve inanç kimliğiyle hareket etmesine çaba gösteriyor.

Bir kişinin işçi veya memur olması, onun “işbirlikçi” veya “hain” olamayacağı anlamına gelmez.

Bir kişinin kendisine “solcu” demesi de onu solcu yapmaz. Günümüzde solculuğun ölçütü, anti-emperyalistliktir, AKP'ye karşı tavır almaktır.

Emperyalistlerin ve AKP'nin değirmenine su taşıyanların, onların program ve projelerine hizmet edenlerin işçilik, emekçilik, solculuk iddiasında bulunması komiktir.

Kahrolsun günümüzün İştirakçi Hilmileri ve “Kürt amele reisi Reşit Ağaları”!