

ÖCALAN'IN MEKTUBU VE KESK GENEL BAŞKANI'NIN AÇIKLAMASI

Aydınlık Gazetesi, 30 Mart 2013

Yıldırım Koç

KESK Genel Başkanı Lami Özgen, emperyalizmin işbirlikçisi ve piyonu A.Öcalan'ın 21 Mart 2013 günü açıklanan mektubuna ilişkin olarak bir açıklama yaptı.

Lami Özgen, <http://firatnews.com/news/guncel/kesk-genel-baskani-ocalan-in-perspektifini-onemsiyoruz.htm> adresinde yayımlanan açıklamasında A.Öcalan'la yapılan görüşmeleri destekliyor, "Parlamento resmi olarak bazı kararlar almak suretiyle bu sürecin yürütülmesinde rol oynamalıdır," diyor.

KESK'e bağlı ESM Bursa Şubesi de 25 Mart 2013 günü yaptığı basın açıklamasında, Lami Özgen'i çok sert bir dille eleştirdi.

KESK emperyalizme karşı mıdır, değil midir?

Emperyalizme birkaç açıklamayla karşı olunmaz.

Türkiye halkının en büyük düşmanı emperyalizmdir.

AKP'yi yaratan, iktidara getiren, destekleyen, iktidarda tutan, ona istediklerini yaptırtan güç, ABD ve AB emperyalizmidir.

KESK emperyalizme karşıysa, bugün emperyalizmle nasıl aynı safa düştüğünü sorgulamak zorundadır.

KESK eğer emperyalizme karşıysa, emperyalizmin tezgahladığı bir oyunu nasıl destekler?

Emperyalizmin oyunu nedir?

Türkiye halkını veya Türk milletini oluşturan unsurları etnik temelde ve inanç temelinde ayırtmak, birbirine kırdırmak, Türkiye'yi kan gölüne döndürmek.

ABD emperyalizminin, AKP'nin ve PKK'nın bugünkü politikalarının özeti, A.Öcalan'ın 21 Mart 2013 tarihli mektubudur.

KESK Genel Başkanı Lami Özgen, Fırat Haber Ajansı'nın sitesinde yer alan açıklamasıyla emperyalistlerin ve AKP'nin tezgahladığı ve desteklediği bu oyunu onaylamaktadır.

Ziya Paşa'nın ünlü bir beyiti vardır: Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz / Şahsın görünür rütbe-i akli eserinde."

KESK'in bu tavrı, emperyalizmin işbirlikçiliğidir. Emperyalistlerin politikalarıyla aynı çizgiye düşmek, KESK'in tarihine kara bir leke olarak geçmiştir.

Ayrıca KESK'e bağlı sendikaların üyeleri de devlet memurluğu yaptıkları sürece, namusları ve şerefleri üzerine ettikleri yemini hatırlamak durumundadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 6. maddesine göre, devlet memurları aşağıdaki yemini etmek ve imzalamak zorundadır:

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılap ve İlkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine sadakatla bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma; insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim."

KESK genel başkanının böylesine açıklamalar yaptığı koşullarda, buna tepki göstermeyenler, namusları ve şerefleri üzerine ettikleri yemini çiğnemektedir.

Bu yemini edip, devlet memurunun maaşına ve güvencesine kavuşup, ardından da, "n'olacak ki, T.C.'yi aldattım" diyenlerin ne ölçüde namuslu ve şerefli olduğu sorgulanmalıdır.

Ya yemininizi edin, Türkiye'ye hizmet görevinizi yerine getirin ve böylece namuslu ve şerefli olun.

Ya da bu yemini etmeyin; emperyalistlerle işbirliği içinde bölmeye çalıştığınız Türkiye Cumhuriyeti'nin memuru olmayı reddedin; geçiminizi başka yerlerde arayın. Örneğin, bölücülüğü teşvik eden ve destekleyen emperyalistlerden proje alın; topraksız ve az topraklı köylüleri sömüren Kürt toprak ağalarına, aşiret reislerine veya şihlara yanaşma olun.