

PEVRUL KAVLAK NEYİ SAVUNDUĞUNUN FARKINDA MI?

Aydınlık Gazete, 11 Mart 2013

Yıldırım Koç

Türk Metal Sendikası 6 Mart 2013 günü 8 Mart kutlaması yaptı. Türk-İş Gn.Sek. ve Türk Metal Sendikası Gn. Bşk. Pevrul Kavlak şunları söyledi:

“Sayın Başbakanım, Biz artık bu terör belasından kurtulmak istiyoruz. (...) Anaların artık ağlamasını istemiyoruz. (...) Biz artık bu soruna çözüm istiyoruz. (...) **Sayın Başbakanım**; Her zaman söyledik, yine söylüyoruz. **Biz ayyıldızlı bayrağımız Misak-ı Milli sınırları içinde dalgalandıkça her türlü çözüme varız. Bu konuda attığınız adımların da destekçisiyiz.**”

Pevrul Kavlak bilerek yada bilmeyerek Türkiye’yi felakete sürükleyecek bir çizgiyi savunmaktadır.

Bugün emperyalist ABD’nin politikası, 1991 yılındaki oyunun benzeridir. Türkiye’nin ciddi cari açık sorunu vardır. Cari açığın bu denli büyük olmasının en önemli nedenlerinden biri, Türkiye’nin büyük petrol ve doğal gaz faturasıdır. Eğer Türkiye ile emperyalizmin denetimindeki ikinci İsrail (“Kürdistan”) bir federasyon çatısı altında bütünleşirse, Türkiye’nin döviz gereksinimi büyük ölçüde azalacak ve cari açık küçülecektir.

Pevrul Kavlak ne diyor?

Misak-ı Milli sınırları içinde ayyıldızlı bayrağımız dalgalanırsa, her türlü çözüme varmış.

Bunun anlamı nedir?

Ayyıldızlı bayrağı bölücüler de reddetmiyor. Hatta geçenlerde bu konuda bir gösteri bile yapıldı. Bir toplantıda ayyıldızlı bayrağın asılmasını isteyen kişi, bölücülüğün destekçilerindendi.

Pevrul Kavlak bilerek yada bilmeyerek emperyalistlerin ve bölücülerin değirmenine su taşıyor.

Misak-ı Milli sınırları nedir? Birçok insanın içeriğini bilmeden kullandığı kavramda ifadesini bulan sınırlar günümüzün Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları mıdır?

Hayır.

Bugün Misak-ı Milli sınırlarını savunmak, ABD emperyalistlerinin oyununa gelmek, onların ve işbirlikçileri bölücülerin tezlerini sahiplenmektir.

Misak-ı Milli (Ulusal Ant) İstanbul’da toplanan Meclis-i Mebusan’da 28 Ocak 1920 tarihinde imzalandı. Metnin hazırlanmasında Mustafa Kemal Paşa’nın taslağı esas alındı. Misak-ı Milli, 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi sırasında Osmanlı ordusunun kontrolü altındaki bölgeleri vatan toprağı kabul ediyordu. Ancak Mondros Mütarekesi sonrasında İngilizler antlaşmayı ihlal ederek bazı bölgeleri işgal ettiler. Lozan Antlaşması ve ardından İngiltere ile imzalanan antlaşmada Misak-ı Milli’de vatan toprağı olarak kabul edilen sınırlar korunamadı.

Misak-ı Milli’de kabul edilen sınır şöyleydi: “İskenderun Körfezi güneyinden başlayarak Antakya’dan, Halep ile Katma istasyonu arasında Cerablus Köprüsü güneyinde Fırat’a ulaşır, oradan Deyr-i Zor’a iner, sonra doğuya doğru uzanarak **Musul, Kerkük ve Süleymaniye’yi de içine alır.**” (Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, 2. Kitap, s.90).

Bugün Misak-ı Milli’deki sınırları savunmak, emperyalistlerin Türkiye’ye dayattığı federasyonu savunmaktır.

Bölücülerin böylesine bir taviz karşılığında ayyıldızlı bayrağımıza sahip çıkması da beklenen bir durumdur.

Misak-ı Milli sınırları içinde ayyıldızlı bayrağın dalgalanması koşuluyla her çözüme destek vermek, bölücülerin oyununa gelmektir.

Misak-ı Milli sınırları değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünkü sınırları korunmalı ve savunulmalıdır.

Ayyıldızlı bayrak yetmez; Türkiye Cumhuriyeti devletinin üniter yapısının ve Türk milletinin bütünlüğünün savunulması gerekir. Ancak ne yazık ki Kavlak’ın konuşmasında “Türk milleti” ve “üniter yapı” sözcükleri yok.

Üniter yapı ve Türk milletinin bütünlüğünden söz edilmeden yapılan “analar ağlamasını” veya “çözüm” edebiyatı, bölücülüğe hizmettir.