

HIRSIZLARA VE HAINLERE BEDDUALAR

Aydınlık Gazetesi, 23 Şubat 2013

Yıldırım Koç

Kötü bir dönemde yaşıyoruz. Haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik, ahlaksızlık, şerefsizlik, hainlik, yağma, talan, soygun, hırsızlık diz boyu.

Bu sömürü düzeninin ve bu çürümüş insan ilişkilerinin değişmesi için mücadele edenler var. Ancak halkımızın büyük bölümü yüzyıllardır süren çaresizlik içinde müthiş bir beddua ve küfür hazinesi oluşturmuş. 9 Haziran 2012 tarihli Aydınlık'ta "Hırsızlar ve Beddualar" başlıklı yazımda bu beddualardan bazı örnekler vermiştim.

Beddua ve küfür, çaresizliğin ürünüdür. Halkımız galiba yüzyıllar boyunca epey çaresiz kalmış ki, gerçekten olağanüstü zenginlikte ve ürkütücülükte bir beddua hazinemiz oluşmuş.

Bedduanın eşanlamlısı "kargış"tır. Bazı yörelerde "garış" da derler. "İlenç" sözcüğü de beddua anlamına gelmektedir.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Prof.Dr.Halil Ersoylu'nun "**Türk Dilince Dualar, Beddualar Sözlüğü**" (Ötüken Yay., İstanbul) yayımlandı. Beddualar bölümünü okudum. İlginç bulduklarımı aşağıda aktarıyorum. Ancak bazı beddualar gerçekten ürkütücü. Aktarmaktan bile çekindim.

Benim ilgilendiğim alanda bazı hırsızlar var. Birçok kişi de kul hakkı yiyen, kendisine emanet edilen paraya hiyanet eden bu hırsızlara yardımcı oluyor, onları çeşitli platformlarda ve mahkemelerde savunuyor. Türkiye'de yargının işleyişindeki aksaklıklar nedeniyle, özellikle yolsuzluk, hırsızlık soruşturmasına maruz kalanların ancak çok küçük bir bölümü hak ettikleri cezayı alıyor. Aşağıdaki bedduaları öncelikle bu işlere bulaşanlar için düşünün. Ancak kitaptaki ürkütücü bedduaların bir bölümünü, öğrendiğim ve nefret ettiği bu hırsızlar için bile tekrarlayamadım.

Etrafta çok sayıda yabancı casus ve onlara yardımcı olan hainler de var.

Ben bu bedduaları, ülkemizdeki tüm hırsızları ve hainleri düşünerek aktarıyorum.

Ben sık sık hırsızlara ve hainlere beddua ediyorum. Siz de edin. Ancak beddua etmekle yetinmeyelim; hırsızlardan ve hainlerden hesap sorulması için daha etkili bir mücadele verelim.

Ancak yine de bedduaları eksik etmeyin.

Bu topraklarda yaşayanlar, göle yoğurt mayası çalan Nesreddin Hoca'nın torunlarıdır. Belki göl maya tutar; belki bizim mücadeleyle yapamadıklarımızı beddualar halleder. Allah'tan umut kesilmez.

Hırsızları, kul hakkı yiyenleri, emperyalistlere uşaklık edenleri beddualarımızdan mahrum bırakmayalım.

Beddua hazinemizin zenginleşmesine de katkıda bulunalım.

Prof.Dr.Halil Ersoylu'nun kitabından seçme bazı beddualar bizlere yol gösterebilir, ışık tutsun!

Allah cami gibi dert, minare gibi fitil versin.

Allah, güvendiğin bütün dalları kırıp, kanadını kolunu kötürüm sarıp, cami avlusuna mendili serip, elini ellere salan eylesin.

Allah, kadınlar kapısında kışlatsın.

Allah, yataklara düşüp süründürerek, dermansız dertlere büründürerek, edepten namustan arındırarak, düşmanı hâline gülen eylesin.

Arkandan teneke çalalar.

Bir eline aldığın pul olsun dökülsün, öbür eline aldığın kül olsun savrulsun.

Cami avlularından mendilin kalkmaya.

Dokuz yorgan parçalasın ölmesin.

Ekmeğini it, yakarı bit yiye.

Gökte bulut yokken dolular yağsın; emeğin zayı olsun, fidan bitmesin.

Gözünü toprak doyursun.

Gün gele kara gele,yüreğine yara gele.

Kollarına kelepçeler takılsın.

Kuruş kuruş dilenesin.

Meteliğe kurşun atasın.

Öyle bir dert tutasın ki, dermanı kuş sütü, eşek boynuzu ola inşallah.

Sen kazanasın, eller yiye.

Varın yoğun sele, yele gide.

Varlık bul dirlik yüzü görme.

Yattığın yatak demir, diken olsun.

Yorganın ot, yastığın taştan olsun.

Bu beddualara hep birlikte ve tüm kalbimizle "Amin" diyelim!