

2013'ÜN EKMEĞİ GEÇEN YILLARDA YENMİŞTİ

Aydınlık Gazetesi, 22 Ocak 2013

Yıldırım Koç

Topkapı Şişe Cam direnişi sırasında kendileriyle görüşen işçilerin en büyük yakınma konusu, işsiz kalmaları durumunda kredi borçlarını ödeyemeyecek olmalarıydı.

TTK Genel Müdürü 9 Ocak günü yayınladığı bildirimde, Zonguldak'ta kredi borçlarını ödemeyen işçilerin işten çıkarılacağı tehdidini savurdu.

Geçen akşam bir arkadaş telefonla aradı. 2004 yılından beri çalıştığı fabrikadan kıdem tazminatını alarak ayrılmak istiyordu. Nedenini sordum. Kredi kartı borçlarının biriktiğini ve ücretiyle borçlarını ödeyemediğini anlattı.

Bir arkadaşım geçenlerde Ankara yakınlarında bir köye gitmiş. Kahvede sohbet ederlerken ikide bir "temiz adam kalmadı" lafı geçiyormuş. Bu ifade birkaç kez kullanılınca, ne demek istediklerini sormuş. Meğer köyde herkes tüketici kredisi ve kredi kartı kullanmış. Herkes borçluymuş. Bu arada herkes birbirine kefil olmuş. "Temiz adam kalmadı" sözünüle kastedilen, icrasız insanın kalmamasıymış. Köyde herkese icra gelmiş. Tebligatları almayarak hacizleri engellemeye çalışıyorlarmış. Bu nedenle gündüzleri köye gelen yola bir bekçi dikiyorlarmış. İcra görevlilerinin geldiği tahmin edildiğinde bu kişi düdüğünü çalıyor, herkes saklanıyormuş.

"Tebligatı muhtara yaparlar," dedim.

Olaya tanık olan arkadaşım, "muhtar da aynı durumda, o da kaçıyormuş," dedi.

Bunlar son günlerde gündeme gelen birkaç örnek.

Kapitalizmin sahte cenneti çöktü.

İki rakamı hatırlatayım.

2002 yılı sonunda tüketici kredisi bakiyesi 2,8 milyar liraydı. 2012 Haziran'ında 168,7 milyar lira oldu. Tüketici kredisi kullananların sayısı 2002 yılında 1,7 milyondur; 2012 yılı ortalarında 13,2 milyon oldu.

2002 yılında kredi kartlarından 25,7 milyar lira borç alınmıştı. 2011 yılında 293,8 milyar lira alındı. 2012 yılında bu rakam 400 milyar liraya yaklaştı.

İnsanlar borçlanarak, gelecekte elde edeceğini umduğu gelirleri bugünden harcayarak, başını sokacağı bir eve, ayağını yerden kesen bir arabaya sahip oldu. Cep telefonunu, evindeki televizyonu, mobilyasını yeniledi. Sanki kapitalizm ve AKP refah sağlıyordu.

İşin acısı şimdi çıkıyor.

Herkes borçlu.

Sahte cennet çöküyor.

Sağlıkta özelleştirmenin etkileri hissedilmeye başlandı. Giderek daha fazla ilaç ve hizmet, SGK kapsamı dışına çıkarılıyor; katkı payları giderek artıyor.

Eğitimde dayanaksız patlamanın etkileri hissedilmeye başlandı. 1,8 milyon olan üniversite öğrencisi sayısı 4,0 milyona çıktı; işsizlerin sayısı 2,0 milyon azaltıldı. Ancak hesapsız kitapsız açılan üniversiteler ve artan kontenjanların ürünü gençler günümüzde kitleler halinde işsizler ordusuna katılıyor. Üniversite mezunlarının büyük bölümü işsiz kalıyor veya gördükleri eğitimle uzaktan yakından ilgisi olmayan alanlarda çok düşük ücretlerle işe girmek zorunda kalıyor; veya bunalıma giriyor.

Diğer taraftan 19 Mayıs, 29 Ekim, 10 Kasım, 13 Aralık gibi kitlesel eylemlerle korku duvarı aşıldı. Emperyalizmin derinleşen krizi ve iktidarın birbiri ardı sıra başarısız kalan girişimleri, kitlelerin huzursuzluğunun eyleme dönüşmesinin altyapısını oluşturuyor.

2013'e güzel başladık. Ekmek isteyen borç alamayacak; artık mücadeleye girecek.

1989 yılında Demir Çelik grevi sırasında Karabük'te düzenlenen bir yürüyüşte zayıf, üstü çıplak bir işçinin taşıdığı pankartta "Ekmek yoksa, barış da yok" yazıyordu. Aynı slogan Topkapı Şişe Cam direnişinde de atıldı.

2013'te ekmek yok. İnsanlar gelecekte elde edebilecekleri ekmekleri 2002-2012 döneminde yediler. 2013'e ekmek kalmadı.

Gözükütüğü kadarıyla, 2013'te barış ve istikrar da olmayacak.