

MUSTAFA KEMAL'İN ASKERİ İŞÇİLER

Aydınlık Gazetesi, 21 Ocak 2013

Yıldırım Koç

Topkapı Şişe Cam Fabrikası'ndaki direniş sırasında işçiler 5 Ocak 2013 günü çatıya çıktı, Türk bayrakları açtı, Atatürk fotoğrafı taşıdı ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye slogan attı.

Yatağan işçileri de 15 Ocak 2013 günü özelleştirmeyi önlemek için barikatları aştığında "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını atıyorlardı.

İki direniş de başarılı oldu.

Tabii ki başarı yalnızca atılan bu slogana bağlı değil; ancak o sloganı atan, sınıf mücadelesi ile vatan ve cumhuriyet mücadelesini bütünleştiren bir anlayış olduğu için başarılı oldu.

İki direnişte de kimse "küresel saldırıya karşı küresel direniş" diye bağırmadı. Direnişçiler, Avrupalı veya Amerikalı işçilerin gelip onlara destek vermesini istemedi. Böyle bir umutları da, beklentileri de yoktu. Ancak özellikle Topkapı Şişe Cam direnişinde diğer cam fabrikalarının işçilerinin, diğer işyerlerinin işçilerinin ve halkın büyük bir desteği yaşandı. Şirket geri adım atmasaydı, Topkapı Şişe Cam direnişi de Tekel direnişi gibi efsaneleşecekti. Herhalde İstanbul'un dört bir yanından binlerce insan desteğe koşacaktı. Korkunun henüz kırılmadığı Tekel direnişi sırasında sağlanan desteğin kat kat fazlası, korkunun aşıldığı ve herkesin sorunlarının daha da yoğunlaştığı bir dönemde kamuoyuna yansıyacaktı.

Emperyalizmin ülkemize, halkımıza ve işçi sınıfımıza yönelik saldırısı yoğunlaşarak sürüyor.

Bu saldırılara karşı kim nerede saf tutuyor?

Emperyalist ülkelerin işçi sınıfları bizim emperyalizme karşı mücadelemizde yanımızda mı?

Geçmişte de yanımızda değillerdi; bugün de yanımızda değiller.

1919-1922 mücadelemiz sırasında, Uluslararası Sendikalar Federasyonu adıyla gelişmiş kapitalist ülkelerin sendikalarını biraraya getiren önemli bir örgütlenme vardı. Uluslararası Sendikalar Federasyonu'nun çalışma raporlarını ve dergilerini inceleme olanağım oldu. Milli Kurtuluş Savaşımızı destekleyen herhangi bir eylem ve hatta bir açıklamaya bile rastlamadım. Sanki bu tarihlerde Anadolu'da emperyalizme karşı bir mücadele verilmiyordu.

Günümüzde emperyalist ülkelerin işçi sınıfları ve onların etkili olduğu Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) ne yapıyor? Özelleştirmelere, taşeronlaşmaya, kiralık işçi bürolarına, kıdem tazminatının tasfiye edilmesi girişimlerine karşı çıkıyor mu?

Hayır.

Bazılarının sandığı gibi, ortada "küresel saldırıya karşı küresel direniş" filan yok. Emperyalist ülkelerin işçi sınıfları ve sendikaları, kendi sermayedarlarıyla kolkola, emperyalist sömürünün sürmesi için çaba gösteriyorlar. Bunun en açık göstergesi, 2003 yılında Irak'a yapılan saldırı konusunda takındıkları tavidir. Bugün de Suriye konusunda aynı tavrı sürdürüyorlar, teröristleri destekliyorlar.

O zaman işçi sınıfımızın izlemesi gereken ve izleyemeye başladığı doğru tavır nedir?

Vatan ve cumhuriyet mücadelesiyle işçi sınıfının günlük ekmek ve nihai kurtuluş mücadelesini bütünleştirmek.

Özelleştirme karşıtı eylemlerde "Tekel vatandır, vatan satılmaz" sloganları gelişmişti.

Şimdi işçi eylemlerinde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı, bu çizginin daha da derinleşerek yerleştiğini gösteriyor.

Mustafa Kemal, Türkiye'nin milli demokratik devriminin önderidir. Onun zamanında halkımızın yüzde 80'inden fazlası köylülüktü; devrimimizin ilk aşaması köylü ağırlıklı oldu. Günümüzde Türkiye'nin milli demokratik devrimini korumanın yolu, onu daha da geliştirmekten ve anti-emperyalist milli cephenin işçi sınıfı ağırlıklı olmasını sağlamaktan geçmektedir.