

GÖNLÜNÜZDEN GEÇEN VE GERÇEKLİK

Aydınlık Gazetesi, 12 Ocak 2013

Yıldırım Koç

Sol'da en çok kullanılan sözlerden biri, "somut şartların somut tahlili"dir. Gerçekten somut şartların somut tahlili yapılmadan politika geliştirilirse, insan kafasını kayalara çarpar. Bireylerin ve hatta çok iyi hazırlanmış örgütlerin bile tarihsel süreçleri belirleme gücü yoktur. Toplumların gelişiminin nesnel kuralları vardır. Kitleler, genellikle bu kurallara uygun hareket eder. Bireyler ve örgütler ancak tarihin onların önlerine koyduğu görevleri, belirli koşullarda yerine getirmeye çalışır. Başarı, somut şartların somut tahlilinden geçer. Birey ve örgüt önemlidir; ancak toplumların gelişim süreci içinde.

Asgari ücret 2013 yılının ilk yarısı için net 774 lira olarak belirlendi.

Bunun arkasından ne yorumlar yapıldı, ne yorumlar!

Asgari ücretin düşüklüğünden ve her geçen gün daha da azalmakta olduğundan söz edildi.

Hani somut şartların somut tahlilini yapacaktık!

Genel bir kural var.

İnsanların gerçek gelirleri mutlak anlamda düşerse, tepki gösterme eğilimine girerler.

Ancak dikkat edin! "İnsanların gerçek gelirleri düşerse" diyorum. "İnsanların gerçek gelirleri düşükse" demiyorum.

Bu ikisi birbirinden çok farklıdır.

Geliriniz geçmişten beri düşükse, bu düşüklüğün sürmesi kolay kolay kitlesel tepki yaratmaz.

Geliriniz geçmişe göre mutlak anlamda düşerse, tepki gösterme eğilimi ortaya çıkar. Bu eğilimin kitlesel tepkiye dönüşebilmesi ise ancak hakim sınıflar cephesinde bir çatlakla mümkündür.

Eğer gelirin düşmesi ile düşüklüğünü karıştırırsanız, gerçekçi olmayan beklentilere girer ve ardından hayalkırıklığına kapılırsınız.

Türkiye'de 4,8 milyon işçi asgari ücret alıyor.

Asgari ücret düşük mü?

Nereden baktığınıza bağlı.

Yeni işçi olmuştanız, köyde düzenli bir geliriniz olmadığı için kente göç etmiş ve sigortalı bir iş bulmuşsanız, asgari ücret aldığınızda halinize şükredebilirsiniz.

Eğer bu olguyu gözden kaçırsanız, somut şartların somut tahlilini yapmazsanız, ayda 774 lira alıp hâlâ sesini kitlesel biçimde çıkartmayan insanı cahillik veya korkaklıkla suçlayabilirsiniz.

AKP kendi açısından önemli bir iş yaptı; bu nedenle de asgari ücretli işçiden oy alabiliyor.

Ezbere konuşmayalım; somut şartların somut tahlili için verilere bakalım.

AKP iktidara geldiğinde, 1 Temmuz 2002 tarihinde yürürlüğe giren asgari ücret uygulanıyordu. İşçinin eline net 184,3 TL geçiyordu.

Asgari ücretli bir işçi 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren net 774,0 TL alıyor.

Bu dönem boyunca net asgari ücret 184,3 liradan 774,0 liraya yükseldi; yüzde 320 oranında arttı, 4,2 katına çıktı.

Peki, bu dönemde tüketici fiyatları endeksi nasıl arttı?

2002 Haziran sonunda 6444,7 olan endeks 2012 Aralık sonunda 18.568,7 oldu. Aynı dönemde fiyatlar yüzde 188 arttı; 100 lira 288 lira oldu.

Bu durumda 2002-2013 döneminde gerçek net asgari ücret nasıl değişti?

Gerçek net asgari ücret yüzde 46 oranında arttı.

Eğer ekonomi bilginiz gazete muhabirlerinin aktardıklarıyla sınırlıysa, hemen Türkiye İstatistik Kurumu'nun endekslerine güvenilemeyeceğini, bu endeksin hesabında viski, deodorant, şemsiyenin bile bulunduğunu söyleyebilirsiniz.

Eğer zahmet edip TÜİK'in internet sitesinde ilgili bölüme girerseniz, fiyat endekslerinin son derece karmaşık bir biçimde hazırlandığı, ortalamanın hesabında her ürünün ayrı ağırlığının olduğunu görürsünüz.

Politika yapacaksanız, gönlünüzden geçeni değil, gerçekleri görün!

Asgari ücret düşük; ancak son on yılda net gerçek asgari ücret yaklaşık yüzde 46 oranında arttı.

Düşük olmakla düşmeyi karıştırırsanız, kılavuzunuz bilim değil, karga olur.