

MANDA VAR; MANDA VAR!

Aydınlık Gazetesi, 17 Aralık 2012

Yıldırım Koç

Dilenci dilenir. Sizin inançlarınıza veya duygularınıza seslenerek sizden para ister. Dilenciyseniz, size para verene somut bir çıkar sağlamak zorunda değilsiniz. Hayır dua etmek yeterlidir. Bazıları dilenciye küçümser; halbuki kendi yaptıkları dilencilikten beterdir. Dilenci birilerinden para ister; paranın karşılığında birşey vermez. Bazıları birilerinden para ister; karşılığında ülkesinin ve temsil ettiği kesimin çıkarlarına zarar vermeyi kabul eder.

Günümüzde sendikaların asıl görevlerini yerine getirmelerinin önünde çeşitli engeller var. Bu engellerden günümüzde özellikle ikisi öne çıkıyor. Bazı sendikalarda yolsuzluklar var. Bazı sendikalar, emperyalistlerden para alıyor.

Emperyalistlerden para alanlar açıkça dilencilik yapsalar birşey demeyeceğim; çünkü dilenci sadaka karşılığında birşey vermez. Dilencilik yapan yalnızca kendisini küçültmekle kalır. Emperyalistlerin “başlarının gözlerinin sadakası” olarak para dağıtma alışkanlığı veya inancı yok. Para verirlerse karşılığını alırlar.

Emperyalistlerden çeşitli adlar altında para alanların ödediği karşılık nedir?

Para alan istihbarat toplayabilir; sendikacılık hareketini emperyalistlerin istediği program doğrultusunda yönlendirmeye çalışabilir.

Para alıyorsanız, örneğin, emperyalistlerin AKP’ye dayattığı Suriye politikasına karşı çıkamazsınız; hatta, emperyalistlerin politikalarını savunmak zorunda kalırsınız.

Sadaka değil de, karşılığında bedel ödenecek biçimde para almak böylesine zor bir iştir.

Irak’ta emperyalist ABD bir milyona yakın insanı katlettiğinde, kutsal mekanlarda savunmasız insanları kurşunladığında sesiniz çıkmaz.

Susarsınız; sonra da belki namaz kılıp, zekat verip, hatta hacca gidip, affedilmez günahlarınızdan arındığınızı zannedersiniz.

Emperyalistlerden para alan, mandacıların mandası olur.

Ekiden ülkemizde çok sayıda manda vardı. O mandaların sayısı azalırken, emperyalistlerin mandası olmayı kabullenenlerin sayısı artıyor.

Manda ilginç bir hayvandır. Afyon’un güzel kaymağının kaynağı manda sütüdür. İri, siyaha yakın renkli, seyrek uzun kıllı kocaman bir hayvandır. Sulak yerlerde yaşar. Bazı yörelerde camız veya camış, bazı yörelerde kömüş denir. Mandacı da manda yetiştiren kişidir.

Ancak “manda” sözcüğünün bir başka anlamı daha var. 1919 yılında, Birinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan Milletler Cemiyeti, bazı bölgeleri emperyalist ülkelerin hakimiyeti altına verdi. Örneğin, Osmanlı’dan koparılan Irak, İngiltere’nin mandası yapıldı. “Manda” sözcüğü, “sömürge”nin nazik ifadesidir.

Emperyalistler uyanıktır; sadaka vermez.

Emperyalistler para dağıtıyorlarsa, “manda” peşindedirler.

Parayı alırsan, mandalaşırsın. Mandalaşırsan, “manda gibi yer,” “manda gibi yayılır”sın; “manda gibi hantal” olursun.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, emperyalist ABD’nin Dayanışma Merkezi’nin, emperyalist Almanya’nın Friedrich Ebert Vakfı ve Rosa Luxemburg Vakfı’nın, Soros’un, emperyalist Avrupa Birliği’nin, ABD’nin ve diğer bazı başka ülkelerin parasını alabilmeyi kolaylaştırdı.

Yazık etme kendine ve sendikacılığa!

Lüks otellerde toplantıya katılmak, yurtdışı gezilerine gitmek, cebine biraz dolar veya euro konmasını sağlamak için mandalaşmaya değer mi?

Vatan millet, din iman söz konusu olunca bol laf edersin.

Bırak bu lafları; mandalığı bırak; onurlu bir insan ol!

Gerçek mandanın insanlığa yararı var.

Mandalaşan insanların ise efendileri dışında herkese zararı söz konusu.

Gerçek mandaların sayısını artıralım; mandalaşan insanlardan hesap soralım!