

AMERİKALILAR YENİDEN SENDİKA PİYASASINDA

Aydınlık Gazetesi, 3 Aralık 2012

Yıldırım Koç

Türk Metal Sendikası'nın aylık yayın organı olan derginin Eylül 2012 sayısında bir sayfalık "Dünya Sendikaları Türk Metal'i Ziyaret Ediyor" başlıklı bir haber var.

Haberde şöyle yazıyor: "ABD'nin en büyük işçi konfederasyonu Amerika Emek Federasyonu ve Sanayi Örgütleri Kongresi (AFL-CIO)'nun yan kuruluşu olan Dayanışma Merkezi'nden, Avrupa ve Orta Asya Bölge Program Direktörü Rudy Porter ve Hükümet İşleri Direktörü Mark Hanken sendikamızı ziyaret etti." (s.24)

Amerikalılar yalnızca Kürecik üssüyle, patriot füzeleriyle gelmekle kalmıyor, sendika adı altında istihbarat örgütleriyle de geliyor.

Dayanışma Merkezi nedir?

Yazıda ileri sürüldüğü gibi AFL-CIO'nun yan kuruluşu mudur?

Yoksa emperyalist ABD devleti tarafından finanse edilen ve kullanılan bir örgütlenme midir?

Bir örgütün kimin hizmetinde olduğunu anlamak için yapılması gereken ilk iş, onun finansmanına bakmaktır.

Dayanışma Merkezi'nin 2011 yılı Yıllık Raporu'na göre, örgütün 2011 yılı gelirleri toplamı 30,5 milyon dolardı. Bu toplam paranın 28,6 milyon doları Amerikan devletinden alınıyordu. Ayrıca 1,1 milyon dolarlık bir kaynak da yine Amerikan devletinden aynı (malsal) yardım olarak alınıyordu. Sendikaların katkısı yalnızca 492 bin dolar düzeyindeydi. Diğer gelirler de 307 bin dolardı.

Diğer bir deyişle, Dayanışma Merkezi denilen kuruluş öyle bir yapı ki, toplam gelirlerinin yüzde 97,4'ünü emperyalist ABD devletinden alıyor.

2011 Yıllık Raporu'nda bu örgütler de açıkça belirtilmiş: Amerikan Çalışma Bakanlığı, Amerikan Devlet Bakanlığı, Uluslararası Kalkınma Ajansı (AID), Ulusal Demokrasi Vakfı. Özellikle Ulusal Demokrasi Vakfı ve Uluslararası Kalkınma Ajansı, emperyalist ABD'nin ünlü kurumları. Soros'a gerek bile kalmamış.

Böyle bir örgüte AFL-CIO'nun yan kuruluşu diyebilir misiniz?

Bir yan kuruluşluk söz konusuysa, AFL-CIO isimli örgüt Amerikan emperyalizminin yan kuruluşudur. Zaten tarihine baktığınızda, AFL-CIO'nun ABD dış politikasının katı bir savunucusu ve bazen kraldan çok kralcı olduğunu görürsünüz.

Dayanışma Merkezi denen yapı da Amerikan emperyalizminin beşinci kol faaliyetidir.

Sorulması gereken yeni soru şu:

Amerikan emperyalistleri Türkiye sendikacılık hareketiyle ilişkilerini 1992 yılında askıya almış gibilerdi. Türk-İş'in 1992 genel kurulunda yabancı devletlerden para alan kuruluşlarla işbirliği yapılmaması kararlaştırılmıştı. Ayrıca o yıllarda kullandıkları Asya Amerika Hür Çalışma Enstitüsü (AAFLI) isimli örgüt iyice deşifre olmuştu. AAFLI'yi deşifre eden çalışmaların başını da sevgili hocam Prof.Dr.Alpaslan Işıklı ve rahmetli ağabeyim Yücel Özkök çekiyordu.

20 yıldır piyasada gözükmeyen Amerikalılar niçin bugün yeniden sendikal piyasaya çıktılar?

Bayram değil, seyran değil, eniştem beni niçin öptü, mü?

Hem bayram, hem seyran.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaşanan kıyımın ardından ABD planlarının uygulanmasının önünde bir engel kalmayınca, sendikalarda çıkabilecek çatlak seslerin de kontrol altına alınması gündeme geldi.

Amerikan istihbaratçıları ve Türkiye'deki işbirlikçileri 1992 yılına kadar Türkiye sendikacılık hareketini yakından izliyorlar, kişi kişi kayıt tutuyorlardı.

Arada 20 yıllık bir boşluk var. Amerikalılara hâlâ istihbarat taşıyanlar varsa da, anlaşıldığı kadarıyla, yeni dönemde bunları yeterli bulmuyorlar.

Kalkıp Türkiye'ye geliyorlar.

Önce de Türk Metal'i ziyaret ediyorlar.

Kesenin ağzını da açarlar; ABD'ye gezi de düzenlerler.

Bakalım bu kez kimler satın alınacak!