

# TÜRK-İŞ TÜZÜĞÜNÜ İHLAL EDİYOR

Aydınlık Gazetesi, 5 Kasım 2012

Yıldırım Koç

Türk-İş'in ünlü 24 İlkesi'nin üçüncüsü şöyledir: "Türk-İş; Atatürk ilke ve devrimlerini, ülkesi ve milleti ile bütün olan Türkiye Cumhuriyeti'ni ve özgürlükçü parlamenter demokrasiyi değiştirmeye ve yok etmeye yönelik her türlü düşünce, eylem ve akıma karşı tüm gücü ile mücadele etmeyi temel görev sayar."

Türk-İş Anatüzüğü'nün "Konfederasyonun Amacı ve Çalışma Şekli" başlıklı 2. maddesi şöyledir: "Türk-İş, insan hakları, çoğulcu ve özgürlükçü demokrasi kuralları, Atatürk ilkeleri, milli demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışı çerçevesinde çalışanların hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek amacını taşır."

Türk-İş'e bağlı sendikaların büyük çoğunluğunun tüzüğü'nün ilk maddesinde Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık ifade edilmiştir. Örneğin, Yol-İş'in Anatüzüğü'nün 2. maddesi şöyle başlar: "Sendika, çalışma ilişkilerinde üyelerinin ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini koruma ve geliştirme amacı taşır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için; Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması ve Atatürk ilkelerinin yaşatılması doğrultusunda..."

Sendikalar tüzüklerini pek öyle kolay vermezler. Bulabildiklerinizi kontrol edin. Hemen hepsinde benzer ifadeler göreceksiniz.

Tüzüklerde böyle ifadeler görüyoruz, ancak "Atatürk ilke ve devrimleri"ne en yoğun saldırıların yaşandığı günlerde meydanlarda sendikaları göremiyoruz.

Tek tek işçiler ve memurlar meydanlarda; ancak onların ödediği aidatlarla ayakta duran, onların katıldığı eylemlerle güç kazanan sendikalar ve sendikacılar meydanlarda yok.

Sendika yöneticileri! Tüzüğünüzü ihlal ediyorsunuz!

Tarihte öyle dönemler vardır ki, altına imza attığınız metinleri bile savunabilmek cesaret ister.

Şimdi böyle bir dönemden geçiyoruz.

Birleşik Kamu-İş dışındaki sendikalarımız 29 Ekim günü Ankara'da Cumhuriyet'e sahip çıkma cesaretini ve kararlılığını gösteremedi. Bahane uydurmak kolaydır; bahane çoktur. Geçin bunları. Yemezler.

Yemedi; gelmediniz.

Şimdi önünüzde bir fırsat var.

10 Kasım'da sendikal örgütler olarak Atatürk'ü ziyaret edin; tüzüklerinizin gereğini yerine getirin.

Tüzük, bir örgütün namusudur, tapusudur. Tüzüğünüzde Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık sözü vermişseniz, sözünüzü tutun; namusunuza sahip çıkın.

Yok, eğer diyorsanız ki, "yahu, bizim esasında tüzüğe o maddeyi koymamızın nedeni 12 Eylül sonrasında yaşanan süreçti; o yıllarda Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na da epey bağlıtık; her 10 Kasım'da Atatürk posterleri bastırıp dağıttık; ancak şimdi devran değişti; ne yapalım, tüzükten çıkarmayı da akıl edemedik," o zaman başka.

Size söylenecek tek laf kalıyor: Ayıp!

Bu kadar belkemicsiz olunmaz!

"Gelen ağam, giden paşam"ın sınırlarını çoktan aşmışsınız.

Birilerine hoş görünmek için tüzüğüne Atatürk ilke ve devrimlerini koyacaksınız; gün gelecek, devran dönecek, birilerinden korktuğunuz için tüzüğündeki o ifadeleri görmezden geleceksiniz.

Ancak hava dönüyor.

Yanlış hesap içindesin.

Gün yine geliyor, devran yine dönüyor.

Bana sorarsan, sen yine tedbirini al!

Cumhuriyet'in değerlerine ve Atatürk'e gerçekten sahip çıkmıyorsan bile, yarın bir gün kendini sağlama alabilmek için tüzüğünün gereklerini yerine getir.

Taban kayıyor; daha da kayınıyor. Emperyalizmin, sermayenin ve AKP'nin saldırıları taban kazanının altındaki ateşi güçlendiriyor; işçinin oturduğu minder tutuşuyor.

Sen uyanıksındır. Uyanıklığını yine göster, hiç olmazsa 10 Kasım'da tüzüğünün gereklerini yap; görevlerini yerine getir.

10 Kasım'da Anıtkabir'de seni de görelim.